



Ambassador College

KORRESPONDANCEKURSUS

Et internationalt kursus i bibelsk forståelse



De studerende UDTALER SIG

„Tusen takk for den oppsiktsvekkende, overraskende og avslørende lille boken, *Morgendagens vidunderlige verden, et blikk inn i fremtiden* på dansk. Jeg fikk den for to dager siden, men har allerede lest den. Jeg måtte ganske enkelt lese den, jeg var ute av stand til å utsette det. Det var så betagende, rent sjokkerende å lese den rene sannhet i min egen bibel at jeg knapt kan tro det, og dog vet jeg at det ER den åpenbarte sannhet. Jeg fikk også nylig et tilbud om å få Deres Korrespondansekurs i bibelsk forståelse på dansk. Som De sikkert vet, har jeg nå mottatt 5 leksjoner på engelsk, men jeg ber Dem, om mulig å avbestille mitt abonnement på engelsk og vennligst overføre abonnementet til den danske utgaven av kurset, og jeg håper De så snart som mulig vil sende meg de første 5 leksjoner. Jeg ber Dem innstendig om dette, da kurset på dansk er meget lettere å fatte og lettere å tilegne seg for oss og det er mindre tidkrevende.”

— E.B.R., Tingvoll, Norge

„Riktig mange tak for Deres interessante ‚Korrespondancekursus i bibelsk forståelse.‘ Vi er en gruppe unge mennesker der studerer Bibelen, og vi ønsker at takke Dem for en meget interessant og velskrevet første lektion. Vi ser frem til at modtage de følgende lektioner.”

— Kurt C., Haderslev, Danmark

„Gennem en af min venner har jeg fået at vide at Ambassador College's korrespondancekursus er udkommet på dansk. Min bekendte har før fået det på engelsk, men får det nu på dansk. Jeg er meget interesseret i også at modtage kurset, og glæder mig meget til at læse det.”

— Fru Amalie F., Roskilde, Danmark

„Jeg takker for en aldeles utmerket første leksjon i Deres korrespondansekurs i bibelsk forståelse. Jeg vil be Dem sende meg Deres to hefter: *Er der en Gud?* og *Beviset for Bibelen.*”

— Tom K., Oslo, Norge

„Jeg mottok nettopp Deres korrespondancekurs. TAKK! Det var meget interessant og givende. Vil De vennligst sende meg: *Er der en Gud?* og *Beviset for Bibelen.*”

— S.J.T., Sør-Audnedal, Norge



Ambassador College

KORRESPONDANCEKURSUS

LEKTION 3

Et internasjonalt kurs i bibelsk forståelse udgivet af det teologiske fakultet ved Ambassador College, 300 W. Green St., Pasadena, California, 91105 © 1972 Ambassador College. Alle rettigheder forbeholdes.

CHEFREDAKTØR

HERBERT W. ARMSTRONG

REDAKTIONSCHEF

Richard H. Sedliacik

Journaliststab

Lawson C. Briggs William F. Dankenbring

Grafik

Thomas Haworth

Redaktionsassistent

Ronald Beideck

Distributionschef

Edward C. Kleier

DANSK REDAKTIONSTAB: Richard Sprotte, Palle Christoffersen, Bjarne Nielsen.

ADRESSÉR ALLE HENVENDELSER til chefredaktøren, P. O. Box 111, St. Albans, Herts., England.

DERES UNDERVISNINGSGEBYR er blevet betalt af andre. Eksemplarer til fordeling gives eller sælges ikke.

BEMÆRK: Giv straks korrespondanceafdelingen meddelelse om enhver forandring i Deres adresse. Anfør venligst både Deres gamle og ny adresse. *Vigtigt!*



Om forside- billedet . . .

Af og til hører man om hvordan en eller anden sekt stævner medlemmerne sammen på en bakketop, ved en flodbred, eller ude i ørkenen for at afvente „Kristi genkomst,” hvilket andre mennesker kan more sig over. Mange andre antager en pessimistisk holdning — nogle *benægter* endda at Kristus nogen sinde vil komme igen.

Hvad er *sandheden*? Lærer Bibelen os virkelig at Kristus vil vende tilbage til jorden? Her ses Öliebjerget, selve det sted hvorfra Kristus i år 31 e.Kr. „løftedes op . . . og en sky tog ham bort . . .” (Ap.G. 1,9-12). Hvor, hvornår og *hvordan* kommer Han igen? Kan vi vide det? I denne lektion får De svaret på disse vigtige spørgsmål!

Foto: Israeli Ministry of Tourism

„Jeg vil gerne takke Ambassador College for første lektion af korrespondancekurset på dansk. Jeg skyndte mig at læse den igennem da jeg modtog den, og først senere arbejdede jeg mig igennem den med Bibelen. Jeg har nu netop afsluttet første lektion og glæder mig nu til den næste.”

— Ellen J., Middelfart, Danmark

JESU KRISTI DRAMATISKE GENKOMST!

Hvortil og hvornår vender Kristus tilbage? Kommer Han i al hemmelighed eller vil hele verden høre om det? Er Han allerede kommet, hemmeligt? Læs her den forbløffende sandhed om Jesu Kristi GENKOMST!

INGEN NYHED kunne være mere chokerende. Ingen avisoverskrift ville i dag vække mere opsigt eller blive mere latterliggjort end: **JESUS KRISTUS ER KOMMET!**

At Jesus Kristus kunne vende tilbage til jorden lyder for gennemsnitsmennesket som en utrolig fabel, der intet som helst har med virkeligheden at gøre.

Alligevel forventer millioner af bekendende kristne stadig Jesu genkomst — skønt de er ganske uenige om *hvorfor, hvornår og hvordan* Han kommer.

Løftet om Kristi genkomst

Lige før sin død og opstandelse — før Han forlod Oliebjerget for mere end 1900 år siden — lovede Jesus at Han ville komme *igen* (Joh. 14, 3).

Kun et øjeblik efter Kristi himmelfart så apostlene til deres forbavselse to guddommelige budbringere, som forsikrede dem om at „denne Jesus, som er optaget fra jer til himmelen, *han skal komme igen på samme måde*, som I har set ham fare til himmelen” (Ap. G. 1, 11). De bekræftede Jesu *løfte* om at komme igen og fortalte *hvordan* Han ville vende tilbage.

Den tidlige nytestamentlige kirke troede på hvad Jesus havde sagt til dem, og de forkyndte det samme budskab for andre. Det er her værd at lægge mærke til hvad Edward Gibbon sagde om den nytestamentlige kirke i sit berømte historiske værk, „*Det romerske Riges nedgang og forfald*.” Gibbon skriver:

„Den ældgamle og folkeyndede lære om *Tusindårsriget* sattes i *nøje forbindelse med Kristi genkomst*. Idet verdens skabelse var blevet tilendebragt på seks dage, skulle den ifølge en tradition, som tillagdes profeten Elias, bestå i sin nuværende tilstand i seks tusind år. I fortsættelse af samme analogislutning mentes det, at efter disse årtusinders strid og møje, en periode, som nu næsten var gået til ende, skulle der følge en fredelig *sabbat* på tusind år, og at Kristus med sin triumferende skare af hellige og de

udvalgte, som havde undgået døden, eller som mirakuløst var blevet vakt til live, skulle *regere på jorden*, indtil den tid, der var fastsat for den sidste og almindelige opstandelse af de døde” (Gibbon, kapitel 15, s. 195; vor kursivering i hele lektionen).

Men denne sandhed blev efterhånden *forkastet!*

Gibbon viser yderligere hvordan kendsgerningen om at Jesus ville vende tilbage for at gribe ind i verdensbegivenhederne, efterhånden blev anset for fejlagtig. Den blev mindre end halvandet århundrede efter Kristi himmelfart anset for at være helt igennem allegorisk — noget man ikke skulle tage bogstaveligt. Læren om at Kristus ville vende tilbage og *herske på jorden* blev til slut forkastet „som et forskruet påhit af kættere og fanatikere” (*ibid.*, s. 196).

Verden latterliggør i dag fortsat tanken om Kristi genkomst. Men budskabet herom er ikke desto mindre selve kernen i det sande evangelium om Guds rige!

Tre almindelige opfattelser

Der findes blandt de millioner af bekendende kristne der stadig forventer Kristi genkomst, bogstaveligt talt hundreder af forskellige opfattelser om hvornår og hvordan Han kommer igen. De tre almindeligste er: „genkomsten efter Tusindårsriget,” den „hemmelige bortrykkelse” og den „åndelige genkomst.”

Det var ikke før omkring år 1700 at en engelsk præst fremførte den anskuelse at Kristi genkomst ville finde sted *efter* Tusindårsriget — den periode hvor Guds rige ifølge profetierne skulle herske på jorden. De der fastholder *dette* synspunkt finder det imidlertid i stigende grad vanskeligt at tro at man *nogen sinde* kan sikre verden fred og velstand uden en direkte indgriben af Herrens stærke „arm” (Esaj. 40, 10).

Menneskeheden står nu bogstaveligt talt på tærsklen til at forurene eller sprænge sig selv — og alt jordisk liv — bort fra jordens overflade!

Følgelig burde det stå klart for enhver *hvorfor* — og til en vis grad også *HVORNÅR* — Kristus må komme igen.

Den „hemmelige borttrykkelse“

Den næste opfattelse der accepteres af millioner af bekendende kristne er en såkaldt „hemmelig borttrykkelse.“ Ifølge denne overbevisning vender Jesus tilbage til jorden i to faser. Først kommer Han *hemmeligt* for at borttrykke alle sande kristne til himlen, for der at beskytte dem imod „den store trængsel.“ Man mener altså at den beskyttelse der loves de kristne ikke er på jorden, men oppe i himlen. Anden fase anses for at være Hans „offentlige“ genkomst, hvor enhver vil se og høre Ham.

Men „borttrykkelsesteorien“ er faktisk af nyere dato end læren om en „genkomst efter Tusindårsriget.“ Den tidlige nytestamentlige kirke kendte intet dertil. Det gjorde ingen forresten før omkring 1830, da nogle få mennesker i England optog den, og hvor den senere blev gjort populær i den berømte *Scofield Reference Bible*.

De første få forkæmpere for borttrykkelsesteorien troede fuldt og fast på at de levede i de sidste tre og et halvt år af denne verdens historie. Men da denne tid var gået og Kristus stadig ikke havde „borttrykket“ dem, var de tvunget til at lave om på deres lære så at man kunne forvente Kristus til enhver tid — uden at Han først meldte sin ankomst!

Læren om den „hemmelige borttrykkelse“ har efter at være begyndt med disse få mennesker nu bredt sig til det meste af den protestantiske verden.

Er Kristus allerede kommet?

Det tredje synspunkt — også almindeligt udbredt — er at Kristus *allerede* er kommet. Der er mange der antager at Jesus kom for anden gang som Helligånden på pinsedagen. Hans rige var den kirke som Han grundlagde på den tid, siger tilhængerne af denne lære, og derfor må kirkerne i dag tilsammen udgøre „Guds rige.“

Et sådant rige stemmer imidlertid ikke overens med utallige klare profetier. Ligeledes ser denne lære bort fra den kendsgerning at apostlen Paulus og alle tidlige sande kristne *stadig* så frem til Kristi genkomst og Guds riges oprettelse, *længe efter* den første pinsedag!

HVAD ER SANDHEDEN?

Lad os nu med egne øjne se på kendsgerningerne om Jesu Kristi dramatiske genkomst — ud fra Bibelen!

LEKTION 3

Har Kristi genkomst allerede fundet sted?

Lad os se på Jesu egen advarsel angående Hans lovede genkomst.

1. Advarede Jesus os om at nogle skulle fremstå og hævde at Han allerede er kommet, *før* Hans virkelige genkomst finder sted? Matt. 24, 26; Mark. 13, 21.

2. Fremstod der efter opstandelsen falske forkyndere der hævdede dette? 2 Tess. 2, 1-2. (Den danske oversættelse gengiver sidste del af vers 2 som „var lige forestående.“ En bedre gengivelse er: „allerede er kommet.“) Tilkendegav apostlen Paulus på det bestemteste at en sådan antagelse var forkert? Vers 3.

3. Fortsætter Paulus med at advare os om at et frafald — en apostasi fra sandheden — først må komme, *før* Jesus kommer igen? Samme vers. Omtaler Jesus den samme begivenhed som noget der må ske *før* Han vender tilbage? Sammenlign Mattæus 24,5.11.24 med Åbenbaringen 6,2.

KOMMENTAR: Jesus, Åbenbareren (Åb. 1,1), benyttede sig af en illustration hvor rytteren på den hvide hest afbilder denne verdens *falske* præster og profeter der påstår at være Hans stedfortrædere eller Hans kirke. Den *sande Kristus* kommer ridende på en hvid hest, som beskrevet i Åbenbaringen 19,11. Læg mærke til at Jesus ved sit komme afbildes med et *sværd* — Guds Ord (Åb. 19,15; Heb. 4,12) — mens Satans forfalskning afbildes med en *bue* i hånden (Åb. 6,2).

Bemærk tillige, at den forvanskning af sandheden der fandt sted, faktisk kun var *indledningen* til en lang række begivenheder der først (efter en periode på mere end 1900 år) når deres højdepunkt ved Kristi genkomst og ved oprettelsen af Guds rige.

4. Gjorde Jesus det klart før opstandelsen at Hans rige ikke på den tid var „af denne verden,“ og at det for den sags skyld aldrig ville blive det? Joh. 18,36. Kan nogen af *denne verdens* kirker derfor udgøre Guds rige, sådan som mange synes at mene? Samme vers.

KOMMENTAR: Denne „verden“ eller dette verdenssystem (græsk *kosmos*) omfatter alt hvad der er karakteristisk for menneskets tidsalder. Og *kirkerne* er sandelig, som historien viser, en DEL af denne tidsalder! De har taget del i politiske stridigheder, hersket over verdensrige og forårsaget blodsudgydelser, især i middelalderen. Hvis kristenhedens kirker derfor udgør Guds rige, er dette en del af denne verden, og Jesus vidste ikke hvad Han talte om!

Jesus sagde klart: „Men nu er mit RIGE *ikke af denne verden* [ikke af det system, af den tid]” — selv om Hans åndelige KIRKE (Matt. 16,18) blev indstiftet på pinsedagen (Ap.G. 2).

Jesus forkastede da *på forhånd* den vranglære der senere dannede grundlaget for det religiøst-politiske herredømme i middelalderen.

5. Da disciplene spurgte Jesus om Han ville genoprette Riget på deres tid, hvad svarede Han dem så? Ap.G. 1,6-8. Skulle de kort efter få kraft — IKKE politisk magt? Vers 8. Hvordan skulle de anvende denne kraft? Samme vers og Matt. 28,18-20.

KOMMENTAR: Bemærk at apostlene intet fik at vide om hvornår Riget skulle genoprettes, men at de på pinsedagen skulle modtage Helligåndens kraft.

Jesu disciple blev ikke *på den tid* givet magt til at herske over denne verdens nationer. Guds rige skulle ikke oprettes *på den tid*. Men disciplene skulle få *åndelig* kraft så de kunne være „VIDNER” for verden om Kristi opstandelse, og lære alle folkeslag at følge Guds veje.

Mens Jesus var bortgået og opholdt sig I HIMLEN, lovede Han disciplene (og deres efterfølgere) at Han ville være hos dem *i ånden* indtil *denne* tidsalders ende — indtil enden på denne verdens menneskelige fejlstyre — indtil Hans komme for at oprette Guds rige på jorden!

6. Hvilket vers i Bibelen beviser uden skygge af tvivl at Guds rige endnu ikke er oprettet på jorden? 1 Kor. 15,50. Mon ikke det med en vis sikkerhed kan siges at de der møder op i de forskellige kirker, stadig er kød og blod?

Hvornår vil Kristus IKKE vende tilbage?

En anden og mere moderne opfattelse af tidspunktet for Kristi komme er, at Han først kommer EFTER at fred og lykke har hersket på jorden i tusinde år, når alle folkeslag lever i fuldstændig harmoni. Er en sådan opfattelse forenelig med Skriften?

1. Hvad læser vi i Ap.G. 3,21 angående tidspunktet hvor alt skal genoprettes?

2. Hvordan står det til med fredsbebuderne når Kristus vender tilbage, og hvilken tilstand befinder verden sig i? Esaj. 33,7-8.

KOMMENTAR: Verden er åbenbart i fuldstændigt kaos — ikke fredelig — før Jesus vender tilbage!

3. Hvor i Bibelen bevises det uomstødeligt at Jesu genkomst finder sted før, og ikke efter, fred og harmoni har hersket på jorden i tusinde år? Ab. 5,10; 20,4.

KOMMENTAR: Bibelen viser klart at Kristus ikke kommer efter en tusindårs-periode med

fuldent menneskeligt styre. Det er for at *afskaffe menneskeligt fejlstyre* og for at oprette Guds rige — Guds herredømme — at Jesus vender tilbage. Da de kristne som nu er opstandne skal regere *sammen med* Kristus i tusinde år, står det klart at Han må komme før de tusinde år begynder!

Endens tids kommission må først fuldføres

1. Forventede disciplene før korsfæstelsen at Guds rige meget snart ville blive oprettet? Luk. 19,11. Hvad sagde Jesus om denne forkerte opfattelse? Vers 12.

KOMMENTAR: I denne lignelse henviser udtrykket „en mand af fornem slægt” til Jesus, „et fjernt land” er himlen hvortil Han drog efter sin opstandelse og „tjenerne” er de sande kristne.

2. Får Kristus kongeværdighed under sit ophold i himlen? Sammenlign Luk. 19,12 og Daniel 7,13-14.

KOMMENTAR: Lignelsen i Lukas’ 19. kapitel beskriver tydeligt nok tidsrummet mellem Jesu bortgang til himlen (til „et fjernt land”) og Hans tilbagekomst for at oprette Guds rige på jorden.

3. Skal „tjenerne” arbejde ihærdigt og tjene flere pund, mens Kristus er borte? Luk. 19,13.15; Matt. 25,15-19.

4. Hvilket hverv skal disse tjenere — de sande kristne — især udføre før enden på vor tidsalder kommer og Jesus Kristus vender tilbage? Matt. 24,14; 28,18-20.

KOMMENTAR: Jesus sagde klart at evangeliet om Riget skulle forkyndes for alle folkeslag før Hans komme!

Kan vi kende det nøjagtige tidspunkt?

Kort før sin himmelfart gjorde Jesus det også ganske klart at Han ville vende tilbage efter at en række bestemte begivenheder fandt sted. På Oliebjerget gav Han disciplene en oversigt over disse begivenheder. I lektion 2 gennemgik vi dem som de omtales i Mattæus 24, Markus 13 og Lukas 21. Læs igen Mattæus’ 24. kapitel og læg mærke til alle de begivenheder der blev forudsagt, og som må finde sted før Kristus vender tilbage.

Kan vi ud fra disse profetier virkelig fastslå nøjagtigt hvornår Han kommer? Lad os se:

1. Vil Kristi genkomst og Guds indgriben i verdensbegivenhederne forventes af mange? Luk. 21,35.

2. Med hvilken periode i historien sammenlignede Jesus sin genkomst? Matt. 24,37. For-

ventede folk i tiden før syndfloden Guds overnaturlige indgriben? Vers 38-39. Forventer man i dag Guds indgriben og Kristi genkomst? Samme tre vers.

3. Vil de der holder øje med verdensbegivenhederne og forbereder sig, *kende* dagen og timen for Hans genkomst? Matt. 25,13.

KOMMENTAR: Hvad Jesus sagde angående sin genkomst er ofte blevet forstået på den måde, at det kun var apostlene der ikke kendte dagen og timen, men at vi som lever i endens tid *kan* kende den. Det er ganske afgjort **FORKERT!** Bemærk dette:

4. Spurgte Peter om Jesus mente at *kun* apostlene ikke ville kende timen eller om Han mente at ingen — ikke engang *os* i dag — ville kende den? Luk. 12,40-41. Hvad svarede Jesus? Vers 42-43. Er Jesu advarsel især rettet til vor generation — dem der lever „når han kommer“? Læg igen mærke til Jesu svar i vers 43.

KOMMENTAR: Jesus mente tydeligt nok at Hans tjenere i *vor* tid **IKKE** ville kende dagen og timen!

5. Men selv om det ikke er muligt for os at kende dagen og timen, er det da alligevel muligt at kende den *omtrentlige* tid for Hans genkomst? Matt. 24,32-33.

KOMMENTAR: Glem ikke at Jesus tidligere i dette kapitel havde vist de tegn der skulle *gå forud* for Hans komme.

Hvordan Kristus vil komme igen

Hvordan vil Kristus komme? Kommer Han i det stille, usynligt, som en „tyv om natten“? Kommer Han for i al hemmelighed at „bortrykke“ sin menighed?

Vender Kristus tilbage i *to omgange* — først for hemmeligt at „hente“ de hellige til himlen, og derefter for at vende tilbage med de hellige og „oprette Riget“?

Bibelen besvarer disse spørgsmål klart og tydeligt.

1. Hvad er det der kommer over verden som en „tyv om natten“? 1 Tess. 5,2-3. Bør de kristne være årvågne så denne omvæltningsperiode — „Herrens dag“ — ikke overrasker dem? Vers 4-6.

2. Men beskrives Kristus også som én der kommer som en „tyv“? Åb. 16,15. Betyder det at Han kommer i al hemmelighed — usynligt — lønligt?

KOMMENTAR: Det er et naturligt spørgsmål. Men her er et andet spørgsmål til overvejelse. Er tyve der begår indbrud **USYNLIGE**? Naturligvis ikke!

En tyv kommer for det meste om natten når folk sover eller når de er ude. Han *overrasker*

dem, kommer bag på dem — mens de ikke er **PÅ VAGT!** Man ved aldrig *HVORNÅR* en tyv kommer. Vidste man det, ville man tilkalde politiet og være forberedt. Hvis man på forhånd vidste at et indbrud var planlagt på éns bopæl, ville det dreje sig om at finde ud af *hvornår*.

På samme måde er det med Kristi komme! Han vender ikke tilbage usynligt, lige så lidt som en tyv er usynlig. Men Han kommer **UVENTET!** Ingen kan vide nøjagtigt *hvornår* Han vil komme.

Jesus sagde selv: „Våg derfor, thi I ved ikke, *hvad dag* jeres Herre kommer. Men det skal I vide, at hvis husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han *våge* og ikke finde sig i, at der skete indbrud i hans hus. Derfor vær også I **REDE**; thi Menneskesønnen kommer i den time, I *ikke* tænker jer“ (Matt. 24,42-44).

Jesus sammenlignede altså sit komme med en „tyvs,“ hvad angår *tidspunkt* og **OVERRASKELSESMOMENT!**

Hvor enkelt!

3. Slå nu op på Mattæus 24. Beskriver Jesus her hvordan en mægtig *støj* vil sønderrive atmosfæren ved Hans komme? Matt. 24,30-31. Er det ikke det tidspunkt hvor Han vil „samle sine udvalgte sammen“? Vers 31.

4. Vil der ved Kristi komme også høres en høj røst? 1 Tess. 4,16. Vil de hellige da „bortrykkes“ for at være sammen med Ham? Vers 16-17.

KOMMENTAR: Kristi komme bliver åbenbart **IKKE** helt så lønlig og hemmelig en begivenhed!



Han kommer SYNLIGT!

1. Vil Kristus være synlig for enhver når Han kommer? Matt. 24,27; Åb. 1,7.

KOMMENTAR: Det græske ord *astrape* der er brugt i Mattæus 24,27 betyder et lyn eller ethvert andet klart lys. Hvilket klart lys „kommer fra øst, lyser helt om i vest”? SOLEN, naturligvis! Kan De se solen? Selvfølgelig! Kristus vil se ud „som SOLEN, når den skinner i sin kraft” (Åb. 1,16). Hans komme vil være synligt — ingen vil kunne undgå at se det.

Udtrykket: dem „som har gennemstunget ham” i Åb. 1,7, beviser ikke at den romerske soldat der bogstaveligt stak sit sværd i Jesu side, eller at de jøder som levede på den tid, vil være levende ved Hans komme. Der henvises her til hele menneskeheden — DE OG JEG! Vore synder var skyld i Hans død (Zak. 12,10). Åbenbaringen 1,7 viser simpelt hen at alle der lever når Jesus kommer, vil kunne se Ham. Resten af menneskeheden får Ham at se senere når de oprejses fra de døde. Men mere herom i en kommende lektion.

2. Bekræftede den himmelske budbringer der talte til disciplene lige efter Jesu himmelfart fra Oliebjerget, at Jesus ville komme igen „på samme måde” som de så Ham fare til himmelen? Ap.G. 1,10-11. Hvordan blev Han taget bort? „Så” disciplene Ham indtil en sky tog Ham bort fra deres øjne? Vers 9. Vil Jesus når Han vender tilbage, igen være synlig „i skyerne”? 1 Tess. 4,17.

3. Og endelig, hvad står der i Zakarias 14,4 om Kristi tilbagevenden til Oliebjerget nær Jerusalem hvorfra Han steg op? Der bliver med andre ord ikke tale om at Han „strejfer” jorden og straks stiger op til himlen igen i tre et halvt eller syv år til, gør der? Tydeligvis ikke!

KOMMENTAR: Kristi komme beskrives klart i Bibelen som synligt, uomtvisteligt og bekendtgjort — i detaljer — men der nævnes ikke et eneste ord om en hemmelig, indledende „bortrykkelse” af de kristne til himlen!

Kun ÉN „genkomst”!

Der er imidlertid nogle der stadig fastholder at denne synlige og hørlige genkomst er *anden del* af Kristi genkomst. Her er yderligere bevis for at en sådan opfattelse er aldeles urigtig!

1. Er det ikke tydeligt at de døde i Kristus skal *opstå* ved Hans genkomst? 1 Tess. 4,15-16. Sker det nøjagtigt på det tidspunkt hvor basunen lyder, som nævnt i vers 16? 1 Kor. 15,51-52.

2. Er den basun der omtales i 1 Tess. 4,16 og 1 Kor. 15,52 den samme som den der beskrives i Åbenbaringen 11,15? Åb. 11,18.

KOMMENTAR: Der er nogle der påstår at den *sidste* basun, omtalt i 1 Kor. 15,52, er forskellig fra den syvende og sidste basun nævnt i Åb. 11,15. Men læg mærke til at Johannes i Åbenbaringen 11,18 under inspiration skrev, at når den syvende basun lyder er *tidspunktet for opstandelsen kommet!*

Johannes beskrev den samme betydningsfulde

„HARMAGEDON”

JEZREEL-SLETTEN VED MEGIDDO

Bibelens profetier afslører at umiddelbart før Gud opretter sit herredømme på jorden vil store troppekonzentrationer opmarcheres på Jezreel-sletten nær Megiddo. Herfra vil de avancere mod Jerusalem for at kæmpe imod Kristus, som kommer for at oprette fred i en oprørske og krigshærgede verden.

KEDRONS DAL — Her vil Kristus tilintetgøre de oprørske hære der forsøger at bekæmpe Ham når Han vender tilbage til jorden.

Foto: Ambassador College



begivenhed som Paulus talte om i 1 Tessaloni-kerbrev 4 og 1 Korinterbrev 15. Vi ser da at Kristus kommer igen og de hellige oprejses fra de døde ved den sidste basuns mægtige lyd, som vil høres over *hele jorden!*

Betydningen af det græske ord „parousia“

Dem der stædigt holder fast ved teorien om en „bortrykkelse“ hævder at det græske ord *parousia* der gengives „komme“ i Mattæus 24,27, i virkeligheden ikke betyder „komme.“ De mener at det henviser til Kristi „hemmelige nærhed.“ Da disciplene derfor bad Jesus om et „tegn“ på Hans komme, bad de faktisk om et tegn på „bortrykkelsen.“

Hvad med en sådan påstand?

De passager vi allerede har gennemgået har klart vist hvordan, og omtrent hvornår, Kristus vender tilbage. Men hvad med ordet *parousia*? Antyder det når alt kommer til alt en indledende, HEMMELIG genkomst?

1. Det græske ord *parousia* er mange andre steder gengivet „komme,“ eksempelvis i 1 Tess. 3,13. Står der i dette vers at Kristi *parousia* finder sted „sammen med“ alle Hans hellige? Hvordan er det da muligt at dette ord kan henvise til at Han hemmeligt kommer *FOR AT HENTE* de hellige, tre og et halvt år eller mere for Han synligt kommer „sammen med“ dem?

KOMMENTAR: Ser det i grunden ikke lidt mærkeligt ud at Jesus efter at have besvaret disciplenes spørgsmål i detaljer (Matt. 24,3), *ikke så meget som nævner* sin „usynlige nærhed“ eller „bortrykkelsen“ til himlen? Men intet er nævnt herom i dette kapitel eller for den sags skyld i hele Bibelen!

2. Endnu et skriftsted er værd at lægge mærke til. Hvad gør Kristus ved sit „komme“ (*parousia*) med „den lovløse“ — ham som tager sæde i Guds tempel og „udgiver sig selv for at være Gud“? 2 Tess. 2,4.8.

KOMMENTAR: Det står klart at Kristi komme for at oprette Hans herredømme er Hans *parousia* — Hans *synlige* og *ALTOVERVÆLDENDE* „komme“ til jorden!

Læg mærke til at dette vers ikke kun viser at den lovløse vil omkomme *ved* Kristi *parousia*, men at der også er tale om Hans *SYNLIGE parousia*. Kristi *parousia* bliver ingenlunde en hemmelig, skjult eller *USYNLIG* begivenhed!

Hvor beskyttes de kristne under den store trængsel?

1. Hvad vil der ifølge Jesu egne ord ske kort for den eneste gang Han vender tilbage? Matt. 24,21.29. Og hvad sker der derefter? Vers 30.

KOMMENTAR: Vi ser her at en stor trængsels-tid skal komme over jorden før Kristi genkomst. Disse vers viser da at Kristus *ikke* vender tilbage før *EFTER* den store trængsel, og *efter* store himmelske tegn.

2. Hvad sagde Jesus at de kristne i *Judæa* skal gøre når de ser „ødelæggelsens vederstyggelighed“ stå på hellig grund? Matt. 24,15-20; Luk. 21,20-21.

KOMMENTAR: Det var nøjagtigt hvad de sande kristne gjorde før Jerusalem's ødelæggelse i år 70 e.Kr. Men glem ikke at denne profeti er *dobbelt*. Den viser samtidig hvordan de kristne i *Judæa* skal forholde sig *i endens tid*, når „ødelæggelsens vederstyggelighed“ oprejses. Hvis en „hemmelig bortrykkelse“ virkelig vil finde sted, er der ingen grund til at de kristne skulle bekymre sig om at flygte på en sabbat eller om vinteren, eller om invaderende tropper!

3. Lover Kristus at *bevare* de udholdende sande kristne gennem „prøvelsens stund“ — den kommende store trængsel? Ab. 3,10.

4. Ordet „kvinde“ er i Bibelens sprogbrug et symbol på en *KIRKE* (se 2 Kor. 11,1-2; Ef. 5,23-29; Gal. 4,26). Skafter Gud sin sande kirke et *fristed* i endens tid, et sted hvor hele menigheden bliver beskyttet mod Djævelen („dragen“ — Ab. 12,9)? Ab. 12,14-16. Hvor er dette fristed — i himmelen, som bortrykkelsesteorien antyder? Samme vers.

KOMMENTAR: Læg mærke til at „jorden“

OVERSIGT OVER ÅBENBARINGENS BOG

KAPITEL 6-11; 14-16

DE SYV SEGL

1. — Falske profeter
 2. — Krig
 3. — Hungersnød
 4. — Sygdomsepidemier
 5. — Trængselstiden
 6. — Himmelske tegn
 7. — De syv basunplager
(se nedenfor)
- („HERRENS DAG“ BEGYNDER)

De syv basun- plager („Herrens Dag“)	}	1.	{	Rammer jorden, havene, floderne og træerne.
		2.		
		3.		
		4.		
		5. — Første ve		
		6. — Andet ve		
		7.	{	Tredje ve — eller de syv sidste plager. Kristi genkomst finder sted.

kommer „kvinden” til hjælp. Der nævnes intet om himmelen her, eller om en bortrykkelse!

Det står da fuldstændig klart at de „hellige” — de sande kristne i Guds kirke — befinder sig på jorden i den periode der kaldes den store trængsel — ikke oppe i himmelen som bortrykkelsesteoriens tilhængere mener. Kristus lover de „hellige” et fristed — her på jorden. En ting er dog klart: ikke alle kristne vil have kvalificeret sig til denne beskyttelse, og mange kommer til at gennemgå trængselstiden!

Hvem vil komme med Kristus?

Når Kristus vender tilbage til Oliebjerget på samme måde som Han drog bort (Ap. G. 1,11), kommer Han afgjort ikke alene. Læg mærke til hvem der kommer sammen med Ham:

1. Kommer alle de „hellige” (sande kristne) sammen med Kristus når Han vender tilbage til Oliebjerget? Zak. 14,4.5. Læg mærke til de sidste ord i vers 5.

2. Talte apostlen Paulus om at Kristus kommer „sammen med” alle de hellige, der nu sover i graven? 1 Tess. 3,13; 4,13-14. Kommer de fra himlen eller blot fra jordens atmosfære — fra skyerne hvortil de blev borttrykket for at møde Ham? Kapitel 4, vers 15-17.

KOMMENTAR: De døde i Kristus som nu er opstået og de kristne der lever (nu gjort udødelige) skal ikke blot borttrykkes for at møde Kristus i luften, de vil straks efter vende tilbage til jorden sammen med Ham.

3. Skal de *altid* være sammen med Kristus? 1 Tess. 4,17. Hvor vil Han være? Læs igen Zakarias 14,4 og Åbenbaringen 5,10; 20,4.

4. Hvem ellers kommer sammen med Kristus når Han vender tilbage? Mark. 8,38; Åb. 19,14.

KOMMENTAR: Da Kristus første gang kom til jorden blev Han pisket, hånet og mishandlet (Joh. 19,1-3). Men når Han som kongernes Konge vender tilbage for at oprette Guds rige, bliver det med KRAFT OG MEGEN HERLIGHED (Matt. 24,30), og en hærskaar af engle vil følge Ham!

Hvad vil Kristus GØRE når Han kommer igen?

Jesus Kristus kom for mere end 1900 år siden for som et ydmygt lam at dø for denne verdens synder. Men når Han vender tilbage bliver det med *vrede* — HARME — mod alt det onde! Han vil anvende hele sin vældige kraft til at forandre den levevis der har forårsaget al den nød og elendighed der er på jorden.

1. Hvad forudsiges der i Åbenbaringen 6,16-17 om Guds vredes store dag på denne jord? Forudsagde Zefanias den samme begivenhed? Zef. 1,14-15; 2,2-3). Læs også Esajas 13,6-7 og Ezekiel 7,19.

KOMMENTAR: De fleste mennesker har hørt meget lidt eller så godt som intet om „Herrens dag.” Den er ikke desto mindre beskrevet i mere end 30 forskellige profetier fordelt på både Det gamle og Det ny Testamente.

2. Er det tidspunkt hvor den sidste (og syvende) basun lyder (Åb. 11,15) og hvor Kristus vender tilbage, også Guds vredes dag? Åb. 11,18.

KOMMENTAR: „Guds vredes dag” tilkendes gives ved de syv „basuners” plager der én for én kommer over jorden inden for nogle måneder (Åbenbaringen, kapitel 8; 9; 11,15-19), og som *kulminerer* i Kristi genkomst og udgydelsen af de sidste syv plager (kapitel 16).

3. Skal den person der omtales i Åb. 19,11, drage ud til strid? Hvilket navn bærer Han? Vers 16. Hvad ellers kaldes Han? Åb. 17,14. Hvem er egentlig Guds „lam”? Joh. 1,29.

KOMMENTAR: Det fremgår klart af disse vers at Kristus kommer med sin hær af engle for at straffe og *nedkæmpe* jordens oprørske folkeslag.

4. Nøjagtig HVORFOR er Gud nødt til at straffe menneskene? Åb. 11,18 sidste del, og Zef. 1,17.

KOMMENTAR: Kristus vil vredes over menneskehedens *synder*. Han kommer for at straffe menneskene i *kærlighed* — for at FRELSE menneskehedens (Matt. 24,22)! Alt liv på jorden ville ellers blive udsløttet!

Gud har i næsten 6000 år givet en stædig, oprørsk og vildledt menneskeslægt enhver chance for at vende sig til Hans vej der bringer fred og lykke. Men i stedet har menneskene vendt deres Skaber ryggen. De har NÆGTET at følge den vej der ville føre til virkeliggørelsen af deres ønske om fred. De fortsætter med at opfinde ny kræfter der nu truer med at udlette alt liv!

Gud er derfor nødt til at straffe verden for at bringe den til *fornuft*, ligesom forældre der elsker deres børn straffer dem når de ikke vil rette sig efter deres formaninger. Kristus kommer, herliggjort, og i al Guds herlighed, væld og kraft, for at STANDSE krigens hærgen, atomkrigens masseødelæggelse, menneskenes nød og elendighed. Han kommer for at skaffe hele menneskehedens fred, overstrømmende velstand, lykke og GLÆDE.

5. Vil folkeslagene ligeledes på denne tid vredes? Se igen Åbenbaringen 11,18.

KOMMENTAR: Denne verden er ikke interesseret i at forandre sig. Menneskene søger af al magt at bevare det samfund de har oprettet her på jorden. De bryder sig ikke om at Gud griber ind og viser dem vejen til fred og velstand i verden. De ønsker fred på deres *betingelser* — selv om menneskets vej til „fred” uafvendeligt fører til krig og til sidst til kosmisk selvmord.

Når Jesus vender tilbage for at forhindre ver-

den i at begå selvmord, indstiller nationerne hurtigt deres indbyrdes strid. Verdens forenede militære styrker vil da vende sig mod Kristus for at forsøge at bekæmpe og tilintetgøre Ham!

Kristus vil da se sig nødsaget til at „tale” til denne oprørske verdens nationer på det eneste sprog som de forstår — *overvældende magt!* Hvilket paradoks det er, at mennesket først må *tvinges* til at prøve at leve på den måde der fører til lykke, velstand og overflod!

Hvad er „Harmagedon“?

„Harmagedon” er et udtryk der er nært forbundet med Guds vrede. De fleste mennesker har hørt udtrykket på et eller andet tidspunkt. Politikere og videnskabsmænd anvender ofte dette udtryk når de taler om en uundgåelig atomkrig og menneskeheds totale udslættelse.

Men kun få *ved* hvad „Harmagedon” faktisk er!

Som det er gået med de fleste andre af Bibels profetier er det også gået med denne: hvad der er populært kendt om det pågældende emne accepteres *uden at blive draget i tvivl*. Og som i de fleste bibelske spørgsmål er folk også her blevet unddraget sandheden og forledt til at godtage fabler!

Da første verdenskrig udbrød var der mange som ophidsede sagde: „Krigen ved *Harmagedon* er kommet!” En generation gik og mange antog at anden verdenskrig ville ende ved „Harmagedon.”

Nu antages det i almindelighed at „Harmagedon” er det sidste slag i en kommende krig mellem Øst- og Vestmagterne. Det antages at blive et slag hvor ateistisk-kommunistiske hære *angriber* Jerusalem og britiske og amerikanske tropper *forsvarer* byen. Og i samme øjeblik dette slag finder sted, antages det at Kristi genkomst indtræffer.

Men er det egentlig hvad Bibels profetier forudsiger? Det vil sikkert overraske Dem *hvem* der vil kæmpe imod *hvem*, og *hvor*, når Kristus kommer igen!

Tredje verdenskrig er på vej! Tag ikke fejl af det. Første og anden verdenskrig var kun ubetydelige forløbere for den **FULDSTÆNDIGE ØDELÆGGELSE** der pludselig vil bryde løs på jorden. Denne gang bliver det et sådant *helvede*, at kun Kristi genkomst vil kunne forhindre menneskeheds totale udslættelse.

Det er derfor at Gud befaler os at „VÅGE” (Luk. 21,36) — holde øje med *verdensbegivenhederne* så vi kan **FØLGE MED** i opfyldelsen af Bibels profetier og blive i stand til at **UNDFLY** atomkrigens ødelæggelse, som snart vil ramme denne uænsende og oprørske verden!

1. Hvad fuldbyrder Guds harme? Ab. 15,1.

KOMMENTAR: Den *syvende* og sidste basun

(Ab. 11,15) fuldbyrder Guds harme. Hvordan? Ved udgydelsen af de forfærdende „sidste syv plager”!

2. Hvad sammenlignes disse plager med? Ab. 15,7. Over hvad udtømmes de? Ab. 16,1. Forårsager de store lidelser blandt ikke-angrende mennesker? Vers 2-11.

KOMMENTAR: Folk er trods denne strenge straf stadig ikke villige til at omvende sig fra deres synder.

3. Hvad sker der efter at den sjette engel symbolsk har tømt sin skål? Ab. 16,12. Læg mærke til *hvorfra* kongerne kommer. Hvad sker der ellers på dette tidspunkt? Vers 13,14 og 16. Lad os omhyggeligt gennemgå hvad disse vers skildrer.

Verdens hære samler sig

1. *Mod hvem* vil jordens konger føre krig? Ab. 17,14. Det blev tidligere vist at „Lammet” er Jesus Kristus.

2. Hvem vil ophidse menneskene til at kæmpe imod deres Skaber Gud? Ab. 16,13-14. Hvem er dragen? Ab. 12,9. Er disse „ånder” derfor Satans dæmoner?

KOMMENTAR: Der findes én falden ærkeengel (Esaj. 14,12-14 og Ez. 28,12-17) hvis navn er „Djævelen,” men der er mange faldne engle (Judas 6; Ab. 12,7) af lavere orden som i Bibelen kaldes „dæmoner.”

3. Er det dem der er ansvarlige for at *samle* alle folkeslagenes hære til krig? Ab. 16,16.

KOMMENTAR: På dette tidspunkt vil dæmonerne som omtalt i vers 14 ophidse til verdensomspændende modstand imod Kristus. Læg mærke til at *krigen ikke* startes af folk og nationer *alene*, men af tre dæmoniske ånder der udgår af Satans (dragens) mund.

4. Hvad vil disse onde ånder foretage sig, for at få tropperne til at samle sig? Ab. 16,14.

KOMMENTAR: Bemærk hvordan disse ånder direkte øver indflydelse på verdens statsledere ved at *forføre* dem med mirakler og ophidse dem til had, så de kæmper imod den ny „indtrængende fjende fra verdensrummet” — Kristus!

5. På hvilket *sted* får Djævelens dæmoner folkeslagenes tropper til at *samle sig*, så de kan forberede sig til den store kamp imod Kristus? Læs igen Åbenbaringen 16,16. Men hvor finder den egentlige kamp sted? Zak. 14,2.

KOMMENTAR: Folkeslagene vil samle deres tropper på det sted der kaldes Harmagedon. „Harmagedon” er blot den græske form af det hebraiske navn *Har Megiddo*. (Den hebraiske forstavelse „Har” betyder bakke eller bjerg.)

Megiddo der lå omkring 90 km nord for Jerusalem, var en stærk befæstning. Højen som er tilbage ligger nogle få kilometer sydøst for Haifa — en naturlig havn og et industrielt

center med ideelle anlæg for landsætning af tropper.

Megiddos ruiner ligger i udkanten af Megiddosletten, en skålformet dal der før i tiden blev kaldt Esdreton-sletten, men som nu almindeligvis går under navnet Jizreel-sletten. Dette store flade område er ideelt til *opmarching* af tropper og militært udstyr.

Megiddos bjerg var helt tilbage på kong Salomos tid stærkt befæstet (1 Kong. 9,15). Det lignede bogstavelig talt en *fæstning* der ragede op over den omkringliggende slette. Megiddos fæstning er et *billede* på det opbud af militært materiel som snart vil fylde hele dette område.

Historikere fortæller os at der på Jizreel-sletten er blevet udkæmpet flere slag end noget andet sted på jorden. Her vil imidlertid kun *samlingen* af tropper finde sted når Kristus kommer. Fra dette naturlige samlingssted vil de spredes sydpå mod Jerusalem for at kæmpe imod Ham. Det kulminerende slag vil derpå finde sted i Jerusalems omegn.

Gud den Almægtiges store slag

1. Hvad kaldes dette sidste store slag der er afgørende for *hvem* der skal herske over jorden? Ab. 16,14, sidste del.

KOMMENTAR: Det slag der følger vil afgøre om MÆNNESKER eller GUD skal herske over jorden i de påfølgende tusind år. Det kaldes „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag” — ofte *fejlagtigt* benævnt „Slaget ved Harmagedon”!

2. Dette slag er beskrevet i Åbenbaringen 19,11-21. Hvem kæmper her mod hvem? Vers 14 og 19. Vil Sovjetunionen og de kommunistiske vasalstater kæmpe mod britiske og amerikanske styrker, sådan som så mange antager? Eller bliver det snarere et forbund af nationers hære fra „øst” (Åb. 16,12) og „kongerne på hele jorderiges” hære — af hvilke mange anføres af „dragen,” „dyret” og den „falske profet” — der vil forsøge at kæmpe imod Kristus? Læs igen Åbenbaringen 16,13-14. (Vi skal i en kommende lektion gøre rede for hvem „dyret” og den „falske profet” er.)

KOMMENTAR: Verdensmagterne der på det tidspunkt allerede kæmper om herredømmet *på jorden*, bliver rasende over at se en „angriber” fra himlen komme for at gribe ind i deres affærer. I et anfald af raseri tager de kampen op for at forsøge at tilintetgøre Kristus og Hans hære!

3. Men nøjagtigt *hvor* kommer denne kamp, ifølge Bibelen, til at finde sted? Joel 3,6-7,14-19. Sammenlign vers 18 med Åbenbaringen 14,18-20; 19,15.

KOMMENTAR: „Josafat” betyder „Jahves dom,” eller „Den Eviges dom.” Slagets centrum bliver

Josafats Dal der i Bibelen også kaldes „opgørets dal.” Det er en dyb kløft med stejle sider, beliggende umiddelbart øst for Jerusalem — mellem Jerusalem og Oliebjerget. Den er *i dag* kendt som Kedrons Dal.

Det fremgår klart af Zakarias 14,1-4 at Kristus vil kæmpe mod jordens hadefulde folkeslag når Han kommer igen og sætter sin fod på Oliebjerget lige *øst* for Jerusalem. Læg også mærke til at det i Åbenbaringen 14,20 tydeligt fremhæves at fjendens *blod* — symbolsk beskrevet som druernes saft der er udpresset i persekarret — vil flyde „uden for byen.” Blodet vil strømme i så store mængder, at det (nogle steder) vil nå helt op til hestenes bidsler!

Kristus vender snart tilbage!

Frygtelige tider står for døren. Det lyder måske utroligt, men Bibelens profetier er ikke desto mindre meget klare.

I de første tre lektioner af Ambassador College's Korrespondancekursus har De selv set at vi virkelig *BEFINDER* os i den *ENDENS TID* som omtales i Bibelens profetier! De har læst om hvordan Gud ved sine profeter, apostle og tjenere har åbenbaret den *række begivenheder* der skal gå forud for Jesu Kristi dramatiske genkomst.

Fuldbyrdelsen af disse begivenheder er lige så *sikker* som morgendagens solopgang.

Derfor bør De „våge” (Luk. 21,36), holde øje med verdensbegivenhederne som aldrig før! Vær på vagt. Følg med i hvad der sker i verden. Læs Deres avis hver dag, og læs afgjort *The PLAIN TRUTH*. (Det er *gratis*, ligesom dette kursus.) Verdensbegivenhederne bliver her behandlet i lyset af Bibelens profetier.

De har i Deres egen Bibel tydeligt set hvordan Kristus kommer *synligt* og med stor *MAGT* til en gudsfornægtende verden for at frelse den fra selvudslettelsen. Hans dramatiske komme bliver indledningen til Tusindårsriget, hvor fred og velstand vil herske verden over!

Under Kristi retfærdige styre vil menneskene endelig lære hvad det vil sige at føre et indholdsrigt og lykkeligt liv. Under Hans ledelse og styre vil hele verden modtage Guds overstrømmende velsignelser. Men mere om morgendagens vidunderlige verden i næste lektion!

Svar på prøven

1-A	5-A	9-D	13-R	17-I
2-D	6-C	10-A	14-U	18-D
3-D	7-D	11-R	15-U	19-F
4-B	8-A	12-U	16-H	20-B

Deres karakter

19-20 rigtige	udmærket
16-18 rigtige	fint
13-15 rigtige	nogenlunde

PRØV DERES HUKOMMELSE

Denne quiz er beregnet på at hjælpe Dem med at huske de vigtige fakta De har lært i denne lektion. Blot understreg eller sæt en cirkel om det korrekte svar. Når De er færdig med prøven, sammenhold da Deres valg med de korrekte svar på side 11, og giv Dem selv karakter.

1. Budskabet om Kristi komme for at oprette Guds riges styre på jorden **A.** er kernen i det sande evangelium. **B.** var blot jødisk overtro. **C.** opstod oprindeligt som gnostisk kætteri. **D.** har ingen tilhængere i vor tid.

2. Der findes historisk bevis for at den tidlige nytestamentlige kirke **A.** udbredte den lære at kirken var Riget. **B.** opfattede det som de kristnes pligt at tvinge samfundet til at acceptere kristendommen. **C.** ikke forventede Jesu genkomst. **D.** troede fast på et kommende fredfyldt Tusindårsrige, forud for hvilket Kristus ville vende tilbage.

3. Jesu Kristi genkomst **A.** var ensbetydende med Helligåndens komme på pinsedagen. **B.** foregik hemmeligt, sandsynligvis i 1914. **C.** finder sted lige efter Tusindårsriget. **D.** er indledningen til Tusindårsriget.

4. Jesus advarede gennem sine apostle verden om **A.** at den lige før Hans komme ville opleve en fornyet begejstring for at lære det sande evangelium at kende. **B.** at der skulle fremstå nogle der hævder at Han er kommet, før Hans genkomst finder sted. **C.** at en „bortrykkelse“ vil finde sted. **D.** at Hans komme vil ske i to omgange — først hemmeligt og derefter synligt.

5. Kristus kommer. **A.** med en basuns vældige lyd og en overengels mægtige røst. **B.** i al stilhed. **C.** som en „tyv“ for at borttage sin menighed. **D.** ganske som de fleste forventer det.

6. Den sidste basun der lyder når Kristus kommer **A.** høres kun af de frelst. **B.** er ikke den syvende basun der nævnes i Åbenbaringen 11,15. **C.** bliver hørt ud over hele jorden. **D.** er signalet til alle lande om at slutte fred.

7. Kristus kommer fra himlen **A.** i al hemmelighed. **B.** usynligt. **C.** uden følge. **D.** med hærskarer af engle for at møde de opstandne hellige i luften.

8. Kristi genkomst sker **A.** uventet. **B.** ikke på samme måde „som en tyv der kommer om natten.“ **C.** efter en stor vækkelse blandt kirkesamfundene. **D.** før den syvende basun lyder.

9. Det græske ord *parousia* anvendes IKKE i forbindelse med Kristi komme **A.** i 2 Tess. 2, 8 —

„sit synlige komme.“ **B.** i 1 Tess. 3,13 — „sammen med alle hans hellige.“ **C.** i Matt. 24,27 — „ligesom lynet.“ **D.** i al hemmelighed.

10. Den „hemmelige bortrykkelse“ **A.** er et begreb af forholdsvis ny dato. **B.** er beviselig ud fra Bibelen **C.** burde i disse sidste dage være enhver kristens „velsignede håb.“ **D.** tror så godt som ingen på.

RIGTIGT ELLER URIGTIGT

11. Jesus kommer igen umiddelbart efter at en bestemt række begivenheder har fundet sted. **R U**

12. Når Kristus kommer igen overgiver alle nationer og deres hære sig straks til Ham. **R U**

13. Folkeslagene er vrede og fører krig når Kristus vender tilbage. **R U**

14. „Harmagedon“ er navnet på det afsluttende slag hvor Kristus vil tilintetgøre sine fjender. **R U**

15. De „sidste syv plager“ indleder Guds harme. **R U**

SAMMENLIGN

Forbind hvert udsagn i venstre kolonne med det i sammenhængen korrekte udtryk i kolonnen til højre.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 16. „En tyv om natten“ | A. Sidste basun |
| 17. Oliebjerget | B. Hvor hærene nedkæmpes |
| 18. Tre urene ånder | C. „Hemmelig bortrykkelse“ |
| 19. Harmagedon | D. Samler tropperne |
| 20. Josafats Dal | E. Stille, uden at kunne ses |
| | F. Hvor tropperne samler sig |
| | G. USA imod Sovjetunionen |
| | H. Kommer uventet |
| | I. Hvortil Kristus kommer |
| | J. Udslettelse ved atomkrig |