

ZULT U OOIIT UIT DE SCHULD RAKEN?

Het maken van schulden is sinds de oorlog meer en meer in gebruik geraakt. Velen zitten nu echter door het aangaan van leningen en het kopen op afbetaling zo diep in de schuld dat er geen uitkomen meer op lijkt. Waar moet dat heen? U dient nu te leren hoe u uw privé - financiën moet beheren. U dient er achter te komen hoe u uit uw schulden kunt geraken — en hoe schuldenvrij te blijven!

door Ronald Kelly

ALS U EEN gemiddelde Nederlander of Belg bent, bestaat er een goede kans dat u op het moment in het krijt staat! U betaalt waarschijnlijk uw auto, huis, tv, meubelen, kleding en huishoudelijke apparaten af — misschien zelfs gewone huis-, tuin- en keukenartikelen.

Het kopen op afbetaling heeft een wereld van weelde en luxeartikelen mogelijk gemaakt.

Maar is dat wel goed?

Terwijl men miljoenen uitgeeft om op afbetaling te kopen, laten honderduizenden zich overal ter wereld failliet verklaren. Ze kunnen eenvoudig hun betalingen niet nakomen. Ze hebben teveel verplichtingen op zich genomen om „noodzakelijkheden” te kopen — „noodzakelijkheden” die over het algemeen luxe-artikelen blijken te zijn.

Luxe-artikelen die deze families zich op geen stukken na kunnen veroorloven.

Hoe staat U ervoor?

Staat U in het krijt?

Ontvangt u meer rekeningen dan u betalen kunt? Waarschijnlijk wel!

Zo niet, dan bent u werkelijk gezegend en gelukkig! Want de meeste mensen zitten tot over hun oren in de schuld — en moeten voortdurend elk

Geld voor u:

Elk bedrag tussen f 700,- en f 10.000,-.

3 voorbeelden:

f 1000,-
f 62,07 p. m. (18 mnd.)

In die 18 mnd betaalt u: 18 x f 62,07 = f 1117,26. Dat is f 117,26 aan financieringskosten, incl. rente, vergoeding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maandelijks ca. f 6,50.

Aangeboden:

f. 2.500,-
voor f. 152,62
in de maand
(18 maanden zou aflossen).

Alles voor uw centrale oliestook-verwarming is nu financieel voor 100% te regelen

- 100% FINANCIERING DER APPARATUUR- EN INSTALLATIEKOSTEN VAN EEN COMPLETE CENTRALE OLIESTOOK-VERWARMING!
- LAGE RENTE (aftrekbaar voor de inkomstenbelasting)
- ACHT JAAR maximaal voor de inkomstenbelasting
- GRATIS LEVENSVZERKERING gedurende eerste vijf jaar indien lening voor 60ste levensjaar wordt afgesloten
- U KIEST ZELF uw installatie en installateur
- BORGSTELLING NIET NODIG
- INSTALLATIE METEEN UW EIGENDOM

Komt u eens l...

schrijven graag alle lenen (elk f 10.000,-) in termijnen overlijden overlijden aar



18,37 in fi-ver-ver-

n baar
f schri
ook).
les ove
nt len
en wa
ilen. C
anier
iet fel
og
ste
ng w
rdat

EEN LENING

- Binnen enkele dagen contant geld.
- Bedragen van f 500,- tot f 9000,-.
- Aflossing in max. 3 jaar.
- Geheel schriftelijke behandeling mogelijk.

dat
geldt
ook voor u!

Kort bij kas?

Sluit een
persoonlijke lening

VLUG GELD NODIG?

Direkt beschikbaar: geldleningen van 1000,- en hoger voor iedereen en elk doel, ook voor aflossing van leningen, maandelijke aflossing betaald. Geheel schriftelijke aflossing per post. Strikte geheimhouding. Geen lasten bij terugkeer. Restantschuld vervalt bij overlijden. Lage rente en aflossing. Voorbeeld:
Krediet f 1000,- f 88,85 of f 8,19 p. m.
f 2000,- f 177,70 of f 16,38 p. m.
f 3000,- f 266,55 of f 24,55 p. m.

dubbeltje omdraaien om hun hoofd boven water te kunnen houden!

Het gemiddelde Nederlandse gezin staat voortdurend in het krijt bij allerlei verschillende zaken: de slager, kruidenier, bakker, melkboer. Het zijn allemaal maar kleine posten — maar het loopt op. Plotseling krijgen ze een rekening onder de neus geduwd van pakweg veertig gulden van de ene, en een soortgelijk bedrag van een andere zaak.

Door bij zoveel zaken in het krijt te staan, moet voortdurend het ene gat met het andere gevuld worden, wat tot enorme financiële moeilijkheden kan leiden.

Hier leven we dan in een wereld van luxe en weelde — een fantastische wereld van drukknop-comfort — en veel hiervan wordt maand na maand *nog steeds afbetaald* — geduldig hopen dat deze schitterende wereld van luxe eenmaal de onze te noemen zal zijn.

Maar zoals de zaken nu staan, is daar weinig kans op! De gemiddelde man zal voortdurend dieper en dieper en dieper en dieper in de schuld raken gedurende de jaren die nog in het verschiep liggen.

Hoe staan de zaken bij u?

Er is een goede kans dat u een „gemiddelde” Nederlander of Belg bent. En er is een goede kans dat u in min of meerdere mate in de krachtige draaikolk van het *kopen op krediet* opgenomen bent!

Maar waar heeft u dit gebracht?

Dezelfde „gemiddelde” persoon leeft waarschijnlijk met de vrees dat op zekere dag zijn wereldje eens in zal storten. Na een paar maanden lang voor zijn wagen, tv, of hi-fi-radio betaald te hebben — begint het er oud uit te zien, en het verlangen om meer te kopen overstelpt spoedig de drang om eerst al zijn vroegere schulden af te betalen.

Waar dit heen kan leiden, laten statistieken uit de VS zien, waar meer dan 100 000 gezinnen per jaar volkomen failliet gaan omdat zij hun afbetalings-schulden niet kunnen nakomen.

U zult moeten inzien waar het heen leidt en leren dat er ergens een eind aan moet komen, en u zult zelfdiscipline

moeten toepassen om datgene te doen wat het beste is.

Waarschijnlijk is de belangrijkste oorzaak van echtelijke ruzies, behalve de sexuele moeilijkheden, het geldbeheer in het gezin. De echtgenoot kan zijn eigen uitgaven doorgaans niet bijhouden — laat staan het geld dat zijn vrouw buiten zijn weten uitgeeft en talloze ruzies zijn er het gevolg van. Dit alles betekent dat, als sex niet de oorzaak is, iemand, ergens, de ware grondbeginselen van geldverdiene en -besteden niet kon of wou leren.

Hoe u uw geldproblemen kunt beginnen op te lossen

Terwijl deze vlaag van het kopen op krediet aan de gang is — laten we er even stil bij blijven staan — waar is God al die tijd gebleven?

Zijn er wetten en principes uit de Bijbel die ons aantonen hoe wij met ons geld moeten omgaan?

Ongetwijfeld denkt de „doorsneemens” van niet.

De meeste mensen zouden niet weten waar ze de Bijbel moesten openslaan om te weten te komen of dit kopen op krediet al of niet goed is! De meeste mensen zouden lachen wanneer iemand zelfs maar voor zou stellen, de Schrift te onderzoeken om te weten te komen hoe men zijn gezin moet besturen en hoe men geldzaken moet aanpakken.

De heer Armstrong heeft op het radioprogramma van „De WERELD VAN MORGEN” vaak het volgende gezegd: „Er is niet één facet in het leven, dat de Bijbel niet aanroert en in principe aan-toont hoe u het aan moet pakken.” Uw privé-financiën vallen daar zeker onder — er staat heel wat *in de Bijbel* over geldzaken.

De plaats waar men het financiële probleem moet beginnen te ontwarren is HET WOORD VAN GOD.

Ga naar de bron.

Begin bij het begin.

De apostel Johannes werd in de allerlaatste jaren van zijn leven ertoe geïnspireerd, in III Johannes 2 te schrijven: „Dierbare vriend, in alle opzichten wens ik u welzijn en gezondheid . . .” (*Willibrord vertaling*). Het is boven alles Gods verlangen dat wij een tot aan

de rand gevuld, voorspoedig en overvloedig leven zouden leiden — een leven met overvloedige gezondheid en de welvaart om van die gezondheid te genieten.

Christus heeft gezegd dat één van de redenen waarom Hij gekomen was „. . . opdat zij leven zouden hebben, en wel in overvloed” (Joh. 10:10, *Willibrord vertaling*).

En ik garandeer u dat u geen gelukkig, overvloedig, voorspoedig leven zult leiden, indien u tot over uw oren in de schulden zit. U moet een weg vinden om dit leven van welvaart en overvloed te bereiken.

Zet God op de eerste plaats

De allereerste wet voor financieel geluk en WELVAART is, *God op de eerste plaats te zetten*. Keer niet naar Hem op het allerlaatste ogenblik, in een laatste vertwijfelde poging en met een dringend verzoek om uzelf voor een catastrofe te behoeden. U dient er NU achter te komen wat u moet doen!

Uiteraard, als u reeds halverwege op weg naar een financiële ondergang bent, is het enige wat u nog kunt doen, het op GODS MANIER te proberen.

Maar indien u een pas getrouwd stel bent — of als uw schulden zich niet op uitzonderlijke wijze opgehoopt hebben — moet u ook leren wat u dient te doen, om toekomstige rampen in uw financiële leven te voorkomen.

Of u nu grote financiële verplichtingen heeft, of als u reeds failliet bent, of als u pas begonnen bent geld te verdienen en in het onderhoud van een gezin te voorzien, U DIENT EERST EN VOORAL GODS WEG TE ZOEKEN.

De meeste mensen gunnen zich nooit de tijd, erover na te denken dat de grond die zij bewerken, de fabriek waarin zij werken, het huis waarin zij wonen, in werkelijkheid allemaal AAN GOD behoren! De gedachte komt nooit bij de gewone mens op, dat het loon dat hij iedere week of maand ontvangt, *volledig aan God behoort*.

God geeft ons het land, het water, de mineralen, de natuurlijke hulpmiddelen die ons werk mogelijk maken. Hij geeft ons voedsel om te eten, lucht om in te ademen en water om te drinken, opdat

wij ons beroep kunnen uitoefenen. Het heelal, de aarde, de natuurlijke hulpmiddelen, het land, ja zelfs de gebouwen van de stad waarin u woont, behoren aan DE ALMACHTIGE SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE.

Zo bekeken is eigenlijk niets van wat wij doen of hebben werkelijk van ons. Het behoort allemaal aan God.

Maar God is een VRIJGEVIGE GOD. Hij heeft niet van ons geëist, dat wij Hem alles zouden geven. Feitelijk heeft Hij niet het minste voor Zichzelf behouden. Hij heeft alles aan de mens gegeven. De mens kan het land beploegen, de grond bewerken, en deze aarde gebruiken op welke manier dan ook die hij verkiest of goedvindt. God heeft WETTEN gegeven waardoor de mensen dit alles zouden moeten doen, maar nooit heeft Hij de mens ertoe gedwongen het op de juiste manier te doen. Hij laat dat aan iedereen persoonlijk over.

In Deuteronomium 30:19 stelt God ons voor een keus: „Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel Ik u voor, de zegen en de vloek; KIES DAN HET LEVEN, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht.”

U kunt twee kanten uit.

De ene leidt slechts tot vervloekingen — ziekten en FINANCIËLE RAMPEN.

De andere keus is HET OP GODS MANIER TE DOEN. De manier die naar een leven leidt zoals het leven geleefd zou moeten worden. En dat sluit GELDELIJKE ZEGENINGEN in.

De vraag blijft — wilt u het op Gods manier doen?

Het ligt voor de hand dat, als iemand failliet gaat — als iemand aan de rand van de financiële afgrond staat — dat de tering meer bedroeg dan de nering.

Een fabrieksarbeider die 200 gulden per week verdient kan niet op dezelfde voet gaan leven als een topfunctionaris die 2500 gulden per maand verdient. De allereerste week dat hij proberen zou op die manier te leven zou hij failliet zijn. En de functionaris die 2500 gulden per maand verdient, kan zijn geld niet in dezelfde verhouding uitgeven als de president-directeur van de onderneming die 75 000 gulden per jaar verdient.

Ongeacht hoeveel u verdient, u moet uw uitgaven beheren.

Eén van de meest voorkomende problemen waar ik op mijn kantoor mee te maken heb, is van financiële en budgettaire aard. Veel te vaak komt men TE LAAT om raad en advies vragen. Velen van u kunnen leren, hoe u nu een beraming van uw inkomsten en uitgaven kunt maken en het uiteindelijke fiasco vermijden, waar duizenden gezinnen zich dit jaar voor geplaatst zullen zien.

De tien percent van God

Bijna iedereen ontvangt een loon of een salaris, of heeft een vorm van geldinkomen voor zijn werk. Of we nu een gewone arbeider, een bediende, vakman, kantoorbediende of bankier zijn, wij ontvangen allemaal geld voor onze arbeid.

De reden waarom zovelen falen, is omdat zij *nooit* DE JUISTE WEG geleerd hebben. God geeft het antwoord op heel duidelijke wijze in Maleachi 3:8-9, Leidse vertaling: „Kan een mens God bedriegen, dat gij mij bedriegt? Gij vraagt: Waarin bedriegen wij U? MET DE TIENDE EN DE GAVEN. Door de vloek zijt gij getroffen, en toch bedriegt gij mij, GIJ, HET HELE VOLK!”

Verlies niet uit het oog dat het land aan God toebehoort — het is allemaal van Hem! Toch zegt Hij tegen u en mij in dit ene vers, dat wij 90 percent van de totale opbrengst van de grond en van ons werk mogen behouden. Stelt u zich dat eens voor — een God zo vrijgevig, dat Hij ons 90 percent geeft van alles wat de aarde kan voortbrengen.

Maar Hij wijst er speciaal op dat de tien percent (dit is wat het woord tiende betekent) Hem getrouw betaald moet worden, opdat Hij die kan gebruiken — het kan niet voor onze eigen uitgaven gebruikt worden. Maar omdat de mensen dat niet geweten hebben, bevindt het hele volk — ja, de hele wereld — zich onder EEN FINANCIËLE VLOEK.

Kijk maar eens om u heen, om te zien of deze tekst tegenwoordig niet letterlijk in vervulling gaat. Het gaat hier niet om een literair werk van een oude, antieke, ouderwetse, zonderlinge grijsaard, die zichzelf een profeet noemde.

Nee, het is uiterst modern. Een

gezonde financiële raadgeving waar u HOUVAST aan heeft.

Een raadgeving die, indien nageleefd, overvloed en WELVAART zal voortbrengen.

Let op wat het onmiddellijk daaropvolgende vers van Maleachi 3 — het tiende vers — zegt: „Brenge de gehele tiende in het magazijn, opdat in mijn huis voorraad zij. Dan kunt gij hiermee MIJ OP DE PROEF STELLEN, zegt Jahwe der heerscharen, of IK NIET VOOR U DE VENSTERS des hemels openen [zal] en over u zegen uitstorten zal, totdat er geen bergplaats meer is” (Leidse vertaling).

Dat is Gods belofte AAN U.

En Hij daagt u uit het TE BEWIJZEN.

Wat kan de gemiddelde mens er per slot van rekening bij verliezen? Er zijn er zovelen, die op de een of andere manier dieper in de schuld geraken — waarom dan dit niet eens geprobeerd? Kijk eens of het werkt.

God zal er voor zorgen dat het BETER MET U GAAT. Duizenden en duizenden ondervinden dit.

Tienden betalen leert ons een begroting op te maken

Maar natuurlijk komt er meer bij kijken, dan alleen maar er bij te gaan zitten en te kijken hoe God geld aan de bomen in uw achtertuin laat groeien. Ik heb nog nooit gehoord dat God dat gedaan heeft — en ik ben er zeker van dat Hij dat niet doen zal. Maar Hij zal u zegenen — als u zijn wetten met ijver toepast.

God heeft gezegd: „De arbeider is zijn loon waard”. Hij heeft niet gezegd dat de man die niets uitvoert rijk zal worden.

Als u God zijn tienden begint te betalen, zal Hij *beginnen* aan u toe te voegen ZOALS HEM GOEDDUNKT. Maar u moet uw inkomen leren BEHEREN. Er bestaat een goede kans dat God uw salaris niet vanaf de allereerste maand waarin u uw tiende begint te betalen, van 200 tot 500 gulden in de week zal laten toenemen.

U moet eerst leren uw 200 gulden per week goed te beheren. Het feit zelf dat God er een zeker percentage — tien percent — van neemt, is een goed

voorbeeld van de manier waarop u met uw loon of salaris om zou moeten gaan.

Het eerste wat u moet doen, wanneer u uw geld ontvangt, is God de tien procent te betalen, die Hem in de eerste plaats toebehoort. Natuurlijk heeft de regering waarschijnlijk al haar aandeel ervan afgetrokken voordat u uw geld te zien kreeg.

Denk er aan dat de tiende van God over het bruto inkomen, niet van het bedrag na aftrek van de belastingen, berekend wordt.

Toch heeft God u een volle 90 percent van uw inkomen gelaten om naar eigen goeddunken over te beschikken. Voor het beheer van die 90 percent *bent uzelf verantwoordelijk*. Het zal nu misschien onbegrijpelijk klinken — en u zult waarschijnlijk niet in staat zijn het op papier uit te werken — maar wanneer u uw tienden begint te betalen zoals het hoort, zal God er **PERSOONLIJK** voor zorgen dat uw 90 percent **VERDER** zal reiken dan vroeger de volle 100 percent gewoonlijk deed. Dat is een feit!

Volg deze grondregels

Indien u dit artikel zorgvuldig tot hiertoe gelezen hebt, en indien u bereid bent uw financiën op Gods wijze te beheren, dan hebt u het goede startpunt gekozen.

Hoe u uw inkomen na aftrek van belastingen en tienden beheert, wordt nu een kwestie van wijs beleid en het zich houden aan de begroting!

Er zijn wetten die u dient na te komen, wilt u financieel succes hebben. Daar de levensomstandigheden van de ene streek zo verschillend zijn met de andere — en in een bepaald land soms heel verschillend zijn met wat ze in een ander land kunnen zijn (woningnood!) — is het zeer moeilijk een *exact* advies te geven van wat ieder van u in zijn eigen omstandigheden zou moeten doen. Maar er zijn fundamentele regels en wenken die voor alle mensen overal van toepassing zijn.

De eerste behoefte waar u voor zult komen te staan, zal vermoedelijk *huisvesting* zijn. U zult hetzij een huis of flat huren of kopen. Dan zult u zich meubilair voor dat huis moeten aanschaffen. Nadat u het huis betrokken heeft, moet u uw gezin van voedsel en

kleding voorzien. Na dit alles komt wat u van dag tot dag nodig hebt, en een paar luxe-artikelen verschijnen onderaan de lijst.

De eerste en belangrijkste regel voor het opmaken en beheer van een gezinsbegroting is, **NOOIT MEER UIT TE GEVEN DAN WAT U ZICH VOOR EEN BEPAALD ARTIKEL KUNT VEROORLOVEN**.

Leef deze vuistregel na, en u zult zich nooit in de schuld steken boven hetgeen u zich kunt veroorloven.

Bijna ieder boek of artikel over gezinsbegrotingen dat u kunt lezen, zal u zeggen dat u ongeveer 20 percent van uw inkomen voor huisvesting zult moeten uittrekken. Trek nooit meer dan 25 percent van uw inkomen uit voor de afbetaling van een hypotheek op uw huis of voor de maandelijkse huishuur.

Dit betekent dat, indien u een gemiddeld salaris van ongeveer 900 gulden per maand geniet, u niet meer dan 180 tot 225 gulden per maand voor uw huisvesting zou mogen uitgeven. En waar mogelijk, zou het grootste deel van de uitgaven voor elektriciteit, gas, water en het merendeel van de benodigdheden voor meubilair hierbij inbegrepen moeten zijn. Natuurlijk, hoe meer geld of inkomen een gezin geniet, des te meer zal het in staat zijn, naast de huur, geld voor elektriciteit, gas, enz., en meubilair opzij te leggen.

Na de huisvestingskosten zult u het voedselpakket in aanmerking moeten nemen. Dit zal over 't algemeen gemiddeld 30 percent van uw inkomen bedragen. Dat betekent dus ook circa 250 à 300 gulden per maand voor een „gemiddeld gezin”.

Natuurlijk zal dit bedrag van gezin tot gezin verschillen, en de plaats waar het gezin woont speelt hierbij een grote rol. Levensmiddelen zijn in bepaalde streken goedkoper dan in andere. U moet de afzonderlijke percentages naar uw eigen plaatselijke omstandigheden afstemmen — maar weet dan ook wat kruidenierswaren kosten en hoe u uw geld het best voor voedsel kunt besteden. Met deze bijzondere verantwoordelijkheid dient de vrouw belast te worden. Een verstandige en prijsbewuste winkelbezoekster, die levensmiddelen van de hoogste kwaliteit tegen de voordeligste prijzen koopt, kan een

grote steun voor het huishoudboekje betekenen.

De hoeveelheid geld die u voor kleding weglegt zal van de ene maand op de andere en van het ene jaar op het andere verschillen. Maar iedereen moet kleren dragen — en kleren kosten geld. Sommige gezinnen kunnen het met zes tot twaalf percent van hun salaris voor kleren klaarspelen. Andere moeten in bepaalde periodes tot 20 of meer percent uitgeven. Houd uw verlangen om nieuwe kleren te kopen in toom, en koop naarmate uw inkomen en begroting u ertoe in staat stellen.

Laat ik, nu wij zover zijn, hieraan toevoegen dat een „koop-maar-door”-rekening bij een warenhuis of postorderbedrijf u kan ruïneren, als u niet voorzichtig bent. Dit is een systeem waarbij, zelfs als het vorige artikel nog niet is afbetaald, men toch al weer nieuwe artikelen kan kopen. Het is mogelijk dat u zoveel kleren op afbetaling koopt, dat u er schijnbaar nooit voor kunt betalen — en vele ervan zullen volledig versleten zijn vóór zij afbetaald zijn. Koop uw kleren op afbetaling alleen dan, als u weet dat u in staat bent de betalingen na te komen, en dat de kleren lang genoeg mee zullen gaan om van voordeel te zijn als zij op afbetaling gekocht worden.

Na de drie eerste levensbehoeften — voeding, huisvesting en kleding — zult u waarschijnlijk voor uw vervoer moeten zorgen. Dat kan in de vorm van het afbetalen van een bromfiets of auto zijn; en dan de benzine en olie en de noodzakelijke reparaties voor het onderhoud van uw auto of bromfiets. Vergeet bij het opmaken van uw begroting niet, dat die vervoermiddelen vaak reparaties nodig hebben. Kunt u zich geen auto veroorloven, koop er dan geen. Kunt u zich wél een wagen veroorloven, koop er een die u zich kunt veroorloven — het zal nu misschien een tweedehandse wagen zijn — en later zult u misschien als uw salaris en begroting dit mogelijk maken, die Mercedes, Jaguar, of Rolls Royce kunnen kopen — maar dat zal waarschijnlijk nog vele jaren duren.

En zo gaat uw begroting verder — punt voor punt. De schoonmaak, het wasgoed, vermaak, verzekeringspremies,

een reeks „kleine” posten die uw inkomen onder zware druk zullen zetten.

Onlangs behandelde ik deze zelfde principes in een van mijn lezingen op ons college. Aan het einde van de lezing kwamen wij gekscherend tot de conclusie dat, met alle kosten die een modern gezin tegenwoordig heeft, geen van de studenten zich kon veroorloven te trouwen. Natuurlijk is dat niet waar — maar het dient ter illustratie. Ongeacht hoeveel geld iemand verdient, hij zal het altijd wel kunnen uitgeven. Ik neem aan dat er een klein aantal rijke mensen zijn, die meer geld verdienen dan ze kunnen uitgeven — maar die zijn hoogst zeldzaam.

Als u uw geld goed wil beheren en schuldenvrij wil blijven, dan zult u moeten weten **WAAR U HET VOOR UITGEEFT.**

Houd uw uitgaven zorgvuldig in een notitieboekje bij. Bewaar voldane rekeningen en aantekeningen in een opbergmap — of, zoals ik persoonlijk doe, in een schoenendoos — iets handigs om dergelijke paperassen in te bewaren. Bewaar deze ontvangstbewijzen en aantekeningen op een *veilige plaats*.

U zou het een of andere systeem moeten hebben, om dat wat u nodig heeft en wat u uitgeeft, *iedere keer* dat u uw salaris ontvangt, op te schrijven.

En vóórdat u dat nieuwe meubel, die hi-fi-radio koopt, of die vakantiereis onderneemt — beleg een „*ronde-tafel-conferentie*” en overleg het in gezinsverband!

Vóórdat u een artikel in een zelfbedieningszaak of warenhuis oppakt en koopt — ga naar huis en bespreek het met uw man. Vóór u een nieuw aanvraagformulier voor krediet dat „direct beschikbaar” is ondertekent — *denk er goed over na!*

Eén der meest voorkomende oorzaken voor een catastrofe is het **IMPULSIEVE KOPEN**. Dit betekent dat telkens als u iets ziet wat u hebben wil — **KOOP HET!** Dat is de snelste manier om fail-liet te gaan.

Neemt er wat tijd voor, aan uw gezinsfinanciën te werken.

Neem even de tijd, uw behoeften eens te wikken en te wegen. Zet een

begrotingsmethode op die het best aan uw bepaalde behoeften aangepast is.

En houd u er zich vooral aan.

Iets over het kopen op afbetaling

In het begin van dit artikel zagen we hoe het kopen op afbetaling met de toestand die we vandaag om ons heen zien, in verband staat.

Betekent dit echter dat dat allemaal verkeerd is?

Helemaal niet!

Indien er geen systeem van termijnbetalingen bestond, zouden velen onder u waarschijnlijk het huis niet hebben waar u nu in woont. U zou waarschijnlijk niet uw auto rijden, op uw bankstel zitten of de kleren dragen die u aanheeft.

Het is niet helemaal verkeerd een betaalkaart, of een lening van 20 or 30 jaar op uw huis te hebben. Dat wil zeggen, als u de *betalingen naar behoren kunt voldoen*.

Maar zovelen kunnen de afbetalingen op hun talloze schulden niet voldoen. Voor deze mensen is zoiets niet verantwoord. Zij zouden niet op dat bepaalde meubelstuk mogen zitten — zij zouden die extra mantel, die zij juist in het warenhuis op afbetaling gekocht hadden, niet mogen hebben. Dat heeft een druk op hun begroting uitgeoefend, zodanig dat dit bijna op inkappen staat.

Als u het kopen op afbetaling niet binnen grenzen kunt houden — **KOOP DAN NIET OP AFBETALING.**

Als u het kopen op krediet wél kunt beheren, zorg er dan voor dat u niet ongemerkt te veel koopt — duizenden geraken in moeilijkheden, omdat ze denken dat ze genoeg geld hebben, iets te kopen en telkens te zeggen: „Zet het maar op de rekening”.

Terwijl het kopen op afbetaling soms van groot nut kan zijn, moet het **MET GROTE ZORG EN OMZICHTIGHEID** worden toegepast.

De prijs van krediet gaat alle perken te buiten en de meeste mensen denken nooit na over wat ze precies doen wanneer zij op afbetaling kopen.

Het merendeel van de „doorlopende

kredietssystemen” berekent anderhalf percent per maand over het onbetaalde saldo op uw rekening. Het lijkt niet veel, nietwaar? Maar heeft u ooit de moeite genomen uit te rekenen wat dit u precies kost? *Dat zal u ongeveer 18 percent in werkelijke jaarlijkse rente kosten!*

Als de gemiddelde lener even over de rentevoet van banken en financieringsmaatschappijen, over de kosten van termijnbetalingen en dergelijke na zou denken, dan zou hij misschien het grootste deel van wat hij nu op krediet aanschaft, niet kopen.

In vele rekeningen op krediet wordt een zuiver jaarlijkse rente van tussen de 18 en 24 percent gerekend — de verkoper mag dit dan „ongeveer 6 percent” noemen, maar dat is dan op zijn condities. De gemiddelde persoon wordt zodanig misleid, dat hij of zij kennis noch tijd bezit even na te denken en alles goed uit te rekenen.

Ik ken een man, die onlangs 2000 dollar leende om nieuwe meubelen te kopen. Wij hebben precies uitgerekend wat de rente op deze lening van een financieringsmaatschappij bedroeg. Het kwam neer op 500 dollar die de komende drie jaren moest worden betaald. De man heeft meubelen ter waarde van 2000 dollar gekocht — maar hij zal de financieringsmaatschappij 2500 dollar moeten betalen. En deze rentevoet was nog zeer matig.

Hij zou, alleen al met die rente, een hele kamer in zijn huis van meubelen hebben kunnen voorzien. Maar het contract is nu getekend en spoedig zullen zijn 500 dollar weg zijn. De rentevoet wordt, zoals u weet, heel snel in de betalingen van de eerste paar maanden van de leenperiode geabsorbeerd, zodat zelfs wanneer de lener het sneller afbetaalt dan de toegestane drie jaren, op het *grootste* deel van de rente geen verhaal meer is.

Nogmaals, indien u op krediet wenst te kopen en alles over een lange tijdsperiode wenst te betalen — kan dat een goed idee zijn. Maar u dient te weten wat u doet. De rentevoet voor het kopen op termijnen is *buitengewoon hoog*. En u zult zelf moeten bepalen, of het artikel dat u wenst te kopen de extra rente.

ervoor waard is om het nu te kunnen bezitten, eerder dan het geld terzijde te leggen, zodat u later contant kunt betalen.

**Begin uw probleem nú
aan te pakken**

Het is nooit te laat de financiële problemen van uw gezin te gaan ontwarren. Al kan het zijn dat u de te

volgen weg op dit ogenblik niet duidelijk kunt zien, in ieder geval moet u ergens een begin maken. Hoe langer u dit uitstelt, hoe dieper u in de schuld zult raken.

Het maakt geen verschil in welke omstandigheden u nu verkeert (of u nu financieel gezien stevig staat, of dat u aan de rand van een fiasco staat), vroeger of later zult u ondervinden dat de

punten die in dit artikel staan ABSOLUTE WETTEN VOOR FINANCIËEL SUCCES zijn.

Breek ze en ze zullen u breken.

Onderhoud ze en u zult uw inkomen op de juiste manier volgens Gods wil en *belofte*, zien toenemen en voorspoed beginnen te genieten.

Probeer dit en zie of het voor u niet opgaat! □