

# IS DIT DE ENIGE DAG DES HEILS?

---

*Bestaat er een grote „controversie” tussen God en Satan, waarin God zijn best doet om ieder te behouden en Satan om ieder verloren te laten gaan?*

---

door C. Paul Meredith

*Wijlen Dr. C. Paul Meredith, eertijds belast met de schriftelijke bijbelcursus van Ambassador College (van 1953 tot 1968), was evangelist en dienaar van de Kerk van God. Dit artikel werd oorspronkelijk in 1958 geschreven. We herdrukken het hier en hopen dat u het zowel interessant als nuttig zal vinden.*

**W**at zullen we zeggen van de miljoenen mensen die nu in communistisch Rusland en Rood China leven waar het christendom wordt onderdrukt? Die mensen hebben niet verkozen om te worden geboren in deze goddeloze naties. Zijn zij voor altijd verloren omdat ze de ware bijbelse leer nooit hebben gehoord? Zal God die volken, die sterven voor hen het ware evangelie werd gebracht, veroordelen tot een eeuwig brandende „hel”?

## Heidenen zonder hoop?

Wat zal het lot zijn van de ontelbare miljoenen mensen in Azië en Afrika die Christus niet kennen? Is vandaag hun enige dag des heils? Wanneer zij sterven, zijn zij dan voor eeuwig veroemd?

Paulus geeft in Efeze 2:11-12 het antwoord. Hij schreef aan bekeerde heidenen in Klein-Azië: „Bedenk daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees... te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld”.

Als er dus in de toekomst *geen* mogelijkheid tot behoud bestaat, is het duidelijk dat mensen die niet van de weg des heils en de naam van Jezus Christus gehoord hebben geen hoop op behoud hebben en voor eeuwig verloren zijn!

God zou niets liever willen zien dan dat heel de mensheid *uiteindelijk* de mogelijkheid tot behoud zou aangrijpen: „God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen” (1 Tim. 2:3,4). De bijbel leert echter *geen* universeel behoud. In 2 Petrus 3:9 staat: „De Here... is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen”. Het is Gods wil of wens dat alle mensen de waarheid zouden leren inzien, zodat zij berouw zouden hebben en gevrijwaard zouden kunnen worden van de straf voor de zonde — de dood. Sommige mensen zullen echter geen berouw krijgen. Als



iedereen berouw zou tonen en aan de voorwaarden tot het verkrijgen van eeuwig heil zou voldoen, zou er geen noodzaak zijn om mensen in de poel des vuurs te werpen, beschreven in Openbaring 20:15 en 21:8, waar de goddelozen verteerd zullen worden. Maleachi 4:1-3 weerlegt volkomen de leerstelling aangaande universeel behoud die uit heidense filosofieën voortkomt. De goddelozen zullen tot as worden, met wortel en al uitgerooid worden. Er is *geen* opstanding uit de poel des vuurs.

Betekent dit evenwel dat er voor de miljoenen mensen die in onwetendheid inzake de ware Christus gestorven zijn geen hoop is? In 't geheel niet!

God zou niets liever willen zien dan dat ieder van ons het eeuwig leven zou verkrijgen. Hij is er niet op uit een haastig oordeel over ons te vellen, maar is verlangend dat iedereen zijn levensprincipes, zoals die in de bijbel geopenbaard zijn, zal aannemen zodat wij bij de opstanding zijn uit geest geboren kinderen zullen mogen worden. Wij hebben evenwel te kiezen of we zijn weg *willen* aannemen!

#### De algemene opvatting

„Nou,” zullen velen zeggen, „uit wat de bijbel zegt, krijgt men wel de indruk dat God niet fair zou zijn als Hij de mensen die in oudtestamentische tijden leefden in de toekomst geen kans zou geven, maar wij hebben sinds Christus allemaal nu onze kans en zullen ten tijde van Christus' wederkomst behouden moeten zijn, want anders zullen wij verloren gaan.”

Het *schijnt* uit wat algemeen geleerd wordt zo te zijn dat vandaag iedereen behouden kan worden en dat alles wat iemand nu te doen staat, is zich bij een kerk aan te sluiten en „behouden” te worden. Staat het iedereen vrij behoud aan te nemen op het tijdstip dat hijzelf verkiest? Of heeft God opzettelijk sommige mensen *verblind*, zodat ze nu vandaag *niet* behouden worden?

Laten we eens zien wat de bijbel over dit onderwerp leert. In de kerken wordt het tegenwoordig behandeld noch begrepen, en toch gaat het ieder van ons aan!

#### Waarom Israël verblind werd

Let eens op wat Mozes de Israëlieten, kort nadat God hen uit Egypte geleid had, meedeelde: „Gij hebt alles gezien wat de Heer in het land Egypte voor

uw ogen Farao . . . heeft aangedaan . . . die grote tekenen en wonderen. Doch de Heer [niet Satan] heeft u geen hart gegeven om te verstaan of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag” (Deut. 29:2-4).

God zelf had Israël verblind! Zij zouden niets van deze verblindheid hebben afgeweten als het hun niet gezegd was!

Sla Ezechiël 20 nu eens op. Dit hoofdstuk is van vitaal belang. Het is een resumé van al Gods bemoeienissen met het opstandige Israël. Let eens speciaal op verzen 11 en 12: „Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend — de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven. Ook gaf Ik hun mijn sabbatten . . .” Wat deed God toen zij rebelleerden? Verzen 24 en 25 laten ons zien: „Omdat zij mijn verordeningen niet opvolgden . . . mijn sabbatten ontheiligden . . . gaf Ik hun zelf inzettingen die *niet goed waren*, en verordeningen waardoor zij niet zouden leven”. God zei dus dat Hij hun andere inzettingen gaf, die hen niet tot heil strekten, verordeningen die de dood tot gevolg zouden hebben.

Telkens wanneer de bijbel van Gods bestraffingen spreekt, staat er daarna te lezen wat God als zijn reden voor het verblinden van de mensen gaf: „Opdat zij zouden weten, dat Ik de Heer ben”. Deze uitdrukking komt met kleine variaties meer dan vijftig keer voor. Ezechiël 20:26 is een voorbeeld. God wenst inderdaad dat iedereen Hem waarlijk zal kennen! Iedereen die die kennis weigert zal worden gestraft, met de bedoeling dat hij, door bittere ervaring ertoe gedreven, van God en zijn wegen zal leren.

Maar wat was de reden voor het verblinden van Israël? Zijn zij voor altijd verloren?

#### Waarom God verblindt

De mens wenst dingen te doen die lijnrecht tegen Gods wetten indruisen. „De gezindheid van het vlees [is] vijandschap . . . tegen God” (Rom. 8:7). Vergelijk dit met Romeinen 3:9-18 en Galaten 5:17. „Want het begeren van het vlees [het natuurlijke hart en verstand van de mens] gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees — want deze staan tegenover elkander.” Ieder mens heeft van nature een verlangen — een begeerte — tegen Gods wetten in te gaan! (Jakobus 1:14 en Psalm 81:12-13.)

Iemands natuurlijke gezindheid

blijft net zolang vijandig tegenover God staan, *totdat* die persoon de gevolgen van zijn eigen wegen beu wordt en er berouw over heeft en God aanroept om hem te veranderen door hem de heilige Geest te geven — d.w.z. dezelfde gezindheid te ontvangen die ook Christus bezat (Filipp. 2:5).

Satan heeft de mens zo verleid dat het natuurlijk voor hem is de waarheid te verwerpen en te doen wat goed is in zijn eigen ogen, te willen zondigen en Gods wetten te overtreden. God verblindt de mens door diens eigen natuurlijke gezindheid, niet om hem te verderven, maar hem tot berouw te brengen! Paulus zegt betreffende het verblinde Israël: „Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen” (Rom. 11:32).

En dus is het Israël van vroeger niet voor altijd verloren. Hun tijd van verlossing en behoud komt nog!

#### Tijd nodig voor het scheppen van karakter

Niets wat God ooit heeft geschapen is ook maar te vergelijken met wat Hij nu in de mens aan het scheppen is — *karakter*. God weet dat er tijd voor nodig is. Hij zegt zelf: „Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen, en om al mijn geboden te onderhouden . . .” (Deut. 5:29). God heeft geen haast met het behouden van iedereen totdat allen hun les hebben geleerd.

De Eeuwglevende liet het oude Israël verschillende menselijke regeringsvormen uitproberen, zoals we kunnen lezen in Richteren en Koningen. De mens is verblind voor het Koninkrijk Gods omdat hij gelooft dat zijn eigen regeringsvorm de juiste is. Tegenwoordig hebben we democratieën, dictaturen en andere regeringsvormen. Geen ervan heeft ons echter geluk gebracht!

#### Christus probeerde niet iedereen te bekeren

Tegen zijn discipelen zei Christus: „U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan [de grote meerderheid, de massa] komt alles in gelijkenissen, dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan . . .” (Markus 4:11-12).

Beseft u wel wat dit vers eigenlijk betekent? De gelijkenissen werden gegeven om de waarheid te verbergen, niet om deze duidelijker te maken.

Maar waarom verborg Jezus de



waarheid voor de wereld? Hier is het antwoord: De mens ziet niet in hoe onbekwaam hijzelf wel is, vergeleken met Gods vermogen, om zichzelf of de wereld te besturen. God de Vader wil dat we ons initiatief en onze bekwaamheden ontwikkelen. Maar Hij wil tevens dat wij erkennen dat Hij Degene is waar wij met onze moeilijkheden naar toe behoren te gaan, dat zijn wetten het beste zijn en dat Hij de ware bestuurder van de aarde is. Hij wil hebben dat wij er ons van bewust zijn dat, om onze verlangens te vervullen, wij zijn Geest in ons dienen te hebben (Hand. 2:38).

Door zijn vermogen te kunnen redden en tevens door zijn bekwaamheid dingen te maken, is de mens ver verheven boven al het materiële dat God ooit heeft geschapen. Deze vermogens zijn evenwel voor God van generlei waarde, ja, ze zijn in feite een belemmering, als de wil of het verlangen van de mens om deze bekwaamheden te gebruiken tegen Gods wil ingaan. „Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde” (Matth. 6:10). God wenst dat *zijn* wil door ons wordt opgevolgd.

Pas wanneer de mens — als gevolg van geestelijke blindheid — gelegenheid heeft gehad zijn eigen wil te gebruiken en de kwade gevolgen ervan heeft ingezien, pas dan is hij bereid zijn oude ik — zijn eigen wil — te laten doden, te doen „begraven met Hem [Christus] door de doop in de dood” (Rom. 6:4), en gewillig zijn lichaam als een levend offer aan God te geven — een levend lichaam waar God zijn wil mee tot uitvoering kan brengen! (Rom. 12:1.)

#### Zijn de meeste mensen verblind?

Toen Paulus met de Romeinen over hun heidense voorouders sprak, zei hij: „En daar zij het verwerpelijke achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijke denken — vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid... vol nijd...” (Rom. 1:28-29). En ook: „Want God heeft hen allen onder gehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen” (Rom. 11:32). De heidenen van toen waren verblind en zij zijn het ook nu!

Hoe staat het echter met Israël? „Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten [slechts een restant] naar de verkiezing der genade” (Rom. 11:5). Enkelen hadden de kans op behoud ontvangen maar

„de overigen zijn verhard... God gaf hun een geest van diepe slaap... tot de dag van heden” (vs. 7).

Hetzelfde geldt voor vandaag. Paulus zei dat „niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken” geroepen worden (1 Cor. 1:26). Alleen zij die door de Geest van God getrokken worden kunnen tot God naderen (Joh. 6:44).

Sommige mensen zijn in verband hiermee door 2 Corinthe 6:2 in de war gebracht. In alle Nederlandse vertalingen schijnt dit vers te zeggen dat het nu de *enige* dag des heils is, maar het woord „de” is misleidend, omdat



**God is een rechtvaardig  
God. Hij zal zelfs de  
slechtste mensen die  
vóór de wederkomst van  
Christus verblind waren,  
hun eerste kans geven  
behouden te worden!**



het in zowel de Hebreeuwse als in de Griekse grondtekst niet voorkomt. In feite is 2 Corinthe 6:2 een aanhaling van Paulus uit het Oude Testament. Paulus citeert hier Jesaja 49:8. Maar de Hebreeuwse tekst van Jesaja 49:8 heeft *geen* bepaald lidwoord, evenmin als de Griekse tekst van 2 Corinthe 6:2. Het eerste deel van Jesaja 49:8 zou daarom beter als volgt kunnen luiden: „Zo zegt de Heer: In een [niet de enige] tijd des welbehagens heb Ik u verhoord, en op een dag des heils [niet de enige dag] heb Ik u geholpen”.

Natuurlijk, dit is de dag des heils voor degenen die nu geroepen zijn en wier geest door God voor zijn waarheid geopend werd. Hun kans om voor zijn Koninkrijk te kwalificeren is nu.

Dit is *de* dag des heils voor hen. Maar het is *niet* de dag des heils voor de overgrote meerderheid. Zij zullen hun kans — hun eerste en enige kans — op een later tijdstip krijgen. Het is *een* dag des heils, *niet* de *enige* dag des heils.

U moet tevens bedenken dat wanneer de enige dag des heils in Paulus' tijd geweest zou zijn, het voor ons vandaag dan te laat is! Maar Paulus citeerde een schriftgedeelte dat honderden jaren oud was. Was die tijd — in de dagen van Jesaja — de enige dag des heils? Neen, natuurlijk niet. Evenals de tijd van Paulus is ook de tijd van nu één van meerdere tijden des heils.

#### Geestelijk verblind

Geestelijk gesproken verkeren de mensen vandaag in Babylon. Het is een grote religieuze macht — „het grote Babylon”, niet het kleine Babylon — die de wereld misleidt (Openb. 17:2, 5; 18:4).

De overgrote meerderheid zal verblind blijven, en zo erg, dat zij zelfs bij Christus' wederkomst tegen Hem zullen vechten, omdat ze Hem niet herkennen. De duivel zal hen zelfs zo verleid hebben dat zij zullen denken dat Jezus de „antichrist” is (Openb. 17:13-14).

De mensen die vandaag blind voor de waarheid zijn, kunnen nu behouden worden, mits zij, na van de gevolgen van zonde te hebben geleden, God ernstig gemeend vragen (Lukas 11:9-10, 13) hun zijn wegen te laten zien (hun blindheid weg te nemen) en dan gewillig zijn die wegen, nadat zij geopenbaard zijn, na te volgen.

Alleen een relatief klein aantal mensen zal in het huidige tijdperk behouden worden. Zij zijn degenen die gebruikt zullen worden om hen die later in het millennium geroepen zullen worden, te onderwijzen, te oordelen en over hen te regeren (1 Cor. 6:2, Openb. 20:4-6).

Maar wat zal er met de verblinde overgrote meerderheid gebeuren, die nooit eerder een kans had?

Aangezien God rechtvaardig is en omdat Hij heeft toegelaten dat de meerderheid verblind zou zijn, zal Hij ook de blindheid moeten wegnemen om hun een kans te geven — *hun eerste kans!*

Hij heeft beloofd dat te zullen doen! „En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn” — de sluier



van geestelijke duisternis (Jes. 25:7). Gods plan houdt in dat nu de blindheid van slechts enkelen weggenomen wordt. Dit is zijn verantwoordelijkheid!

#### Behoud in het millennium

God heeft de mensheid hier op deze aarde zesduizend jaar toebedeeld, waarin zij alle levenswijzen die volgens hun denken hun geluk kunnen brengen, kunnen toepassen. Momenteel — in deze eindtijd — is de mens bezig het laatste hoofdstuk te schrijven van de menselijke geschiedenis van zielige pogingen zichzelf zonder Gods hulp te besturen — een geschiedenis waarvan alle mensen, wanneer zij hun eerste kans hebben, profijt kunnen trekken. De wereld van vandaag ijlt met koortsachtige haast naar een bloedbad van wereldwijde proporties. Wat gebeurt er daarna?

„Het volk dat in donkerheid [blindheid] wandelt, ziet een groot licht [de blindheid weggenomen]... Want een Kind is ons geboren... en de heerschappij rust op zijn schouder... Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede” (Jes. 9:1-6).

Dit handelt over de geboorte van Christus en over hoe Hij bij zijn wederkomst de heerschappij van deze aarde zal overnemen (Openb. 20:4) — het langverwachte duizendjarige rijk.

Dit is de periode waarin God bepaald heeft een begin te maken met het eigenlijke behoud van de mensheid. Verharding en blindheid zullen worden weggenomen, de mensen zullen Gods genade en wetten leren kennen. Alle mensen die vandaag verblind zijn maar die tot in die periode leven, zullen dan voor het eerst hun kans hebben behouden te worden. Christus zal komen om met zijn heilige „tienduizenden de vierschaar te spannen en alle goddelozen voor al hun goddeloze werken te straffen” (Judas 14, 15). De duivel zal geketend worden zodat hij de volkeren niet meer kan misleiden (Openb. 20:1-3). De heiligen zullen dan regeren over de naties *hier op aarde* (Dan. 7:27; Lukas 19:27; Openb. 2:26-27; 5:10).

Christus zal dan zijn Geest op alle vlees uitstorten (Hand. 2:17) en de aarde zal vol zijn van kennis des Heren (Jes. 11:9). God zal de mensen reinigen en hen een nieuw hart en een nieuwe geest geven en maken dat zij naar zijn inzettingen en verordeningen wandelen (Ezech. 36:25-27). Jesaja 11 en Zacharia 14 beschrijven die tijd in den brede.

Het aantal mensen dat uit dit tegenwoordige leven tot in de duizendjarige periode voortleeft is, vergeleken bij de miljoenen en miljoenen mensen die in blindheid gestorven zijn, evenwel betrekkelijk gering. Wat zal er met laatstgenoemden gebeuren?

#### Wanneer wordt de overgrote meerderheid behouden?

Sla Openbaring 20:5 eens op. „De overige doden werden niet weder levend”. En nu verzen 11 en 12: „En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was... en ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande [een opstanding] voor de troon, en er werden boeken geopend. En... het boek des levens [de kans om eeuwig leven te ontvangen is aanwezig], en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.”

Zij zullen door het Woord van God — de boeken van de bijbel — geoordeeld worden overeenkomstig wat zij in dit leven gedaan hebben en wat zij zullen doen nadat zij tot een sterfelijk leven zijn opgewekt!

Dit tafereel in Openbaring 20 geeft een beeld van de climax van Gods plan — het laatste oordeel, wanneer ontzaglijke aantallen niet-behouden doden opgewekt zullen worden en hun voor het eerst de kans om behouden te worden, gegeven zal worden — al die miljarden mensen die vanaf de tijd van Adam tot aan onze eeuw toe geleefd hebben en gestorven zijn en de ware weg tot het eeuwige leven niet hebben gekend!

Dan zal de kans tot het verkrijgen van behoud open staan voor allen die dan opgestaan zijn, evenals tijdens het duizendjarig bewind van Christus op aarde. Alleen zullen er dan, na het millennium, veel meer mensen zijn die het zullen aannemen.

Er is hier geen sprake van een *tweede* kans! Waarom niet? Hier is de uitleg: als zij door God verblind waren toen zij eertijds leefden, hebben zij nooit een *eerste* kans gehad! De inwoners van Tyrus en Sidon van weleer zullen worden opgewekt en die mensen, die vroeger verblind waren, zullen voor het eerst hun kans gegeven worden (zie Matth. 11:22). De mensen van Sodom en Gomorra zullen eveneens opstaan (Matth. 10:15), en zij zullen hun eerste kans krijgen. God is een rechtvaardig God. Hij zal zelfs de slechtste mensen die vóór de wederkomst van Christus verblind waren,

hun eerste kans geven behouden te worden!

Ezechiël 37:11-14 beschrijft op wat voor manier deze fysieke wederopstanding van alle volken zal plaatsvinden. Er wordt hier gesproken van Israël als een voorbeeld voor alle volken. Deze verzen tonen ons hoe de geestelijke verwekking en groei tot stand komen. Hier vinden we mensen die de heilige Geest Gods voor het eerst ontvangen, net zoals enkelen vandaag de dag geroepen zijn en Gods Geest hebben ontvangen.

De mensen zullen in het fysieke *vlees* leven gedurende een periode waarin ze voldoende tijd en gelegenheid krijgen om behoud te ontvangen — eeuwig *geestelijk* leven in Gods Koninkrijk. Maar ze moeten *kies*en of ze wel of niet Gods weg willen gaan (Deut. 30:19).

Deze kennis behoort ons niet volkomen te verrassen. Ieder zou deze grote troostende waarheid begrijpen als hij Gods Heilige Dagen, die Gods plan van behoud duidelijk maken, zou onderhouden. In Leviticus 23:34 geeft het Loofhuttenfeest het behoud weer in de duizendjarige periode; en de achtste dag, in vers 36, geeft het laatste oordeel weer, wanneer de overgrote meerderheid zal opstaan en dan haar eerste kans zal krijgen om behouden te worden.

Dit alles wordt uitgelegd in ons boekje *Heidense Feestdagen — of Gods Heilige Dagen?* Schrijf ons voor uw gratis exemplaar.

Neen, de verblinde wereld begrijpt vandaag niet dat de Vader bezig is om van de sterfelijke mens, hier op aarde, een geestelijk gezin voor Hemzelf te maken — een gezin dat zorgvuldig wordt onderwezen. Zijn gezin vormt ook het Koninkrijk Gods dat zijn wet van liefde volgt. Die wet is in hun hart en in hun verstand geschreven (Jer. 31:33-34 en Heb. 8:10).

Nadat de verblinde mens door het leven van zijn eigen levenswijze een droeve levenservaring heeft verkregen, zal Hij hem opwekken tot weer een fysiek leven en zijn blindheid verwijderen zodat hij Gods levenswijze kan begrijpen en daarnaar beginnen te leven — de enige weg die naar geluk leidt. Dan en dan alleen begint God de overgrote meerderheid van de mensheid te behouden en zal Hij eeuwig leven geven aan diegenen die onder zijn liefderijk bestuur willen komen en Hem willen helpen met het beheer van de grote macht die Hij met hen wil delen. □