



AMBASSADOR COLLEGE

Bijbel- CURSUS



ONZE CURSISTEN SCHRIJVEN

„Ik ben werkelijk enthousiast over al uw publicaties en heb ze allemaal gelezen en vele boekjes met anderen gedeeld. Ik volg vooral met veel genoegen en interesse de Bijbelcursus met zijn unieke benadering van de Bijbel. Alles wordt op heldere en beknopte wijze gepresenteerd, is niettemin van een uitstekend niveau en vormt voor de cursist een ware uitdaging.”

— N.M., Tempe, Arizona

„Ik kan u niet zeggen hoezeer ik uw Bijbelcursus waardeer. Hij heeft mijn leef- en denkwijze veranderd. Hij heeft mij dichter tot God gebracht en mij een beter en duidelijker begrip gegeven van Jezus Christus, wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik probeer nu dagelijks wat ik heb geleerd in praktijk te brengen.”

— M.B., Levittown, Pennsylvania

„Ik leer zoveel nieuwe dingen en ook zoveel dingen die precies het omgekeerde zijn van wat ik vroeger altijd heb gehoord. Ik besef maar al te goed dat iedereen die de Bijbel leest hulp nodig heeft en deze Bijbelcursus is de meest doeltreffende die men kan volgen om werkelijk inzicht te krijgen in hoe men leven moet en wat men in de toekomst kan verwachten.”

— R.G., Cabanatuan City, Filippijnen

„Ik ben diep onder de indruk van de grondige wijze waarop deze lessen zijn samengesteld... Ze hebben mijn ogen geopend voor vele facetten van de bijbelse leer die ik daarvoor niet begreep. Sommige van de in de lessen behandelde onderdelen van de bijbelse leer zou ik graag met een van uw dienaren willen bespreken in verband met de leer en het geloof van de Kerk. Ik zou graag bezoek ontvangen van een van uw plaatselijke dienaren.”

— W.E., Clarksville, Tennessee

Hoe uw inschrijving is betaald

Deze cursus wordt u gratis ter beschikking gesteld door de Wereldwijde Kerk van God. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillig gegeven tienden en offers van de leden van de Kerk en van anderen die het werk van de Kerk willen steunen. Zij die dit wereldomvattende Werk van God vrijwillig willen steunen zijn hartelijk welkom als medewerkers in het verkondigen en publiceren van het evangelie aan alle volken.



AMBASSADOR COLLEGE Bijbel- CURSUS

Les 12

Een internationale cursus voor bijbels begrip gepubliceerd door de Worldwide Church of God (in samenwerking met Ambassador College), Pasadena, Californië, VS. Copyright © 1992 Worldwide Church of God voor de gehele inhoud van deze publikatie. Alle rechten voorbehouden.

Oprichter: Herbert W. Armstrong (1892-1986)

Uitgever: Joseph W. Tkach

Redactie: Greg R. Albrecht, Sheila Graham, Herman L. Hoeh, Ronald D. Kelly, Richard A. Sedliacik, Norman L. Shoaf

Vormgeving: Bruce Hedges, Bill Wilson, Monte Wolverton

Hoofd distributie: Boyd Leeson

ADRESSEN:

Nederland en België: Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland

Verenigde Staten: P.O. Box 111, Pasadena, California 91123

Australië: P.O. Box 202, Burleigh Heads, Queensland 4220

Canada: P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2

Caribisch gebied: P.O. Box 5578, Fort Lauderdale, Florida 33310-5578

Duitsland: Postfach 1129, W-5300 Bonn 1

Engeland: P.O. Box 111, Borehamwood, Herts., WD6 1LU

Filippijnen: P.O. Box 1111, MCPO, 1299 Makati, Metro Manila

Italië: Casella Postale 270, 24100 Bergamo

Nieuw-Zeeland: P.O. Box 2709, Auckland 1

Zuid-Afrika: P.O. Box 5644, Cape Town 8000

Gelieve ons zo spoedig mogelijk adreswijzigingen door te geven. Sluit a.u.b. uw oude adresstrook bij.



Voorpagina

Wie volgens de christelijke levenswijze leven hebben zich ertoe verbonden God in alle aspecten van het leven te dienen. Zij streven ernaar zich voortdurend geestelijk te ontwikkelen. God belooft zijn kinderen te helpen bij het overwinnen van alle problemen die zij daarbij tegenkomen. Door deze hulp en door onze eigen inzet kunnen we Gods doel met ons leven vervullen.

Van links naar rechts: Charles Feldbush—AC, Ambassador College, G.A. Belluche Jr.—AC, Hal Finch—AC, Voor: Barry Stahl—AC

EEN NIEUW BEGIN

Door de bestudering van de Bijbel aan de hand van deze cursus hebt u een aantal belangrijke waarheden leren kennen. Kennis is evenwel van geen enkele waarde, als zij niet wordt toegepast.

Ubent geboren voor een ontzagwekkend en schitterend doel. De waardevolle kennis van Gods doel met de mensheid is u door uw bijbelstudie aan de hand van deze cursus duidelijk geworden. Door de cursus, die nu ten einde loopt, hebt u kennis gemaakt met het door Jezus Christus verkondigde evangelie; u hebt inzicht gekregen in de fasen waarin God zijn alomvattende plan met de mensheid zal verwezenlijken.

Maar wat doet u met die kostbare kennis?

Ontdekken waar men Gods waarheid kan vernemen, is als het ontdekken van een goudmijn. De lessen van deze Bijbelcursus maken de „diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods” (Rom. 11:33) bekend.

God laat toe dat de wereld als geheel geestelijk verblind wordt (2 Kor. 11:13-15; Openb. 12:9). Hij is echter begonnen de ogen van sommigen, met inbegrip van u, te openen door de verkondiging van Christus' evangelie van het komende Koninkrijk van God aan de wereld.

Tot degenen van u die door God worden geroepen, zegt Christus: „Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen” (Matth. 13:16).

Een nieuwe levenswijze

Misschien bent u, evenals duizenden anderen, verwonderd en verrast door wat u in uw bijbel ontdekt. Een nieuwe levenswijze is u geopenbaard. U begint te begrijpen wat het betekent werkelijk christen te zijn.

Zoals de apostel Paulus duidelijk verklaart in Romeinen 12:2, is bekering een verandering van denken. Deze verandering vormt, met de kracht van Gods heilige Geest, de sleutel tot een nieuwe, succesvolle manier van leven.

Men wordt christen na oprechte bekering, geloof

in Jezus Christus en in het evangelie van het Koninkrijk van God, doop door onderdompeling en het ontvangen van de heilige Geest na handoplegging. Vanaf dat moment is men een „nieuwe mens” (Ef. 4:24), die deel heeft aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4).

Een pas bekeerde christen belooft plechtig God te zullen dienen. Hij begint een nieuw leven van geestelijke ontwikkeling. Maar daarvoor is tijd nodig, tijd om de geestelijke kennis die men verwerft toe te passen, kortom tijd om Gods levenswijze in praktijk te brengen.

Tijd om te handelen

Mensen houden niet van verandering. Wij erkennen niet graag dat onze godsdienst of levenswijze verkeerd kan zijn geweest.

Let op de beschrijving van het menselijk denken in het boek *The Mind in the Making* van James Harvey Robinson: „Wij zijn ongelooflijk onachtzaam bij de vorming van onze geloofsopvattingen, maar blijken er een ongewettigde hartstocht voor te hebben wanneer iemand voorstelt ons van hun gezelschap te beroven. Blijkbaar worden niet onze denkbeelden... maar wordt ons zelfrespect bedreigd... ”

„Het woord ‘mij’ is het belangrijkste woord in ons menselijk verkeer en daarmee op passende wijze rekening houden is het begin van wijsheid. Het heeft steeds dezelfde kracht of het nu *mijn* eten, *mijn* hond, *mijn* huis betreft of *mijn* geloof, *mijn* land en *mijn* God... ”

„Wij blijven graag geloven wat wij gewend zijn als waar te aanvaarden en de wrok die wordt opgewekt, wanneer een van onze veronderstellingen in twijfel wordt getrokken, brengt ons ertoe allerlei verontschuldigen te zoeken om eraan te

kunnen vasthouden. Het gevolg is dat het grootste deel van ons zogeheten redeneren bestaat uit het vinden van argumenten om te blijven geloven wat we al geloven.”

Wat een treffende beschrijving van het menselijk denken.

De sleutel tot christelijke bekering is echter onze bereidheid ons af te keren van onze eigen levenswijze en onze eigen ideeën, gewoonten en geloofsopvattingen te veranderen teneinde ze in overeenstemming te brengen met Gods levenswijze en leer zoals die in de Bijbel worden geopenbaard.

Bereken de kosten

Voordat wij ons verplichten tot het volgen van Gods levenswijze, moeten we in alle ernst de kosten daarvan berekenen (Lukas 14:28-30). Wij moeten God in ons leven, overal en altijd, op de eerste plaats stellen (vers 26-27). Wij moeten ernaar streven Gods levenswijze van onbaatzuchtige liefde en zorgzaamheid voor anderen, gebaseerd op Gods geboden, in praktijk te brengen.

Dat zijn de kosten die het volgen van de roeping door God met zich meebrengt. Men moet de dringende noodzaak beseffen en elk ander streven op

de tweede plaats stellen. Alle verkeerde gewoonten moeten worden opgegeven ten gunste van Gods levenswijze, ongeacht de consequenties.

Christus zal ons nooit laten vallen, wanneer wij Hem dienen door die speciale roeping te vervullen (Hebr. 13:5-6). Hij zal het werk dat Hij in en door ons begonnen is voltooiën (Filipp. 1:6).

Als God u roept, komt u te staan voor wat wellicht de moeilijkste opgave is die een mens kan worden gesteld: de erkenning fout te zijn geweest. Dit is *het begin* van werkelijke bekering. U zult uw leven willen veranderen; u zult willen ophouden met het volgen van gewoonten die hun oorsprong in Satan vinden en willen doen wat God van u vraagt. U zult u gaan verzetten tegen verkeerde impulsen, gewoonten, begeerten en opvattingen.

Een geestelijk volwassen christen moet in staat zijn waarheid van leugen te onderscheiden. Het is echter niet voldoende de waarheid te horen. „Want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden” (Rom. 2:13).

Wat gaat u doen met de waardevolle kennis die God u heeft geopenbaard door uw studie van zijn geopenbaarde Woord? De keuze is aan u.

LES 12

Bekering is een nieuw begin

Bent u op het punt gekomen dat u uzelf ziet, zoals u werkelijk bent — zoals God u ziet?

Hebt u „uzelf afgemeten” aan de geestelijke intentie van de Tien Geboden en hebt u opgemerkt in welke opzichten u tekortschiet? Bent u op het punt gekomen, waarop u de dingen die met Gods levenswijze strijdig zijn wilt opgeven en u volledig aan Hem wilt onderwerpen? Bent u bereid al Gods geboden in acht te nemen?

Gods ogen zijn gericht op mensen met een nederige en berouwvolle geest, op mensen die beven voor het tweesnijdend zwaard van zijn Woord. God herkent een berouwvolle instelling, een gebroken geest, een nederig vragen om vergeving en barmhartigheid. Hij wil dat wij allen de eenvoud en ontvankelijkheid van kleine kinderen hebben (1 Petr. 2:1-2; Matth. 18:2-4).

Voor ware bekering is een blijvende koerswijziging vereist, een volledige inzet, waarop niet kan worden teruggekomen. Het is geen tijdelijke, spontane, emotionele opwelling, maar iets veel diepers.

Onvoorwaardelijke onderwerping aan God

Wanneer wij ons eenmaal bekeerd hebben — ons volledig aan God hebben onderworpen — en ons hebben laten dopen, schenkt God ons zijn heilige Geest. De heilige Geest neemt niet onze vrije wil weg. Hij dwingt ons nergens toe. Hij leidt ons slechts naar meer inzicht in Gods waarheid en helpt ons Gods wil te doen.

1. Betekent onderwerping aan God dat wij Hem voor en boven alles en iedereen stellen? Matth. 10:37. Valt ook ons eigen leven daaronder? Lukas 14:26.

COMMENTAAR: „Haten” betekent zoals we in een eerdere les zagen, naar verhouding minder liefhebben.

2. Zegt Jezus dat wie zijn oude, zondige, zelfzuchtige ik aflegt en zijn leven opgeeft of „verliest” terwille van Christus, zal leven? Matth. 10:39; 16:24-25.

COMMENTAAR: Jezus doelt op het geven van ons leven in gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God.

Bekering betekent nadrukkelijk niet dat wij het gebruik van of onze waardering voor materiële zaken moeten opgeven. God stelt belang in de *houding* die wij tegenover materiële zaken hebben — in de vraag of wij allereerst, als onze hoogste prioriteit, zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken (Matth. 6:33).

God wil dat wij opgeven wat slecht voor ons is, wat ons geestelijk of lichamelijk benadeelt. Berouw en bekering maken het voor ons mogelijk, geleid door Gods wet en Gods Geest, een verstandig gebruik te maken van de dingen die God heeft geschapen.

3. Is onderwerping aan God iets dat diep nadenken vereist? Moeten wij eerst „de kosten berekenen” om te beseffen wat voor onderwerping aan God werkelijk is vereist? Lukas 14:27-30.

Valse bekering

Bekering is een vereiste stap naar behoud: het binnengaan in het Koninkrijk van God. Ware bekering is een zaak van zowel het verstand als het gevoel. Het is een diep besef dat wij denken, spreken en leven in strijd met Gods wet en dat wij daar verandering in moeten brengen.

1. Kan men Christus vereren, Hem als Heer erkennen en desondanks zijn Koninkrijk niet binnengaan? Matth. 7:21. Hoe kan men Christus nog meer vereren en toch bij zijn komst het eeuwige leven niet ontvangen? Matth. 15:7-9; Markus 7:7-9. Wie zal Gods Koninkrijk wel binnengaan? Matth. 7:21, laatste gedeelte.

COMMENTAAR: Mensen doen bijna alles liever dan zich aan God onderwerpen. Sommigen stellen, net als in Christus' tijd, hun eigen opvattingen en tradities in de plaats van Gods wet. Anderen negeren Gods wet volkomen.

De menselijke natuur wil goed zijn, maar niet per se goed doen. Men zegt vaak: „Wel, dit is de manier waarop ik het bekijk” — waarmee men zijn eigen opvatting van wat goed is boven die van de Bijbel plaatst. Als iets de mensen „juist lijkt”, wordt het voor hen wet. Dit is eigengerechtigheid.

Een andere manier waarop Satan miljoenen mensen ten aanzien van bekering en behoud misleidt is boetedoening. De Bijbel laat duidelijk zien dat door goede werken, hoe omvangrijk ook, geen vergeving van zonden kan worden verkregen. Ook de offerwetten van het Oude Testament konden geen vergeving en geen zuiver geweten bewerkstelligen. Ze waren slechts een symbolische voorafschaduw van het uiteindelijke offer voor de zonde, Jezus Christus (Hebr. 9:9-14; 10:4-10).

De enige manier waarop Christus' offer kan wor-

den toegepast om onze zonden uit te wissen is het aanvaarden van dat offer, het opgeven van ons vroegere leven van ongehoorzaamheid en het overgaan tot gehoorzaamheid aan God. Dat is ware bekering.

2. Wat zegt de profeet Jesaja over eigengerechtigheid? Jes. 64:6. En wat zegt Jezus over hen die „van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren”? Lukas 18:9-14.

3. Hoe zal volgens Paulus de samenleving in de „laatste dagen” eruit zien? 2 Tim. 3:1-5, i.h.b. vers 5.

COMMENTAAR: Veel mensen zeggen godsdienstig te zijn, maar het is slechts een „schijn van godsvrucht”. Zij hangen de opvattingen en gewoonten aan die deze wereld hebben gemaakt tot wat zij is: „de tegenwoordige boze wereld” (Gal. 1:4).

God eist van ons een volledige ommekeer. Hij wil dat wij ophouden de wegen te volgen die naar menselijke redenering juist lijken en dat wij een volledige ommezwaai maken om Gods levenswijze, die in de Bijbel geopenbaard is, te volgen.

4. Wat is het gevolg van de droefheid of „inkeer” van deze wereld? 2 Kor. 7:10, laatste deel. Wat voor soort droefheid inzake de zonde aanvaardt God wel en waartoe leidt die? Vers 9, eerste gedeelte van vers 10, en vers 11.

COMMENTAAR: Sommigen geloven dat bekering slechts een tijdelijk gevoel van berouw is over begane fouten, zonder dat daarbij sprake is van een werkelijke verandering van levenswijze. Een dergelijke „bekering” is echter in het geheel geen bekering. Zij is voor God onaanvaardbaar en leidt slechts tot de dood.

Ware bekering is veel meer dan een tijdelijke, emotionele ervaring. Ware bekering — „droefheid naar Gods wil” — brengt in ons denken en doen een totale en duurzame ommekeer teweeg.

De christelijke strijd

Allen die worden geroepen tot het volgen van de christelijke levenswijze worden geconfronteerd met drie doodsvijanden, waarvan elk erop uit is onze pogingen de zonde te overwinnen te verijdelen. Deze vijanden kunnen tussen God en ons komen te staan. Zij proberen in ons denken een wig te drijven die, indien wij dat toelaten, ons geleidelijk afscheidt van de leiding en de kracht van Gods heilige Geest en het geloof van Jezus Christus.

Die vijanden moeten worden bestreden en God vertelt ons hoe wij dat moeten doen.

1. Wijst Paulus erop dat voor het leiden van een christelijk leven inspanning nodig is, dat het de

moeite waard is te vechten voor het eeuwige leven, opdat het ons niet ontglipt? 1 Tim. 6:12; 1:18-19; 2 Tim. 2:3-4.

2. Volgde Paulus Gods levenswijze standvastig — wist hij kort voor zijn dood dat hij de christelijke strijd gewonnen had? 2 Tim. 4:6-8.

3. Is onze strijd gericht tegen fysieke legers? Of is het een geestelijke oorlogvoering? 2 Kor. 10:3-4. Waartegen precies moeten wij vechten? Vers 5.

COMMENTAAR: De eerste vijand in onze dagelijkse strijd is onze menselijke natuur met haar goddeloze eigenschappen (Gal. 5:19-21). Ze is de oorzaak van onze bedrieglijke redeneringen. Ze spoort ons aan te zondigen — Gods geestelijke wet te schenden — en snijdt ons daardoor van God af. Verkeerde gewoonten en impulsen kunnen ons geestelijk vernietigen.

4. Wat is onze tweede doodsvijand? Gal. 1:4. Wat behoort onze houding te zijn tegenover het maatschappelijke systeem van deze wereld met haar glitter en glamour, haar statusdrang en haar verlokkingen? 1 Joh. 2:15-17.

COMMENTAAR: De apostel doelt op de samenleving van deze wereld, waarvan zoveel is gebouwd op en wordt gemotiveerd door ijdelheid, eigenbelang, begeerte en hebzucht. Daar de meeste mensen geestelijk misleid zijn (Openb. 12:9), zien zij niet in waarom zoveel van de wereldse levenswijze in de ogen van God verkeerd is. Niettemin worden wij door de gewoonten van deze wereld voortdurend bestookt met verleidingen die ons kunnen afleiden van het volgen van Christus.

5. Moeten wij ernaar streven het kwaad dat in de wereld is te mijden? 2 Kor. 6:14-18. Betekent dit dat wij ons in fysiek opzicht van de wereld moeten afzonderen? Joh. 17:15-18. Let vooral op het eerste deel van vers 15.

COMMENTAAR: Uit Christus' gebed in Johannes 17 blijkt dat God niet verwacht dat wij de bergen of de woestijn intrekken teneinde aan de verlokkingen van de wereld te ontkomen. In plaats daarvan moeten wij ernaar streven ons er geestelijk van af te zonderen door te weigeren aan de zonden van de wereld deel te nemen.

Van jongsaf nemen wij over wat anderen ons leren door hun onderricht of hun voorbeeld. De meeste van de gebruiken van de samenleving hebben wij doorgaans als vanzelfsprekend aanvaard. Nu wij echter kennismaken met Gods levenswijze, moeten wij ons gewetensvol toeleggen op ons nieuwe leven in Christus. „Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,” schreef Paulus, „maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (Rom. 12:2).

6. Heeft men altijd waardering voor wie tracht volgens de wet van God te leven? 1 Petr. 4:3-4; Joh. 15:18-20; 16:33. Hoe moeten wij reageren op degenen die vijandig staan tegenover ons verlangen om Christus te volgen? Matth. 5:43-47; Rom. 12:20-21.

COMMENTAAR: In deze tijd roept God nog niet iedereen. Sommigen vervolgen en bespotten misschien degenen die Gods levenswijze aanhangen. Wij moeten hen desondanks liefhebben. God zal uiteindelijk ook hen voor zijn waarheid ontvankelijk maken, opdat ook zij bekeerd kunnen worden, zoals wordt onthuld door de laatste fase van Gods plan.

7. Wat, of wie, is de derde belangrijke vijand van iedere christen? 1 Petr. 5:8-9. Is Satan uiteindelijk verantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld? 2 Kor. 4:4; Ef. 2:1-3. Bedriegt hij als onzichtbare heerser de hele wereld? Openb. 12:9.

COMMENTAAR: Niemand wordt gedwongen Satans egocentrische houding van begeerte, hebzucht, ijdelheid, jaloezie, wrok, wedijver, getwist, bitterheid en haat te volgen. Maar argeloze mensen doen dat wel, zonder het te beseffen, zonder zich bewust te zijn van wat er in hun geest plaatsvindt. De meeste mensen laten zich eenvoudig drijven door emoties en ingevingen die veelal tot uitdrukking komen in „werken van het vlees” en het najagen van ijdele dingen (Gal. 5:19-21).

Satan, de „god van deze wereld”, de „overste van de macht der lucht”, is inderdaad werkzaam in de geest van nietsvermoedende mensen overal ter wereld (Ef. 2:2). Daarom is de wereld van vandaag zo door en door misleid.

8. Ook na onze bekering blijft Satan pogen ons te misleiden, ons af te leiden van Christus en diens levenswijze. Waarvoor waarschuwt Paulus de christenen van Korinthe? 2 Kor. 11:2-4, 13-15.

COMMENTAAR: Bekering beschermt ons niet tegen Satans influisteringen. Satan blijft onze geest beïnvloeden in een poging ons geestelijk te overmeesteren. Als Jezus het heeft over overwinnen, bedoelt Hij het overwinnen van de levenswijze van Satan.

Wie zich van Satans levenswijze afkeert, biedt weerstand aan diens subtiele aandrang en blijft Gods levenswijze trouw. Met de door God beloofde hulp kunnen wij het contact met God blijven onderhouden.

Voordat Jezus Christus het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God begon te verkondigen, weerstond Hij Satan. Deze confrontatie is opgetekend in Mattheüs 4. Merk op hoe de duivel Jezus Christus beproefde.

9. Hoe trachtte de duivel in te spelen op zowel de menselijke ijdelheid als de honger? Matth. 4:1-3.

En hoe op het menselijk verlangen naar aanzien, roem en macht? Vers 5-6, 8-9. Wat was Jezus' directe antwoord daarop? Vers 4, 7, 10. Wat was het resultaat van de confrontatie? Vers 11.

COMMENTAAR: Jezus bood weerstand aan Satan, overwon hem en toonde zich meester over hem. Toen hij de duivel beval weg te gaan, zag Satan zich genoodzaakt Hem te gehoorzamen.

Jezus Christus was God. God haat het kwaad. Hij vindt de zonde niet aantrekkelijk of verleidelijk. Dit weerhield Satan er echter niet van Jezus op eventuele zwakten te beproeven in de poging Hem te verleiden. Maar Christus wist Satan te weerstaan. Christenen kunnen worden bemoedigd en geïnspireerd door de voorbeeldige wijze waarop onze Verlosser optrad tegen Satan, de bron van al het kwaad (Joh. 8:44; Ef. 6:11-12).

In Mattheüs 4 wordt aangetoond dat zonde en kwaadaardigheid geen macht over Jezus hadden. Zijn leven en werk zijn een volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid aan God. Als Christus in ons leeft (Gal. 2:20), worden wij in staat gesteld Satan te overwinnen „door het bloed van het Lam” (Openb. 12:11). Paulus zei: „Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31.)

10. Wordt ons geleerd de duivel te weerstaan door onderwerping aan God? Jak. 4:7. Wat wordt ons beloofd, als wij Satan weerstaan? Hetzelfde vers.

11. Welke instructies geeft God ons via Paulus voor de strijd tegen de mentaliteit en de ingevingen van de duivel? Ef. 6:10-12. Wat moeten wij aandoen om die geestelijke strijd te kunnen voeren? Vers 11 en 13. Waaruit bestaat de geestelijke wapenrusting? Vers 14-17.

COMMENTAAR: Wij moeten ons omgorden met de geopenbaarde „waarheid” van God (Joh. 17:17), zodat wij niet misleid kunnen worden, en wij moeten ons bekleden met het „pantser der gerechtigheid”, dat bestaat uit het onderhouden van Gods wet (Ps. 119:172).

Onze voeten moeten worden geschoeid „met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes”, dat wil zeggen, wij moeten actief deelnemen aan de verkondiging van de boodschap van het Koninkrijk van God.

Het „schild des geloofs” beschermt ons tegen de aanvallen en verlokkingen van Satan. Geloof krijg wij door Gods Geest (Gal. 5:22; *Statenvert.*).

De „helm des heils” houdt ons op ons geestelijke doel gericht. Wij moeten steeds in gedachten houden dat wij worden behouden „door genade . . . door het geloof”. Het behoud is „een gave van God” (Ef. 2:8).

Het „zwaard des Geestes” heeft betrekking op

het geschreven Woord van God (Hebr. 4:12). Het is het enige aanvalswapen in de strijd tegen de invloed van de duivel. Om dit wapen op de juiste wijze te hanteren moeten wij de Bijbel bestuderen en Gods wil en beloften leren kennen.

12. Wat is volgens Paulus nog meer noodzakelijk om de christelijke strijd te winnen? Ef. 6:18-20.

COMMENTAAR: Wij moeten door aanhoudend gebed dichter tot God komen (1 Thess. 5:17). Dit is de methode om Satan te overwinnen en hem van ons te doen wijken. Dit is de strategie om de menselijke natuur en de zondige aantrekkingskracht van de wereld, beide geïnspireerd door de aartsvijand van God, te weerstaan.

Met het Woord van God als zwaard en zijn wapenrusting als bescherming, zullen wij, als wij tot het einde toe volharden, onze doodsvijanden alle drie kunnen overwinnen.

Leven in geloof

Wanneer wij eenmaal gedoopt zijn, beginnen wij met een nieuwe levenswijze. God weet evenwel dat wij nog steeds kunnen en zullen zondigen (1 Joh. 1:8-9). Maar Hij belooft ons te zullen vergeven als wij berouw hebben en er oprecht naar streven Hem te behagen.

Maar hoe kunnen wij God behagen en leven op een wijze die de roeping door God „waardig” is? (Ef. 4:1.) Door „Christus onder [of: in] u, de hoop der heerlijkheid” (Kol. 1:27). Paulus zegt immers: „Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft” (Filipp. 4:13).

1. Kunnen wij het behoud door onze werken verdienen? Rom. 6:23; Filipp. 2:13; Ef. 2:8-9.

COMMENTAAR: Het eeuwige leven is een geschenk van God. Maar al kunnen wij het eeuwige leven op geen enkele wijze verdienen, wij moeten wel een persoonlijk aandeel leveren.

2. Ondervond Paulus in zijn leven als christen veel teleurstellingen? Rom. 7:7-25; let speciaal op vers 15, 19 en 23.

COMMENTAAR: Paulus ontdekte dat in zijn streven zijn menselijke natuur te weerstaan slechte gewoonten en zonden zich moeilijk lieten verdrijven. Als zijn aandacht was gericht op het uitroeien van zijn zonden, leken deze des te duidelijker aan de dag te treden. Daarom schreef hij: „Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (vers 24.)

Zoals we eerder zagen, heeft Paulus de strijd gewonnen. Kort voor zijn dood schreef hij aan Timotheüs: „Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb

het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage [de dag van de opstanding bij Christus' wederkomst] de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad" (2 Tim. 4:6-8).

Merk op hoezeer Paulus zijn roeping trouw is geweest.

3. Wat is de sleutel tot de christelijke overwinning? Filipp. 4:13; Joh. 15:5; 1 Joh. 4:4; Rom. 8:37.

COMMENTAAR: Jezus Christus, die zijn macht over Satan heeft bewezen, helpt zijn volgelingen door middel van de heilige Geest om Satan en de invloeden van deze wereld te overwinnen. Hij zegt hun goede moed te houden, omdat Hij de wereld heeft overwonnen (Joh. 16:33). Johannes getuigt bovendien dat Hij die in iedere ware christen woont door de Geest van God groter is dan Satan (1 Joh. 4:4).

4. Verklaarde de apostel Paulus dat Christus in hem leefde? Gal. 2:20. Hoe woonde Christus in hem? Filipp. 2:5; Rom. 8:9-10. Liet Paulus zich in zijn leven leiden door het geloof in Christus? Nogmaals Gal. 2:20.

5. Noemt de Bijbel Jezus de leidsman en voleinder van ons geloof? Hebr. 12:2-4. Is het geloof, waardoor wij het eeuwige behoud ontvangen (Ef. 2:8) een van de gevolgen van het bezit van de heilige Geest? Gal. 5:22; zie Statenvertaling.

6. Wat moeten wij doen om de heilige Geest en het voor behoud noodzakelijke geloof te ontvangen?

Hand. 2:38; 5:32. Zie ook Hand. 10:43 en Rom. 3:24-25.

COMMENTAAR: God wil zijn Geest geven aan wie blijk geeft van geloof of vertrouwen in het offer van Jezus Christus, die zijn bloed vergoot om de doodstraf die op onze zonden staat te ondergaan. Op grond van ons geloof in en onze aanvaarding van Christus als onze persoonlijke Verlosser schenkt God ons, na bekering en de waterdoop, zijn heilige Geest.

Door Christus kunt ook u iedere zonde overwinnen, elk obstakel te boven komen, elke vijand overwinnen en iedere hindernis die uw christelijk leven bedreigt uit de weg ruimen (Rom. 8:31-39). Door Christus kunnen wij leven op een wijze die onze roeping waardig is.

Het vertrouwen in Christus van de apostel Paulus was absoluut. Hij was volkomen zeker van Hem. Hij had een rotsvast geloof in Christus.

Ook voor u is dat mogelijk.

U hebt een adembenemende en fantastische roeping. En een schitterende toekomst. Bent u reeds de geestelijke weg in de richting van dat doel ingeslagen?

Moge God u overvloedig zegenen naarmate u Hem, de rijkdom van zijn roeping en zijn schitterende plan leert kennen. Hij belooft: „Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt" (Joh. 17:3).

Voor meer informatie

Als u meer wilt weten over de christelijke levenswijze zoals die in de Bijbel wordt uiteengezet, of als u vragen heeft met betrekking tot het onderwerp bekering, of tot de doop, de heilige Geest, de sabbatten, het geloof of de christelijke gemeenschap, aarzel dan niet te vragen om een afspraak met een dienaar van de We-

reldwijde Kerk van God. Indien u dit wenst, kan deze u bij u thuis bezoeken.

Deze dienstverlening is, evenals onze literatuur, geheel gratis en zonder enige verplichting. Men zal slechts uw vragen aangaande de Bijbel beantwoorden.

Als u dit wenst, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met ons kantoor te Nieuwegein.