



AMBASSADOR COLLEGE

Bijbel- CURSUS



ONZE CURSISTEN SCHRIJVEN

„Ik vind de Bijbelcursus van Ambassador College op zijn minst gezegd tijdbesparend. Hij bespaart de bijbelcursist tijd omdat hij beknopt is en een overzicht geeft van de hoofdzaken van een logische studie van de Bijbel om de cursist wegwijs te maken, waarbij uitgebreide commentaren of speculaties overbodig zijn. Wanneer ik op eigen houtje de Bijbel begin te bestuderen, gaat er alleen al veel tijd verloren aan het komen tot de kern van een bepaalde vraag of een bepaald thema. Bij een dergelijke wezenlijke en relevante studie behoort geen tijd te worden verspild.”

D.C., Weatherford, Texas

„Zojuist heb ik de eerste les van de Bijbelcursus van Ambassador College ontvangen. Ik ben zo onder de indruk, dat ik hem niet kan wegleggen. Enkele maanden geleden voelde ik me als degene die de Bijbel ondersteboven hield en zei: 'Het heeft geen zin — ik zie het eenvoudig niet!' Sinds ik uw boekjes en tijdschriften aanvraag, is dit anders. Mijn bijbel wordt er werkelijk kostbaarder door. Het verbaast mij dat ik deze zelfde dingen mijn hele leven heb kunnen lezen zonder ze te begrijpen.”

Mevr. G.C., David City, Nebraska

„Ik moet zeggen dat ik werkelijk niet kan begrijpen waarom zoveel mensen de dingen geloven die zij geloven. Ik besef natuurlijk wel, dat iedereen die de Bijbel leest hulp nodig heeft, en deze cursus is de meest leerzame cursus die men kan volgen om ware kennis te verkrijgen omtrent hoe men moet leven en wat men van de toekomst kan verwachten.”

W.H., Williamsburg, Virginia

Hoe uw inschrijving is betaald

Deze cursus wordt u gratis ter beschikking gesteld door de Wereldwijde Kerk van God. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillig gegeven tienden en offers van de leden van de Kerk en van anderen die het werk van de Kerk willen steunen. Zij die dit wereldomvattende Werk van God vrijwillig willen steunen zijn hartelijk welkom als medewerkers in het verkondigen en publiceren van het evangelie aan alle volken.



AMBASSADOR COLLEGE Bijbel- CURSUS

Les 3

Een internationale cursus voor bijbels begrip gepubliceerd door de Worldwide Church of God (in samenwerking met Ambassador College), Pasadena, Californië, VS. Copyright © 1991 Worldwide Church of God voor de gehele inhoud van deze publikatie. Alle rechten voorbehouden.

Oprichter: Herbert W. Armstrong (1892-1986)

Uitgever: Joseph W. Tkach

Redactie: Greg R. Albrecht, Sheila Graham, Herman L. Hoeh, Ronald D. Kelly, Richard A. Sedliacik, Norman L. Shoaf

Vormgeving: Bruce Hedges, Bill Wilson, Monte Wolverton

Hoofd distributie: Boyd Leeson

ADRESSEN:

Nederland en België: Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland

Verenigde Staten: P.O. Box 111, Pasadena, California 91123

Australië: P.O. Box 202, Burleigh Heads, Queensland 4220

Canada: P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2

Caribisch gebied: P.O. Box 5578, Fort Lauderdale, Florida 33310-5578

Duitsland: Postfach 1129, W-5300 Bonn 1

Engeland: P.O. Box 111, Borehamwood, Herts., WD6 1LU

Filippijnen: P.O. Box 11111, MCPO, 1299 Makati, Metro Manila

Italië: Casella Postale 270, 24100 Bergamo

Nieuw-Zeeland: P.O. Box 2709, Auckland 1

Zuid-Afrika: P.O. Box 5644, Cape Town 8000

Gelieve ons zo spoedig mogelijk adreswijzigingen door te geven. Sluit a.u.b. uw oude adresstrook bij.



Voorpagina

Deze historische foto, genomen door Amerikaanse astronauten, toont de aarde als een prachtig juweel tegen het diepe zwart van de ruimte. De „goede aarde”, hoewel zo uitnodigend voor de astronaut, is van nabij een plaats van tragische armoede, honger, ziekte, haat en oorlog geworden. Gelukkig zal God Jezus Christus zenden om de mensen te leren in vrede te leven onder de regering van God in de wereld van morgen.

Foto NASA

De wonderbaarlijke WERELD VAN MORGEN

Al eeuwen dromen de mensen van een paradijs op aarde. Maar de mens is niet in staat geweest deze droom te verwezenlijken. Zullen wij dan ooit wereldvrede en algemene welvaart kennen?

Kort na de Tweede Wereldoorlog zei Winston Churchill in een redevoering: „Als niet snel een doeltreffende internationale superregering in werking kan worden gesteld, zijn de voorstellen voor vrede en vooruitgang duister en twijfelachtig.”

In het begin van de jaren '60 waarschuwde de bekende atoomfysicus Edward Teller, die de waterstofbom heeft helpen ontwikkelen: „Wij moeten werken aan de oprichting van een wereldgezag dat wordt gedragen door morele en fysieke macht — een wereldregering die in staat is een overal ter wereld geldende wet te handhaven.”

In 1970 riep Oe Thant, destijds secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op tot de instelling van een gezagsorgaan met ruime bevoegdheden om de wereldomvattende milieuproblemen aan te pakken. Hij merkte op: „Wij hebben iets nieuws nodig — en wel met spoed: een wereldinstantie die de steun en instemming heeft van de regeringen en van andere machtige belangengroepen, en die al de fragmentarische pogingen die nu worden gedaan kan bundelen.”

Er zijn al veel stemmen opgegaan voor de instelling van een wereldregering die de problemen van de mensheid moet oplossen. Wetenschapsmensen en wereldleiders weten dat de oplossing van de internationale moeilijkheden en de vestiging van wereldvrede alleen mogelijk zijn indien alle naties worden samengebracht onder een oppermachtig wereldbestuur.

Maar is een wereldregering wel mogelijk?

„Een wereldregering ligt nog ver weg”, verklaart A.F.K. Organski in het boek *World Politics*. „De

vorming van een wereldregering met de vrijwillige instemming van de bestaande naties is zo onwaarschijnlijk dat we rustig kunnen zeggen dat zij nooit zal bestaan” (p. 484).

Hans J. Morgenthau verklaarde in zijn boek *Politics Among Nations*: „Men kan zich niet onttrekken aan de conclusie dat internationale vrede niet blijvend kan zijn zonder een wereldstaat, en dat een wereldstaat in de huidige morele, sociale en politieke wereldsituatie niet kan worden gevestigd” (p. 503, 5e druk).

Wat een paradox. De wereldleiders beseffen dat de dringendste behoefte van de mens een wereldregering is. Maar anderen geven toe dat een dergelijke regering met de huidige toestand in de wereld een volslagen onmogelijkheid is.

Wanneer men de geschiedenis van de mensheid beziet, is het voor iedereen duidelijk dat de mensen volledig hebben gefaald in het totstandbrengen van wereldvrede en algemene voorspoed. Angst, haat, ziekte, armoede, onderdrukking en onrecht hebben in de hele geschiedenis hoogtij gevierd.

Is een wereldregering onmogelijk? Is het slechts een hersenschim van onrealistische optimisten? Is de gedachte van een wereld in vrede slechts een absurde mythe?

Als onze enige hoop schuilt in de inspanning van mensen, dan is wereldvrede onmogelijk en is de mensheid ten dode opgeschreven.

Gods wereldregering

De meeste mensen zien niet in dat er nog een andere macht is dan die van henzelf, een macht

die een oplossing kan brengen op onze door oorlog verscheurde en van problemen vervulde aarde.

De Almachtige God heeft de macht en de wijsheid om de wereldproblemen op te lossen en wereldvrede te verwezenlijken.

Dit is de boodschap die God door Jezus Christus aan de wereld liet verkondigen. Het is het goede nieuws dat Christus met de macht van God zal terugkeren om ons universele vrede en voorspoed te brengen.

Wanneer Jezus Christus terugkeert, zal Hij de regering van God op aarde vestigen. Over de gehele

wereld zal gehoorzaamheid aan Gods wetten worden onderwezen. De sterken zullen de zwakken niet langer onderdrukken; aan allen zal werkelijk recht worden gedaan.

De Bijbel laat zien dat een wonderbaarlijke wereld in aantocht is. Het zal een tijd zijn van geestelijke en fysieke verjonging: 1000 jaar onbegrensde vrede en voorspoed, ook wel het Millennium genoemd. En met behulp van deze les maakt God het u mogelijk door zijn profetieën in de toekomst te kijken, zodat u kunt weten hoe die schitterende wereld van morgen eruit zal zien.

LES 3

Eindelijk wereldvrede

De Bijbel zegt dat Gods regering, onder het leiderschap van Jezus Christus, een paradijs op aarde zal voortbrengen. God zal alle volken weer opbouwen en zegenen.

1. Zullen ook de verwoeste steden worden herbouwd? Amos 9:14-15; Ezech. 36:33-35. (Lees Ezechiël 36 in zijn geheel zorgvuldig door.) Zal er in deze steden geluk zijn? Jer. 33:10-14; Zach. 8:4-5.

COMMENTAAR: De grote, vervuilde, overbevolkte wereldsteden van vandaag zijn een vergaarbak van allerlei kwaad. Deze situatie zal niet in de steden van morgen bestaan. De steden van het Millennium zullen klein genoeg zijn om een gezond en gelukkig gezinsleven te bevorderen, maar toch groot genoeg om een juist evenwicht te vormen tussen industriële bedrijvigheid en de basisvoorwaarden voor een vreugdevol leven.

2. Zal Christus Jeruzalem tot hoofdstad van de aarde maken, tot wereldhoofdkwartier van zijn regering? Zach. 8:3; Jer. 3:17. Zal zij de hele wereld tot voorbeeld dienen? Jes. 62:1-2, 7.

COMMENTAAR: Jeruzalem zal het centrum van Gods wereldregering zijn. De stad zal worden herbouwd met onovertroffen schittering en luister. Jeruzalem zal de toekomstige modelstad worden, de maatstaf voor de steden in de wereld van morgen.

3. Zullen de nakomelingen van het oude Israël onbedreigd in hun eigen land wonen? Ezech. 28:25-26. Zal er wereldvrede zijn? Jes. 2:1-4; Micha 4:1-4.

4. Zal God ervoor zorgen dat de natuurwetten ten gunste van zijn volk functioneren? Deut. 28:12; Jes. 41:18.

COMMENTAAR: God beloofde aan de Israëlieten grote zegeningen als ze Hem gehoorzaam zouden

zijn (Lev. 26; Deut. 28). De Bijbel laat zien dat ze niet gehoorzaam waren en gestraft werden. In het Millennium zullen zij en de hele mensheid leren God te gehoorzamen en daarom deze zegeningen ontvangen.

5. Het Midden-Oosten is nu een betrekkelijk kaal gebied. De profetieën laten echter zien dat het na Christus' terugkeer de meest spectaculaire verandering zal ondergaan, meer dan welk land ook. Zullen de dorre plaatsen vruchtbaar worden en zullen er in het Millennium mooie bossen zijn? Jes. 41:14-20; 35:1-2, 7.

COMMENTAAR: Kunt u zich zo'n schitterend landschap voorstellen? Woestijnen die groene, vruchtbare parken worden met bomen en struiken, met bruisende bronnen en beken; dorre, verlaten gebieden die bewoonbaar gemaakt worden.

Bossen met hier en daar bebouwde akkers zullen er ook voor zorgen dat het klimaat gezonder en stimulerender wordt.

6. Zal God „Zion” en het omliggende gebied veranderen in een plaats die op de Hof van Eden lijkt? Jes. 51:3.

COMMENTAAR: Zion is een heuvel in de stad Jeruzalem. Het is het oorspronkelijke stadsgebied, „de stad van David”. Aangezien Zion de plaats van de hoofdstad zal zijn, vertegenwoordigt „Zion” hier het gehele land van Israël.

Alle volken zullen worden gezegend

De profetieën tonen dat de rest van de aarde zal delen in de grote welvaart die Christus aan Jeruzalem en Israël zal brengen. De gehele aarde zal buitengewone veranderingen ondergaan.

1. Zullen alle volken zich onderwerpen en gehoorzamen aan Christus? Jes. 2:1-3.

2. Zullen alle naties, omdat zij in het Millennium Christus gehoorzamen, Hem toebehoren, zijn onderdanen en dienstknechten zijn? Rom. 6:16.

3. Zullen de mensen dus geestelijk gesproken „kinderen” van Abraham worden? Gal. 3:29.

4. In het Millennium zal enorm veel reconstructiewerk moeten worden verricht. Maar zal dit werk een rust lijken in vergelijking met het lijden, het verdriet en het zware juk van de wereld van vandaag? Jes. 11:10; 14:3. Zal onderwerping aan Christus en zijn wetten de zegen van vrijheid en rust brengen voor lichaam en geest? Matth. 11:28-30.

COMMENTAAR: God zal het leven voor de mensen in het Millennium plezierig, aangenaam en bevredigend maken — zolang zij zijn wetten gehoorzamen.

Gods levenswijze is waarlijk de weg van vrijheid: de weg van het vrij zijn van de eentonigheid en de zware sleur in deze wereld. De mensen van vandaag zijn er echter niet van overtuigd dat dit zo is. God laat de mensen nu uit ervaring leren hoe benauwend de gevolgen van hun zonden zijn.

5. In deze tijd is als gevolg van veel en grootschalig misbruik het particuliere eigendomsrecht omstreden. Is volgens God particulier bezit verkeerd? Micha 4:4; Jes. 62:8-9.

COMMENTAAR: In het Millennium zullen de mensen hun eigen bezit hebben. Zij zullen zijn bevrijd van regeringen die hen van de rechtmatige beloning voor hun inspanningen beroven. En God zal niet toelaten dat er van het particuliere eigendomsrecht misbruik wordt gemaakt.

6. Hoe is het met de gezondheid in de wereld van morgen? Zal God de mens ook van ziekten en kwalen bevrijden? Jes. 33:24; Jer. 30:17; Jes. 35:3-6; 58:8.

COMMENTAAR: Onderricht inzake gezondheid en genezing van alle ziekten zullen gezondheid voor iedereen bewerkstelligen.

7. Een rijke landbouw is voor een volk in het algemeen het grootste fysieke goed dat het kan bezitten. Tegenwoordig is het grootste deel van de aarde niet productief: niet meer dan ongeveer 10 procent van het landoppervlak kan worden bebouwd. Het tegendeel zal het geval zijn in de beschaving van morgen wanneer God de hele wereld zegent. Zal Hij ervoor zorgen dat de regens op de juiste tijd vallen? Ezech. 34:26-27; Jes. 30:23.

COMMENTAAR: De boeren hebben door de eeuwen heen rekening met het weer moeten houden. Welhaast het opwindendste nieuws dat hun ter ore kan komen is dat hun werk altijd succes zal hebben.

8. Zal er grote vreugde zijn over de overvloedige oogsten die God in de schitterende wereld van

morgen zal schenken? Jer. 31:12. Zal er een grote overvloed aan voedsel zijn? Amos 9:13.

De grote rivier

1. Wat zal er gebeuren wanneer Christus bij zijn terugkeer op de Olijfberg staat? Zach. 14:4.

2. Zal het aldus gevormde dal de bedding worden van een machtige rivier die in Jeruzalem ontspringt? Vers 8. Zal de ene helft van deze rivier naar het oosten stromen in de richting van de Dode Zee („de oostelijke zee”), en de andere helft naar het westen in de richting van de Middellandse Zee („de westelijke zee”) ? Hetzelfde vers.

COMMENTAAR: De Dode Zee, 394 meter onder de zeespiegel gelegen, is de laagste plek op aarde. In het noorden van de Dode Zee mondt de Jordaan uit. Hoewel de Dode Zee geen afvoer heeft, blijft het waterpeil er toch betrekkelijk constant als gevolg van de grote verdamping.

Het water in dit meer heeft zo'n hoge concentratie zout en andere mineralen dat er geen planten en dieren in kunnen leven. Maar wanneer deze nieuwe rivier — de „levende wateren” — in de Dode Zee begint uit te stromen, zal het water ervan stijgen, tot het de woestijn in stroomt. Het meer zal vervolgens in staat zijn leven in stand te houden.

3. Wordt de heilige Geest met „levend water” vergeleken? Joh. 4:10; 7:37-39. Is deze rivier dan niet duidelijk een fysieke tegenhanger van Gods heilige Geest?

COMMENTAAR: De heilige Geest zal, evenals de fysieke rivier, van Jeruzalem uitgaan en zal de mentale en geestelijke problemen van de mensheid tot een oplossing brengen.

Het is duidelijk dat de wereld van morgen een paradijs van vrede, voorspoed en schoonheid zal zijn. Alle volken zullen delen in de rijke zegeningen van God. De hele wereld zal vrede kennen. Gedurende dat Millennium zal het grootste deel van het landoppervlak van de aarde bebouwbaar zijn. Prachtige wouden, landbouwgebieden, meren en rivieren vol vis zal men over de hele wereld aantreffen. Geen dorre toendra's, vervuilde rivieren, verwoeste landschappen, vijandige woestijnen of verlaten gebieden meer.

Hoe zal een dergelijke wereld worden ingeluid? Hoe zullen die enorme veranderingen tot stand komen?

Laten wij zien wat de Bijbel heeft te zeggen over hoe het Millennium tot stand zal komen en wie daarbij betrokken zullen zijn. Ook u kunt een aandeel hebben in die schitterende wereld van morgen.

De kroning van de komende Koning

Laten wij eens stilstaan bij wat de engel zei tot Maria, de moeder van Jezus: „Gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen” (Lukas 1:31-33).

Lees ook Joh. 18:37: „Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen . . .”

Jezus werd geboren om als Koning over alle volken te regeren. Hij werd evenwel niet tot Koning gekroond toen Hij mens was (Joh. 18:36). Hij werd gekruisigd. Jezus nam de verantwoordelijkheden van zijn functie als wereldheerser destijds nog niet op zich.

Toen Jezus' discipelen dachten dat het Koninkrijk van God in hun tijd zou worden gevestigd, gaf Hij hun een gelijkenis om uit te leggen wanneer Hij de wereld zou gaan regeren.

1. Waar ging Jezus, volgens deze gelijkenis in Lukas 19:12-27, na zijn dood en opstanding heen om het koningschap te verkrijgen en het Koninkrijk te ontvangen? Vers 12.

COMMENTAAR: Jezus maakte zijn discipelen duidelijk dat Hij naar zijn Vader in de hemel (het „verre land”) moest gaan teneinde de bevoegdheid te ontvangen om over de volken te regeren.

2. Zal Jezus zijn gekroond tegen de tijd dat Hij terugkeert? Openb. 14:14. Welke bijbelpassage beschrijft profetisch de gebeurtenis waarbij Jezus het koningschap ontvangt? Dan. 7:13-14.

COMMENTAAR: Hier wordt de kroning van Jezus Christus beschreven.

Gekroond tot „Koning der koningen”

1. Wat zal de officiële titel van Christus zijn bij zijn terugkeer? Openb. 19:16. Wie zijn die andere „koningen”? Laten wij dit trachten te begrijpen.

2. Zullen christenen ook een eeuwige kroon ontvangen? 1 Kor. 9:25. Zullen zij met Christus als koningen over de volken regeren? Openb. 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4; Dan. 7:22, 27.

3. Wanneer ontvangen de „heiligen” — christenen — als beloning heerschappij? Vergelijk Openbaring 11:15, 18; 22:12 met Jesaja 40:10.

COMMENTAAR: Jezus ging naar de hemel om door de Vader te worden gekroond, maar een van de redenen waarom Jezus op aarde zal terugkeren is

om zijn opgestane heiligen als beloning een bepaalde mate van macht te geven.

4. Zullen de opgestane heiligen tevens priesters zijn? Openb. 5:10; 20:4, 6.

COMMENTAAR: De opgestane christenen zullen koningen en priesters zijn, en zullen tijdens het Millennium de volken der aarde besturen en onderwijzen.

Een volmaakte regering

Christus' regering zal beginnen in Jeruzalem, waar zijn hoofdkwartier zal worden gevestigd (Jer. 3:17). Naarmate zijn heerschappij zich over de aarde verspreidt, zullen alle volken leren zich aan Hem te onderwerpen.

1. Hoe zal Christus' regering op aarde aanvangen? Openb. 19:15.

COMMENTAAR: Bij zijn terugkeer zal Christus de wereld moeten onderwerpen. Hij zal een „ijzeren staf” gebruiken, een symbool van absoluut gezag. Een wereld die door een onzichtbare duivel (Openb. 12:9) is misleid en beïnvloed, moet de positieve vruchten van de weg van de levende God leren kennen. Hoewel Christus absolute macht zal uitoefenen, zal Hij volmaakt rechtvaardig en genadig regeren, daar Hij zelf eens mens is geweest (Hebr. 2:9-10; 4:15). Helaas zal Hij zijn barmhartige bestuur de mensheid moeten opleggen om de wereld vrede en voo spoed te brengen.

2. Hoe zal Christus optreden tegen de volken die weigeren naar Jeruzalem te komen om God te vereren op de manier die Hij gebiedt? Zach. 14:16-19.

COMMENTAAR: Ofschoon God met kracht en gezag zal regeren, zal Hij niemand dwingen zijn waarheid te aanvaarden. God weet evenwel dat de enige weg naar blijvende vrede gehoorzaamheid aan zijn wetten is. De mensen zullen, naarmate zij Gods wetten gehoorzamen, oog krijgen voor de wijsheid en rechtvaardigheid van Gods bestuur en zullen zich graag aan zijn gezag onderwerpen.

Nieuw onderwijs

Sprekend over de regering van Christus tijdens het Millennium verklaart de Bijbel: „Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).

Tijdens het Millennium zal Christus de mensheid de wetten onderwijzen die geluk teweegbrengen. Hij zal elk individu de keuze geven om, nadat hij heeft kennisgenomen van Gods wetten en heeft gezien dat ze geluk voortbrengen, deze wetten al

of niet te gehoorzamen. De grote meerderheid van de mensen zal inzien dat Gods weg werkelijk de beste is en zal vrijwillig besluiten Hem te gehoorzamen.

Maar voordat mensen werkelijk kunnen kiezen, moeten zij de alternatieven duidelijk zien. Zij moeten opnieuw worden onderwezen, opdat zij oude vooroordelen kunnen doorzien en werkelijke waarden kunnen onderscheiden.

Het onderwijs zal in het Millennium een uiterst belangrijke rol spelen. Een opiniepeiling van Gallup bracht eens aan het licht dat slechts twee procent van de Amerikanen het onderwijs hun belangrijkste zorg achtte. Maar in de wereld van morgen zal het de hoogste prioriteit krijgen.

Waarom is onderwijs zo belangrijk? Laten wij dat eens bekijken.

1. Welke soort kennis ontbreekt het meest in de wereld van vandaag? Geestelijke kennis? Hosea 4:6. Wat is het droevige gevolg van het gebrek aan deze soort kennis? Hetzelfde vers.

2. Is het gebrek aan geestelijke kennis en begrip in de wereld als een sluier die Gods waarheid voor het verstand verborgen houdt? Jes. 25:7.

3. Wie is in wezen verantwoordelijk voor het misleiden van de hele wereld? Openb. 12:9. Onderwijst hij leugens? Joh. 8:44. Zal de duivel de kans krijgen de volken te verleiden, wanneer Christus begint met het onderwijzen van de wereld? Openb. 20:1-3.

Het juiste onderwijs

1. Wat is waarheid? Joh. 17:17. Wat zal Gods waarheid voor de mensen in de wereld van morgen doen? Joh. 8:31-32.

COMMENTAAR: Een veelvoorkomende maar onjuiste opvatting is dat onderwijs niets heeft te maken met hoe men leeft. Velen geloven dat het onderwijs alleen behoort te leren hoe men in zijn levensonderhoud kan voorzien, maar niet hoe men moet leven. In de beschaving van morgen zal de mensheid Gods levenswijze worden onderwezen zoals deze in het fundament van kennis, de Bijbel, wordt geopenbaard.

2. Hebben wij een schriftelijk bewijs van het feit dat de apostolische kerk Gods „weg” predikte? Hand. 18:25-26; 19:9, 23.

COMMENTAAR: Gods levenswijze berust op het fundament van Gods waarheid. De Bijbel wordt echter als bron van kennis veronachtzaamd.

3. In de wereld van morgen zal men tot het besef komen dat er iets radikaal verkeerd was met de huidige manier van leven. Wat zullen de mensen dan erkennen? Jer. 16:19; Jes. 2:3. Zouden zij een

andere levenswijze willen aanleren als hun eigen manier van leven beter was?

COMMENTAAR: De mensen krijgen vanaf hun geboorte veel leugens mee, nutteloze ideeën die hun argeloze geest zijn ingepompt. Als volwassenen blijven zij de misvattingen die zij in hun kinderjaren hebben geleerd geloven en bouwen zij hun leven op rond allerlei vooroordelen.

Wanneer Christus de wereld van de ondergang redt, zullen de mensen hun onwetendheid — hun gebrek aan deugdelijk onderwijs — erkennen. Dit is in feite de eerste stap naar bekering.

4. Wat houdt bekering in? Jes. 55:6-9. Is het niet duidelijk een zich afwenden van de verkeerde wijze waarop men heeft geleefd? Vers 7.

COMMENTAAR: Bekering houdt in het loslaten van alle misvattingen omtrent het leven die men altijd zonder bewijs als vanzelfsprekend heeft beschouwd, en het zich richten op Gods waarheid en zijn levenswijze.

5. Zal het nieuwe onderwijs in het Millennium de maatschappelijke orde veranderen? 1 Petr. 4:3-4. Zal het nieuwe onderwijs alle facetten van het leven in het algemeen beïnvloeden? 1 Kor. 10:31.

Gods onderwijsstelsel

Veel problemen in de wereld van vandaag zijn te wijten aan verkeerd onderwijs. Het onderwijsstelsel behoeft onmiskenbaar verandering. Door welk soort stelsel zal het worden vervangen?

1. Zal Christus behalve de hoogste Koning over alle volken tevens de hoogste leraar zijn? Jes. 2:3; Ps. 25:8-10.

COMMENTAAR: Christus zal zowel regeren als onderwijzen. In de wereld van morgen zullen godsdienst en overheid niet zijn gescheiden.

2. Wie zullen in de wereld van morgen ook regeren en onderwijzen? Openb. 2:26; 5:10.

COMMENTAAR: De opgestane christenen die in Openbaring 5:10 worden genoemd, zullen zowel „priesters” als koningen zijn. En de ware functie van een priester is onderwijzen (Mal. 2:7).

Wanneer God in de menselijke aangelegenheden ingrijpt, zal het niet aan het volk worden overgelaten zijn eigen regeerders of zijn eigen leraars te kiezen. In de wereld van morgen zal God zijn opgestane heiligen aanstellen tot regeerders en leraars. Zij zullen de mensen al Gods wetten en instellingen leren, daar die de weg zijn naar vrede, voorspoed en geluk.

3. Zullen de opgestane heiligen wanneer zij willen aan de mensen kunnen verschijnen? Jes. 30:20-21. Wat zullen zij doen? Vers 21.

De resultaten van het universele onderwijs

1. Zal de hele wereld God en zijn levenswijze leren kennen? Hab. 2:14; Jes. 11:9; Jer. 31:34. Zullen zelfs degenen die zich tegen God verzetten zijn waarheid aannemen? Jes. 29:24.

2. Zullen ook de Egyptenaren in die tijd „de Here kennen”? Jes. 19:21. Hoe zullen de Egyptenaren en alle andere volken God werkelijk leren kennen? Jes. 55:6-7; 1 Joh. 2:3-4. Zal Ethiopië ook proberen de weldaden te verkrijgen van een gehoorzame relatie tot Christus? Ps. 68:32.

COMMENTAAR: De volken rond Israël over wie in de Bijbel wordt gesproken zijn voorbeelden van alle volken in de wereld van morgen. Alle volken ter wereld zullen zich bekeren.

Een nieuwe natuur

1. Zal God in het Millennium de natuur van de dieren veranderen? Jes. 11:6-8; Hos. 2:17. Zullen alle schepselen vredelievend zijn? Ezech. 34:25.

2. In de Bijbel spreekt God over het hart van de mens als symbool van zijn geestesgesteldheid. Hoe is het met het hart — de geestesgesteldheid — van de mens gesteld? Jer. 17:9. Is de geest van de mens van nature aan God en zijn wetten onderworpen? Rom. 8:7.

3. Wat zal God in het Millennium aan de geest van de mensen toevoegen teneinde de grondhouding van de mens te veranderen? Ezech. 36:26-27; Jer. 31:33.

COMMENTAAR: Zoals God het aangeboren verlangen van de leeuw naar dierlijk voedsel zal veranderen in een behoefte aan plantaardig voedsel en Hij een vreedzame natuur zal schenken aan alle andere schepsels, zo zal Hij een werkelijk wonderbaarlijke verandering in het vijandige denken van de mens teweegbrengen. Deze verandering zal worden voortgebracht door bekering en door het ontvangen van Gods heilige Geest.

Door een wonder zal God zijn eigen natuur van onbaatzuchtige liefde in de mensheid uitstorten (Rom. 5:5). Aldus zal ware liefde zich in de mensen openbaren door Gods heilige Geest. De mensen zullen dan hun medemensen liefhebben en ernaar streven hen gelukkig te maken.

Er zou een dik boek nodig zijn om maar enigszins de schitterende situatie te beschrijven die

uiteindelijk op aarde zal heersen, wanneer het hart van de mensen door de heilige Geest nederig geworden en bekeerd is — wanneer de mensen „deel hebben aan de goddelijke natuur” (2 Petr. 1:4).

Gods weg toch de beste

God profeteerde lang geleden een tijd waarin Hij de mensen een geweldige overvloed zou laten bezitten. In die tijd zal de wereld oog krijgen voor het feit dat Gods weg tenslotte de beste is.

De tijd is bijna aangebroken dat „De Here der heerscharen . . . op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen [zal] aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen . . . En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluit, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn” — d.w.z. God zal de sluier van hun geestelijke blindheid vernietigen (Jes. 25:6-7).

God zal Jezus Christus zenden om in het wereldgebeuren in te grijpen. Dan zullen Hij en zijn heiligen de volken gaan onderwijzen in Gods waarheid en wet — zijn levenswijze.

Het paradijs waarnaar de mensheid altijd heeft verlangd zal eindelijk realiteit worden. De mensen zullen ten slotte door de sluier van vooroordelen heen zien die hen verhinderde de weg te volgen die tot de vervulling van al hun werkelijke verlangens leidt. Er zal geen duivel zijn om de mensen op een dwaalspoor te brengen. Er zal geen religieuze verwarring meer zijn. Men zal gaan leven volgens Gods weg: de weg van onbaatzuchtige zorgzaamheid, de weg van werkelijke waarden, de weg van vrede, geluk, welzijn en vreugde.

Misdaad, ziekte, kwalen en lijden zullen verdwenen zijn. Armoede en onwetendheid zullen zijn uitgebannen. Wilde dieren zullen tam zijn. Er zal geen milieuverontreiniging meer zijn. Er zal kristalhelder water zijn; schone, frisse, zuivere lucht; rijke, vruchtbare grond waar eens woestijnen waren; een fantastische schoonheid aan bloemen, struiken en bomen.

De wereld van het Millennium zal worden geleid, geholpen, beschermd en geregeerd door Christus en de heiligen. En alle mensen zullen Gods plan van behoud leren kennen en eeuwig leven beërven.

Wat een fantastische wereld zal dat zijn.

De Bijbel laat zien dat de grote God van hemel en aarde een wonderbaarlijke beschaving zal instellen.

Moge God die luisterrijke dag bespoedigen!