



AMBASSADOR COLLEGE

Bijbel- CURSUS



Wat is de betekenis van het ruimtetijdperk?

LES 1

Open brief van

de uitgever

HARTELIJK WELKOM in de groeiende kring van deelnemers aan de Bijbelcursus van Ambassador College!

Dit is een geheel andere soort bijbelcursus. Hij zal u boeien en u tot nadenken stemmen — u leiden tot begrip van de betekenis van het grote plan dat hier op aarde door een liefhebbende God wordt verwezenlijkt, het plan voor het behoud van de gehele mensheid dat in de Bijbel wordt geopenbaard.

Heeft u zich ooit afgevraagd wat de toekomst inhoudt?

Wat is de weg naar wereldvrede? De weg naar vrijheid van vrees en zorg, armoede, ziekte en verdriet?

En bovenal, waarom werd de mens op aarde geplaatst? Bent u, als individu, hier met een doel? Zo ja, wat is dat doel? Waartoe bent u geboren?

Wat is de mens — waarom is de mens?

Wat is de waarheid inzake traditionele dogmatische vraagstukken als hemel, hel, behoud, wet en genade, de opstanding, de wederkomst, het millennium?

Het is noodzakelijk dat u meer dan iets anders in uw leven inzicht hebt in de antwoorden op al deze vragen.

Deze cursus in bijbelstudie is uniek. De informatieve lessen maken de Bijbel duidelijk. Ze openbaren de antwoorden op de maatschappelijke, familiale en persoonlijke problemen waarmee miljoenen mensen worden geconfronteerd. Ze verklaren het ware doel van het menselijk leven en helpen ons het evangelie dat door Jezus Christus werd onderwezen te begrijpen.

Alles wat u bij deze cursus nodig hebt is uw bijbel — al kunnen andere bijbelvertalingen, een goede concordantie of een bijbels woordenboek nuttig zijn. Maar ze zijn niet onontbeerlijk.

(Zie verder pagina 8)

Hoe uw inschrijving is betaald

Deze cursus wordt u gratis ter beschikking gesteld door de Wereldwijde Kerk van God. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillig gegeven tienden en offers van de leden van de Kerk en van anderen die het werk van de Kerk willen steunen. Zij die dit wereldomvattende Werk van God vrijwillig willen steunen zijn hartelijk welkom als medewerkers in het verkondigen en publiceren van het evangelie aan alle volken.



AMBASSADOR COLLEGE
Bijbel-
CURSUS

Les 1

Een internationale cursus voor bijbels begrip gepubliceerd door de Worldwide Church of God (in samenwerking met Ambassador College), Pasadena, Californië, VS. Copyright © 1991 Worldwide Church of God voor de gehele inhoud van deze publikatie. Alle rechten voorbehouden.

Oprichter: Herbert W. Armstrong (1892-1986)

Uitgever: Joseph W. Tkach

Redactie: Greg R. Albrecht, Sheila Graham, Herman L. Hoeh, Ronald D. Kelly, Richard A. Sedliacik, Norman L. Shoaf

Vormgeving: Bruce Hedges, Bill Wilson, Monte Wolverton

Hoofd distributie: Boyd Leeson

ADRESSEN:

Nederland en België: Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland

Verenigde Staten: P.O. Box 111, Pasadena, California 91123

Australië: P.O. Box 202, Burleigh Heads, Queensland 4220

Canada: P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2

Caribisch gebied: P.O. Box 5578, Fort Lauderdale, Florida 33310-5578

Duitsland: Postfach 1129, W-5300 Bonn 1

Engeland: P.O. Box 111, Borehamwood, Herts., WD6 1LU

Filippijnen: P.O. Box 1111, MCPO, 1299 Makati, Metro Manila

Italië: Casella Postale 270, 24100 Bergamo

Nieuw-Zeeland: P.O. Box 2709, Auckland 1

Zuid-Afrika: P.O. Box 5644, Cape Town 8000

Gelieve ons zo spoedig mogelijk adreswijzigingen door te geven. Sluit a.u.b. uw oude adresstrook bij.



Voorpagina

Op deze historische foto maakt astronaut Edward H. White buiten de Gemini IV een ruimtewandeling van 28000 km per uur. White bestuurde zich met het straalpistool in zijn rechterhand. Door de navelstreng, vanaf rechts op de foto, blijft hij met het moederschip in verbinding, ontvangt hij zuurstof en communiceert hij.

Wat is de betekenis van de grote vooruitgang in de wetenschap en technologie en waar leiden ze de mensheid heen? Deze eerste les maakt de opzienbarende antwoorden duidelijk.

Foto NASA

WAAROM IN HET RUIMTETIJDPERK DE BIJBEL BESTUDEREN?

Waarom zouden wij de Bijbel eigenlijk bestuderen? Is de Bijbel nog wel actueel? Wat is de Bijbel precies, en hoe moeten wij hem bestuderen om hem werkelijk te begrijpen? Deze les geeft u de antwoorden uit de Bijbel.

WAT ZIJN wij? Zijn wij op aarde met een doel? Zo ja, wat is dat doel?

Waarom is het leven van zoveel mensen leeg, onbevredigend, ongelukkig? Hoe kan het leven gelukkig, overvloedig, succesvol en interessant worden?

Wat is de oorzaak van oorlog en wat is de weg naar wereldvrede? Wat volgt er na de dood — bestaat er werkelijk een weg naar behoud en eeuwig leven?

Zijn deze vragen belangrijk? Men kan ook vragen of iets anders van groter belang zou kunnen zijn. Als u de antwoorden op deze fundamentele levensvragen wilt weten, waar zoekt u ze dan?

Het fundament van kennis

Sta hier eens bij stil. Zou een Schepper, die in het bezit is van een soevereine intelligentie, wijsheid en liefde om de gehele schepping — deze aarde en al haar levensvormen — uit te denken, te ontwerpen en tot bestaan te brengen, de mensen in onwetendheid hebben gelaten inzake zijn plan — het doel van hun bestaan — en de wetten die hun vrede, geluk, vreugde en al wat goed is zouden brengen, alles waarnaar de mensen vanaf den beginne hebben gestreefd?

De Almachtige God heeft zijn uiterst belangrijke waarheid voor de mensheid toegankelijk gemaakt. Hij openbaarde deze kennis in de Bijbel — het fundament van kennis — zijn instructieboek voor de mensheid.

De Bijbel is eenvoudig gezegd Gods openbaring van onmisbare fundamentele kennis die de mens op geen enkele andere wijze kan ontdekken.

God schonk de mens de vermogens de wetten van de wetenschap te ontdekken en toe te passen. Maar geen enkel wetenschappelijk instrument kan u bekendmaken wat het evangelie — het „goede nieuws” dat Jezus Christus bracht — is en wat dit

evangelie betekent voor uw leven nu en in de toekomst. Dit evangelie vertelt u niet alleen of er een leven na de dood bestaat, of wat het doel is van het feit dat u leeft, of waar u heen gaat, het wijst u ook de weg naar een gelukkig, overvloedig en vredig leven. Wegens hun onbekendheid met deze kennis zijn onze wetenschapsmensen, onze wereldleiders en onze staatslieden er niet in geslaagd ons tot de algemeen begeerde vrede te leiden met geluk en overvloed voor iedereen.

De Bijbel openbaart dit alles — en nog veel meer. Deze cursus laat u zien waar u deze geopenbaarde kennis in het *fundament* van kennis kunt vinden.

Een levend boek

Maar waarom denken de meeste mensen dat de bestudering van de Bijbel een saaie, oninteressante, vervelende taak is, een taak die, als hij dan gedaan moet worden, dan alleen als een plicht uit vrees voor een hardvochtige God?

Eenvoudig omdat de mensen God niet kennen — en omdat zij er nooit werkelijk een begin mee hebben gemaakt de Bijbel te begrijpen.

Door deze studie zullen wij gaan inzien dat God liefde is (1 Joh. 4:8, 16), geen wrede, strenge God; dat God iedereen gelukkig wil zien en volop genietend van een interessant leven. En als wij eenmaal de Bijbel beginnen te begrijpen, zullen wij ontdekken dat het de meest fascinerende, meest interessante en bovendien meest nuttige en prettige studie van ons leven is.

Waar beginnen?

Een voor de hand liggend en geschikt punt om onze studie van de Bijbel te beginnen is het allereerste begin — waar God als Schepper optreedt — in het allereerste hoofdstuk van Genesis, en dan

de schepping van de mens te bestuderen, de herkomst van Satan, de eerste zonde en vervolgens verder door het Oude Testament.

Een ander vanzelfsprekend punt is het begin van het Nieuwe Testament. Hoewel de allereerste woorden van de Bijbel luiden: „In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1), is het werkelijke begin, volgens de eigenlijke chronologie der gebeurtenissen, Johannes 1:1: „In den beginne was het Woord”, een verwijzing naar de preëxistentie en het werk van Jezus Christus.

Er is evenwel nog een ander uitgangspunt mogelijk — het punt dat wij hebben gekozen.

Dat is te beginnen met de huidige tijd, de tijd waarin wij leven — deze tijd met in de gehele wereld een verwarde toestand — deze tijd waarin wetenschap en technologie de wapens hebben voortgebracht die al het leven op deze planeet met uitroeiing bedreigen.

Maar voordat wij met deze boeiende studie beginnen, moeten wij weten waarom zo weinig mensen de Bijbel werkelijk begrijpen — en hoe u hem wel kunt begrijpen.

Waarom zo'n verwarring?

Waarom zien wij zo'n verwarring, zoveel onenigheid over wat de Bijbel te zeggen heeft? Waarom zijn de honderden verschillende kerkgenootschappen en sekten het niet eens over wat het door hen allen erkende leerboek zegt? Waarom zeggen zoveel mensen die in staat zijn bijna elk ander boek te begrijpen: „De Bijbel begrijp ik eenvoudig niet”?

Neem een gezaghebbend biologieleerboek. Geef dit boek aan tien verschillende biologiedocenten aan tien verschillende academies of universiteiten. Vraag hun wat het boek zegt. Zij zullen u allemaal fundamenteel hetzelfde antwoord geven. De mensen zijn het zelden oneens over wat erkende studieboeken zeggen — behalve wanneer het gaat om het boek der boeken: de Bijbel.

Geef de Bijbel eens aan tien verschillende theologiedocenten of geestelijken en u krijgt waarschijnlijk op om het even welke vraag die u erover stelt, uiteenlopende antwoorden.

Weet u hoe dat komt?

Dit is beslist het raadsel aller tijden. Het meest belangrijke, maar minst begrepen boek der boeken is 's werelds grootste bestseller, het boek dat in het bezit is van meer mensen dan enig ander boek. Het is het enige boek dat is blijven bestaan ondanks alle pogingen in de loop der eeuwen om het te vernietigen.

De Bijbel is het enige boek dat eeuwen van

tevoren de chaotische toestand in onze wereld heeft voorspeld, het enige boek dat ons vooraf inzicht geeft in de wonderlijke, vredige, gelukkige wereld van morgen. Het is het enige boek dat de bestemming van de mensheid openbaart. En het is de enige bron die de weg naar behoud en eeuwig leven openbaart. Geen enkel door de mens geïnspireerd boek kan deze verbazingwekkende dingen onthullen.

Dit is het boek dat, ondanks wanbegrip, meer mensenlevens heeft veranderd dan alle andere boeken bij elkaar. En toch is het het boek dat bijna niemand kent.

Waarom verkeerd begrepen

De Bijbel is het meest verkeerd begrepen boek van de geschiedenis. Het is het meest betwiste, verdraaide, verkeerd voorgestelde en belasterde boek. Waarom?

Het antwoord is te vinden in 2 Timotheüs 3:16-17. De apostel Paulus schreef door God geïnspireerd: „Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”

De Bijbel is dus nuttig om onze argumenten te weerleggen en ons te corrigeren.

Maar hoeveel mensen kent u, die, wanneer zij ongelijk hebben, bereid zijn zich te laten corrigeren — zich te laten terechtwijzen? De Bijbel is Gods grote geestelijke spiegel. Hij brengt iedere fout in ons denken aan het licht, onthult iedere smet in ons karakter. Hij toont ons wat wij werkelijk zijn — zoals God ons ziet, niet zoals wij zelf graag denken dat wij zijn, of zoals wij graag willen dat andere mensen ons zien.

„Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten” (Hebr. 4:12). Wanneer God, door zijn Woord, tot ons spreekt en ons terechtwijst, berispt en corrigeert, willen wij gewoonlijk niet graag onze dwalingen, onze fouten, onze verkeerde manier van handelen erkennen.

En daarom is men, eeuwen geleden, begonnen de Bijbel van zijn eenvoudige waarheid te beroven. Bijgevolg is het Woord van God verdraaid, verwrongen en misbruikt, waarbij er vele verschillende betekenissen in werden gelegd. Doordat men de duidelijke, eenvoudige, oorspronkelijk bedoelde betekenis niet heeft aanvaard, is de Bijbel nu het minst begrepen boek van de geschiedenis.

In plaats van de waarheid te erkennen proberen de mensen hun eigen wegen te rechtvaardigen door het geïnspireerde en heilige Woord van God naar eigen goeddunken uit te leggen.

De apostel Paulus schreef door inspiratie in 2 Timotheüs 4:1-4 dat er een tijd zou komen waarin men de gezonde leer niet meer zou verdragen. De mensen hebben hun oren van de waarheid afgewend en zich tot fabels gekeerd. Jesaja profeteerde dat men zou eisen: „Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen, spreekt tot ons aangename dingen, schouwt begoochelingen” (Jes. 30:8-10).

Wij kunnen nu duidelijk inzien waarom de mensen de Bijbel niet begrijpen. Zij onderwerpen zich niet aan Gods wil — zij zijn vervuld van vrees voor de mensen in plaats van voor God.

In Psalm 111:7, 8 en 10 lezen wij: „Betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid . . . De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze [Gods geboden] betrachten.”

David, die inzicht bezat, zei: „Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105).

De huidige generatie is als die uit Jezus' tijd, waarvan Hij zei: „Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos” (Joh. 3:19).

Ja, de Bijbel is licht — een lamp voor onze voeten — een licht op ons pad. De wereld daarentegen verkeert ontegenzeggelijk in diepe duisternis.

Nooit was geestelijke kennis harder nodig

Ofschoon gedrukte exemplaren van Gods Woord en een algemene kennis van de Bijbel overal zijn te vinden, heeft de wereld als geheel nog steeds geen begrip van de Bijbel. De mensheid weet niet waarheen ze gaat en evenmin begrijpt ze de lessen van de geschiedenis. Nooit heeft de wereld begrip van de kennis van God meer nodig gehad dan nu.

Deskundigen laten ons weten dat de wetenschappelijke en technische kennis de afgelopen 10 jaar zijn verdubbeld — maar de wereldproblemen zijn dat eveneens! Kennelijk hebben kennis van materiële zaken en wetenschappelijke en technologische know-how de mens niet de antwoorden op de wereldproblemen verschaft. Deze kennis heeft slechts geleid tot een vermenigvuldiging van de problemen en heeft de mensheid op de rand van nucleaire vernietiging gebracht.

De vroegere president van de Verenigde Staten,

Dwight D. Eisenhower, beseftte dat de mens zichzelf spoedig kan uitroeien. In zijn inaugurele rede zei hij: „In de snelle vlucht die de grote gebeurtenissen hebben genomen, zien wij onszelf rondtasten teneinde de volle zin en betekenis van de tijd waarin wij leven te kennen . . . Hoever zijn wij gevorderd op de lange pelgrimstocht van de mensheid vanuit de duisternis naar het licht? Naderen wij het licht, een dag van vrijheid en vrede voor de gehele mensheid? Of sluiten de schaduwen van een nieuwe nacht ons aan alle kanten in? . . . De wetenschap schijnt zover ons als haar laatste gift de macht te schenken het menselijk leven van deze planeet weg te vagen.”

Maar hoe zou een wereldramp kunnen worden afgewend?

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, vlak na de officiële overgave van Japan aan boord van het slagschip *Missouri* in de Baai van Tokio, wees generaal Douglas MacArthur op de enig mogelijke oplossing. Hij sprak deze profetische woorden: „Vanaf de vroegste tijden heeft de mens naar vrede gezocht . . . Militaire allianties, machtsevenwicht, verbonden tussen volken, alle hebben op hun beurt gefaald, waardoor alleen de weg van de vuurproef van oorlog openbleef. De totale vernietiging door oorlog heeft dit alternatief nu uitgeschakeld. Wij hebben onze laatste kans gehad. Als wij niet een machtiger en meer onpartijdig systeem ontwerpen, staat Armageddon voor de deur. Het probleem is in wezen theologisch en vereist een geestelijke opleving en verbetering van het karakter van de mens om gelijke tred te houden met onze haast onvergelykelijke vooruitgang in wetenschap, kunst, literatuur en alle materiële en culturele ontwikkelingen van de afgelopen 2000 jaar. Het moet uit de geest komen, willen wij het vlees redden” (*Reminiscences*, p. 459).

Een van de grootste en meest succesvolle generaals van de moderne tijd zag als enige oplossing van de kwalen van deze wereld een verbetering van het karakter van de mens.

Laten wij eerlijk zijn. Laten wij de feiten onder de ogen zien. Er is een oorzaak voor ieder gevolg. Omdat de mens heeft verkozen zijn eigen weg te gaan en Gods geopenbaarde kennis heeft verworpen, oogst de mensheid de consequenties daarvan. 's Mensen eigen wegen zijn de oorzaak van het leed en de moeilijkheden waaronder de wereld vandaag gebukt gaat. Afgesneden van God en van begrip van zijn Woord heeft het misleide wetenschappelijke en technologische genie van de mens hem op de rand van zelfvernietiging gebracht.

Derhalve is het inderdaad in wezen een theologisch probleem, zoals God duidelijk in zijn Woord

zegt: „Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan [ware, geestelijke] kennis” (Hosea 4:6).

Slechts één hoop

De mensen zijn geneigd zichzelf te misleiden en te denken dat er nu, op dit moment, geen enkel speciaal gevaar dreigt — dat de wereld altijd even chaotisch is geweest als vandaag.

Inderdaad is de menselijke natuur in wezen nooit veranderd. De wegen van de mens zijn altijd op dood en verderf uitgelopen (Spr. 14:12).

De apostel Paulus zei: „Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen” (2 Tim. 3:13). Dit feit, plus de grimmige realiteit dat de vernietiging van het menselijk leven nooit eerder mogelijk was, zouden ons ertoe moeten bewegen de oplossingen te zoeken die in het Woord van God zijn geopenbaard.

Jezus Christus kende de verschrikkelijke toestand die de mensen zich uiteindelijk op de hals zouden halen. Hij voorspelde: „En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden” (Matth. 24:22).

Uw bijbel laat zien dat er hoop voor de mensheid is. God heeft beloofd Jezus Christus opnieuw te zenden, deze maal om ons van onszelf te redden en ons ten slotte vrede te brengen.

U kunt inzicht verkrijgen

Hoe kunt u nu beginnen de Bijbel te begrijpen?
Bestudeer de Bijbel met het doel waarheid te

ontdekken. Zorg ervoor alle dingen te toetsen (1 Thess. 5:21). En vervolgens: geloof God — geloof zijn Woord zoals u elk ander boek waarin u vertrouwen hebt zou aannemen.

Toen de apostel Paulus in Berea was, ontdekten de mensen dat hij iets predikte wat totaal verschilde met wat zij hadden geleerd en geloofd. Zij wisten niet of Paulus een valse profeet was, of iemand die door God was gezonden. Let op hun reactie: „En dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” (Hand. 17:11).

Bestudeer uw bijbel dus zonder vooroordeel, maar zorg ervoor alle dingen te bewijzen zoals de mensen te Berea deden, en onderzoek de Bijbel om na te gaan of deze dingen wel zo zijn. Lees en bestudeer de Bijbel dagelijks — controleer voor uzelf om te zien wat er werkelijk in wordt onderwezen. Ga er niet vanuit dat wat u altijd hebt gehoord en geloofd de waarheid van God is.

Deze cursus vergt niet slechts de bestudering van de lessen die wij u toesturen. De lessen zijn bedoeld om u te tonen waar u in uw bijbel de verzen kunt vinden die op het onderwerp dat wordt bestudeerd betrekking hebben. Want hetzelfde onderwerp komt vaak in verschillende boeken van de Bijbel ter sprake. Daarom moet u in uw bijbel iedere tekst opslaan die als antwoord op de door ons gestelde vragen wordt gegeven, en deze passages nauwgezet lezen. Op deze wijze bewijst u voor uzelf uit uw eigen bijbel de waarheid. (De cursus is gebaseerd op de *Nieuwe Vertaling* van het NBG.)

LES 1

De oorzaak van oorlog

God belooft dat Hij in het wereldgebeuren zal ingrijpen om de vernietiging van de mensheid te voorkomen en om ons wereldvrede te brengen. Maar teneinde blijvende vrede te waarborgen, zal Hij tevens toekomstige oorlogen voorkomen door dat te veranderen wat oorlog veroorzaakt. Laten wij zien wat dat is.

1. Laat de Bijbel duidelijk zien dat oorlog een gevolg is van het handelen volgens de onmatige begeerten in de mens? Jak. 4:1-2.

COMMENTAAR: De ongebreidelde menselijke natuur met haar hoogmoed, ijdelheid, jaloezie, wel-lust en hebzucht is duidelijk de oorzaak van oorlog.

2. Leidt kennis vaak tot grotere hoogmoed? 1

Korinthe 8:1. Wij leven in een tijd van zich snel ontwikkelende kennis, waardoor het mogelijk is dat slechts een klein aantal mensen een reusachtige macht bezit. Zullen de onmatige begeerten van de mens er derhalve toe leiden dat de mensen „in de laatste dagen” ten goede veranderen of dat zij van kwaad tot erger vervallen? 2 Tim. 3:1-4, 13.

3. Wat is het eindresultaat van beslissingen en daden die voor grote leiders en voor de mensen in het algemeen juist schijnen? Spr. 14:12.

COMMENTAAR: Dit principe is zo belangrijk dat het door Gods inspiratie in Spreuken 16:25 wordt herhaald.

4. Wat verleidt de mens ertoe te geloven dat daden die op de dood uitlopen, vrede zullen brengen? Jer. 17:9. (Bedenk dat in de Bijbel het hart

staat voor het centrum of de zetel van de gedachten en gevoelens.) Kunnen bewindslieden dus door hun eigen begeerten ertoe worden verleid te geloven dat hun slechte daden juist en goed voor de wereld zijn? Hetzelfde vers.

COMMENTAAR: De regeringen van deze wereld beloven vrede. Maar zij hebben ons slechts meer oorlogen gebracht en zij hebben de mensheid naar de rand van zelfvernietiging gevoerd.

5. Kennen de machthebbers de weg naar vrede wel? Rom. 3:17. Wat schreef Jesaja door God geïnspireerd over het inzicht van de mens in de weg des vredes? Jes. 59:8.

6. Waarop zullen de plannen voor „vrede” uitlopen? Jes. 33:7-9. Zal God ingrijpen wanneer de gezanten voor vrede bitter wenen — wanneer het land verwoest is? Vers 10.

COMMENTAAR: In de gehele Bijbel wordt oorlog getoond als het resultaat van begeerte of hebzucht. Begeerte is een fundamenteel kenmerk van de menselijke natuur. Maar kunnen de regeringsleiders van deze wereld de menselijke natuur veranderen? Uiteraard niet. De geschiedenis heeft bewezen dat de mens, overgelaten aan zichzelf, volstrekt niet bij machte is deze verandering te bewerkstelligen. In de hele geschiedenis zijn vredesonderhandelingen steeds begeleid en ondersteund door de meest energieke oorlogsvoorbereidingen.

En vandaag is het niet anders.

7. Wie zal in het wereldgebeuren ingrijpen om de mensheid te redden? Markus 13:20.

COMMENTAAR: Jezus Christus zal de dagen van menselijk bestuur, die anders op de vernietiging van ieder menselijk leven zouden uitlopen, plotseling afbreken!

Geen enkele menselijke regering kan permanent een einde aan oorlogvoering maken. Wanneer u naar de geschiedenis kijkt en naar wat in de Bijbel wordt geopenbaard, wordt het duidelijk dat alleen God voor eens en altijd een einde aan alle oorlogvoering kan maken, omdat alleen God de macht bezit de menselijke natuur te veranderen.

Maar hoe precies zal God, nadat Jezus Christus is teruggekeerd, wereldvrede scheppen en handhaven?

De enig werkelijke en blijvende oplossing voor de wereldproblemen is reeds lang geleden ontworpen. En het hele plan wordt in uw bijbel ontvouwd.

Wereldregering zal vrede brengen

1. Openbaarde God meer dan 2500 jaar geleden aan zijn profeet Jesaja een tijd dat Hij zijn regering hier op aarde zou vestigen? Jes. 2:1-3. Zal het

een wereldomvattend koninkrijk zijn? Dan. 2:44; Ps. 67:5.

2. Zal er dan tussen naties oorlog zijn, zoals nu? Jes. 2:4. Zal de mensheid worden geleerd wat de weg naar vrede en produktiviteit is? Hetzelfde vers.

COMMENTAAR: Precies dezelfde Persoon die de mens schiep komt om op aarde de regering van God te vestigen, en om de mens de weg naar vrede te onderwijzen — om de mens te leren zijn vindingrijke genie in vreedzame banen te leiden.

3. Voorspelde Micha eveneens de vestiging van Gods koninkrijk op aarde? Micha 4:1-4.

COMMENTAAR: Er is inderdaad een almachtige regering op komst, die de gehele wereld zal besturen en die alle wereldomvattende problemen op billijke en rechtvaardige wijze voor alle volken tot een oplossing zal brengen, een regering die wordt geleid, niet door mensen, maar door de levende, almachtige Schepper van het universum.

4. Let op wie er volgens Jesaja's profetie over de aarde zal regeren. Jes. 11:1-4. Is David de „tronk” of zoon van Isaï (Jesse)? Hand. 13:22. Is het „rijse” dus kennelijk Jezus Christus? Vers 23. Is de „scheut” of „spruit” die uit Isaï's wortels zou groeien eveneens Christus? Jer. 23:5-6.

COMMENTAAR: De profetie in Jesaja 11 zei vele eeuwen van tevoren dat Jezus Christus op zekere dag over de aarde zal regeren.

5. Zei een engel, voordat Jezus als mens werd geboren, tegen Maria, zijn moeder, dat het Jezus' bestemming was een werkelijk bestaande troon over te nemen en op deze aarde te regeren? Lukas 1:32-33.

6. Voorzag Daniël door inspiratie de tijd dat de heiligen — uit de Geest geboren christenen — met Christus heerschappij over de aarde zullen ontvangen? Dan. 7:18, 21-22, 27.

Wat is het evangelie?

1. Werd Jezus bijna 2000 jaar geleden naar deze aarde gezonden om de woorden van de Vader bekend te maken? Joh. 12:49; 14:24. Welke boodschap was daarbij inbegrepen? Markus 1:14; Matth. 9:35. Zei Jezus dat men dit „evangelie” moet geloven? Markus 1:15; 16:15-16.

COMMENTAAR: Het woord 'evangelie' betekent 'goed nieuws' of 'verheugende tijding'. Jezus trok rond om het nieuws van de komst van het koninkrijk van God bekend te maken.

Zijn boodschap is het goede nieuws dat God op aarde de vrede zal herstellen door boven alle volken zijn goddelijke koninkrijk te vestigen. Bij zijn wederkomst zal Jezus Christus, door de macht van God, de leiding van alle menselijke regeringen in

handen nemen en met Gods wet regeren. Tevens omvat Jezus' evangelie de kennis van hoe wij de gift van eeuwig leven in Gods koninkrijk kunnen ontvangen.

Het evangelie van Jezus betreffende het koninkrijk van God is dus voor christenen niet louter iets toekomstigs, maar heeft ook voor het heden betekenis. Immers, het evangelie omvat tevens het goede nieuws van de vergeving van onze zonden en van eeuwig behoud door onze Verlosser. Het evangelie sluit bovendien de leer in volgens welke christenen hun naaste moeten liefhebben.

2. Zond Jezus zijn apostelen en ware dienaren uit om dat zelfde evangelie (met inbegrip van zijn gehele leer) aan de wereld te prediken? Matth. 28:19-20.

COMMENTAAR: Het evangelie dat Jezus onderwees omvat tevens de opdracht „al de volken tot mijn

discipelen” te maken (vers 19). De eerste apostelen hebben deze instructies van Jezus opgevolgd.

3. Welk evangelie verkondigde Filippus? Hand. 8:12. En Paulus? Hand. 19:8; 14:22. Predikte hij onder de heidenen in Efeze hetzelfde evangelie? Hand. 20:25. Welk evangelie predikte hij in Rome aan zowel Joden als heidenen? Hand. 28:23, 28-31.

4. Probeerden in Paulus' tijd sommige valse leraars het evangelie van Christus te verdraaien? Gal. 1:6-7.

COMMENTAAR: Paulus maakt duidelijk dat het evangelie behalve de toekomstige realiteit van het koninkrijk van God ook de „genade van Christus” omvat. In het vervolg van deze cursus zult u meer leren over deze genade die God geeft aan allen die Hij roept en over de rechtvaardige heerschappij van Jezus Christus die ons uiteindelijk wereldvrede zal brengen.

Open brief van

de uitgever

(Vervolg van pagina 2)

U zult deze lessen inspirerend en buitengewoon interessant vinden. Niet droog of saai. Als u zich ertoe zet de Bijbel werkelijk te bestuderen, zult u rijk worden beloond, doordat u met de hulp en de aanwijzingen van elke les steeds verrassende, boeiende en opmerkelijke waarheden ontdekt.

U hoeft geen lesgeld te betalen — deze lessen

zijn absoluut gratis. Hoe kunnen wij het ons veroorloven ze te geven? Omdat duizenden mensen overal ter wereld vrijwillig bijdragen om te helpen u deze kostbare kennis kosteloos te verschaffen. Wij verkondigen de weg van geven en van dienen. Geld vragen voor onze publikaties zou met die weg strijdig zijn. Onze wens is te dienen — om Gods kostbare waarheden in een dienstbetoon van liefde met anderen te delen.

Moge God u rijk zegenen in uw pogingen zijn Woord te begrijpen.