



# AMBASSADOR COLLEGE

# Bijbel-

# CURSUS



"Verloren" of "Behouden"?



# Is dit de enige dag van behoud?

*Het moderne christendom leert dat er slechts twee klassen mensen zijn – zij die VERLOREN zijn en zij die BEHOUDEN zijn. Maar wat te denken van hen die sterven zonder ooit de naam van Christus te hebben gehoord? Zou God rechtvaardig zijn als Hij hen zou veroordelen?*

---

HET wordt algemeen aangenomen dat God wanhopig probeert nu de wereld te redden. Dat Hij vecht met Satan om nu de hele mensheid te redden, terwijl de duivel koortsachtig probeert zoveel mogelijk mensen voor eeuwig "verloren" te doen gaan.

Als dit waar is, wie denkt u dan dat er wint?

Als God en Satan in een titanische strijd zijn verwickeld om menselijke levens, en als God net zo almachtig is als de Bijbel openbaart, waarom is dan vijfzesde deel van de wereld in deze tijd niet christelijk? En waarom zijn er reeds miljarden mensen gestorven zonder ooit een kans op behoud te hebben gekregen?

## **Valse aannames!**

Er zijn veel preken gegeven gebaseerd op de vooronderstelling dat "er geen tussenweg is: of u bent op dit moment behouden, of u bent een verloren ziel!"

Veel mensen hebben getreurd over dode geliefden die nooit Christus hebben beleden. Misschien wel over iemand die een verschrikkelijke zondaar was; misschien wel over iemand die een "goed" leven leidde, maar nooit een actief kerklid werd. Weer anderen treuren omdat ze niet zeker zijn of een geliefde "behouden" stierf.

De leer dat iemand of behouden of verloren is, komt voort uit de aanname dat God nu eropuit is de wereld te behouden – dat de taak van de kerk is de mensheid nu te behouden – dat dit de "enige dag van behoud" is, en dat deze periode bijna voorbij is.

Deze aannames zijn allemaal absoluut *verkeerd!*

## **Waarom de meesten dit niet hebben begrepen**

De overgrote meerderheid van de mensen heeft nooit het ware evangelie – het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God – gehoord. En van hen die het hebben gehoord, hebben de meesten die boodschap niet begrepen, omdat Satan hen heeft *misleid* (Openbaring 12:9). Daarom hebben ze nooit de gelegenheid gekregen het begrip te verwerven waardoor ze behouden hadden kunnen worden!

Zijn zij allemaal, buiten hun schuld, voor eeuwig "verloren"?

Hoe schokkend dit ook mag klinken, het is niet Gods bedoeling dat iedereen Zijn waarheid in deze tijd begrijpt! Als dat wel Zijn bedoeling zou zijn, dan zouden ze die begrijpen!

Velen denken dat Jezus in gelijkenissen sprak om Zijn bedoeling duidelijker te maken. Dat was niet de reden. Hij sprak in gelijkenissen om Zijn werkelijke bedoeling te *verbergen*, opdat de meesten van Zijn toehoorders *niet* zouden begrijpen. Nadat Jezus de gelijkenis van de zaaier had verteld, zei Hij Zijn discipelen die Hij had geroepen, ronduit: "Het is niet gegeven" aan de rest (hun die toen niet geroepen werden) om de waarheid over het Koninkrijk van God te begrijpen. Het werd hun niet toegestaan te begrijpen! (Marcus 4:10-12; Mattheüs 13:10-13)

God heeft toegelaten dat de overgrote meerderheid van de mensheid voor Zijn waarheid werd verblind. Hij heeft Satan *toegestaan* de hele wereld te misleiden. Het is Gods doel en plan dat totdat Christus terugkomt, slechts degenen die Hij specifiek *roept* (Johannes 6:44, 65) de ware weg van behoud kunnen begrijpen.

Zoals we in de vorige les leerden, zullen de toekomstige leden van Gods familie de koningen, priesters, leraren en regeerders zijn in Zijn spoedig komende wereldregerende bestuur. Slechts een verhoudingsgewijs klein aantal wordt nu geroepen om deze posities te vervullen. Zij ontvangen de opleiding die nodig is om hen voor te bereiden om als Gods Koninkrijk, met het wereldbesturend hoofdkwartier in Jeruzalem, is opgericht de hele mensheid te onderwijzen.

## **Iedereen zal geroepen worden**

God openbaart in Zijn geïnspireerde woord – de Bijbel – dat degenen die Hij nog *niet* heeft geroepen, hun gelegenheid op behoud *niet* kwijt zijn. God is momenteel *niet* bezig om iedereen tot behoud te brengen.

*Nadat* Christus terugkeert en het Koninkrijk van God op aarde opricht, zal Hij beginnen om miljoenen mensen de weg van behoud te onderwijzen. Zij zullen tijdens het Millennium geroepen worden en hun gelegenheid krijgen tot begrip van Gods waarheid om dan in Zijn familie geboren te worden.

Maar wat gebeurt er met de vele tientallen miljarden mensen die reeds gestorven zijn zonder ooit van de weg tot behoud te hebben gehoord of deze te hebben begrepen? Na het Millennium zullen zij uit de doden tot sterfelijk leven worden opgewekt en hun gelegenheid krijgen Gods waarheid te begrijpen!

pen, door Gods Geest te worden verwekt, in karakter te groeien en uit de Geest geboren leden van Zijn regerende familie te worden.

God doet niet aan aanzien des persoons (Handelingen 10:34). Uiteindelijk zal *iedereen* geroepen worden en de gelegenheid tot behoud krijgen! God is absoluut rechtvaardig!

De waarheid over dit belangrijke onderwerp

wordt duidelijk geopenbaard in uw Bijbel. Zorg er dus voor elk vers dat in antwoord op de vragen gegeven wordt, op te slaan en door te lezen. Lees deze les niet alleen maar door – bewijs de waarheid *vanuit de Bijbel*. "Maar toetst alles en behoudt het goede" (1 Thessalonicenzen 5:21).

Laten we nu beginnen met deze verbazingwekkende en bemoedigende studie van Gods woord.

---

## LES 21

### Waarom deze wereld verblind is

God, de Heerser over het hele universum, stelde de aartsengel die bekend staat als Lucifer, aan om Gods bestuur op deze aarde uit te oefenen. Maar Lucifer kwam in opstand tegen het bestuur van God, en God veranderde daarom zijn naam in Satan, wat tegenstander, mededinger, vijand betekent.

Maar God heeft Satan zijn troon van autoriteit nog niet ontnomen. Volgens Gods plan heeft Hij Satan *toegestaan* de aarde te blijven besturen totdat zijn opvolger, Jezus Christus, door God officieel in die functie van autoriteit is aangesteld.

In vorige lessen leerden we dat Satan Eva in de hof van Eden op subtiële wijze misleidde. Satan zei Eva niet: "Kies voor *mijn* bestuur en *mijn* weg van ijdelheid en zelfgerichtheid, en verwerp God." Hij verzocht haar met de aantrekkelijkheid van de verboden boom, deed een beroep op haar intellectuele ijdelheid, impliceerde dat God niet rechtvaardig was door bepaalde kennis achter te houden, en zei haar dat ze niet zou sterven (Genesis 3:1-6) door haar te verzekeren dat ze reeds een onsterfelijke ziel was die in een stoffelijk lichaam woonde.

Eva werd volkomen misleid Satan te geloven en God niet te geloven. Ze at van de verboden vrucht en gaf ook iets aan haar man te eten. Op die manier was Adam bereidwillig, maar niet opzettelijk, aan God ongehoorzaam. Toen Adam van de verboden vrucht nam, *stelde hij zichzelf aan* tot de autoriteit om de geestelijke kennis van goed en kwaad vast te stellen. Hij eigende zich het voorrecht toe te bepalen *wat* goed en kwaad is – wat juist en verkeerd is – wat rechtvaardig is en wat zonde. Maar Adam had dat vermogen niet van zichzelf.

Zo geloofde de eerste mens God niet langer en was God ongehoorzaam door ervoor te kiezen zijn eigen gang te gaan en te doen wat hij zelf wilde. Toen Adam ervoor koos Gods autoriteit te verwerpen, verwierp hij geopenbaarde geestelijke kennis van God. In plaats daarvan koos hij ervoor Satans zelfgerichte levenswijze te volgen – zijn weg van "nemen" in tegenstelling tot Gods levenswijze van "geven". Als gevolg daarvan is de hele mensheid, met uitzondering van een *enkeling* die God speci-

fiek uit Satans wereld geroepen heeft, bijna 6000 jaar lang door Satan misleid.

Met andere woorden onze eerste ouders werden door Satan "gekidnapt" en volgden de levenswijze van de kidnapper in plaats van die van hun potentiële geestelijke Vader, die zij niet geloofden en aan Wie ze ongehoorzaam waren.

Door Satans levenswijze te volgen en God te verwerpen koos Adam in feite Satan als de "god" van de mensheid. En de Bijbel laat zien dat God Satan heeft *toegestaan* de mensheid te beïnvloeden en te misleiden vanaf het moment dat Adam at van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.

Laten we een paar schriftgedeelten doornemen die deze feiten bewijzen.

1. Is Satan de god van deze wereld? 2 Corinthiërs 4:4. Heeft hij de mensen voor Gods waarheid verblind? Zelfde vers. Is Satan ook de overste van de macht der lucht? Efeziërs 2:2. Beïnvloedt hij of "werkt hij in" hen die ongehoorzaam zijn? Zelfde vers. Heeft hij inderdaad de wereld misleid? Openbaring 12:9.

OPMERKING: Satan, de "overste van de macht der lucht", beïnvloedt de mensheid door zijn stemmingen en houdingen van ijdelheid en zelfzucht naar de menselijke geest in ieder individu "uit te zenden". De mensen aanvaarden en brengen deze houdingen onwetend tot uiting als die van henzelf. De "menselijke natuur" is in feite Satans natuur zoals die in mensen tot uitdrukking komt. Omdat zij misleid zijn, zijn ze zich niet bewust van deze geestelijke uitzending door Satan en weten ze zelfs niet dat ze zijn misleid.

2. Behoren ware christenen tot Christus en God? Marcus 9:41; 1 Corinthiërs 3:23; 6:20. Is dat zo omdat God hen door Christus moest terug"*kopen*"? Mattheüs 20:28; Colossenzen 1:14; 1 Timotheüs 2:6; 1 Petrus 1:18-19.

OPMERKING: "Vrijkopen" duidt op het in bezit terugkopen van iets dat ooit in iemands anders handen is overgegaan. Als we christenen zijn, heeft Christus ons zo te zeggen vrijgekocht – "ons teruggekocht". Zijn offer stelt ons met Gods hulp in staat niet langer de gekidnapte kinderen van Satan te zijn

en de door de Geest verwekte kinderen van God te worden! Het feit dat Christus een losprijs (Zijn leven) moest betalen om hen die nu van Hem zijn terug te kopen, bewijst dat we allemaal aan Satan hebben toebehoord! (Zie Johannes 8:44; 1 Johannes 3:8; Romeinen 6:16.)

3. Welke straf zou – volgens de waarschuwing die God aan Adam gaf – de straf voor zonde zijn,? Genesis 2:17.

OPMERKING: Adam en Eva zondigden toen zij de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad aten. God had die mogelijkheid voorzien. Maar Hij kon de straf die volgens Zijn duidelijke uitspraak op ongehoorzaamheid zou volgen, niet schorsen.

Hoe zou God Zijn potentiële geestelijke kinderen dus uit handen van de kidnapper – Satan de duivel – redden? Door bij de "grondlegging van de wereld" (Openbaring 13:8) – deze huidige beschaving gebaseerd op Satans levenswijze, die begon toen Adam zondigde – te besluiten, dat Hij Zijn toekomstige Zoon, Jezus Christus, zou sturen om zonder zonde te leven en de straf voor de zonde van de mens te betalen.

Het werd door God op dat moment ook bepaald dat al Adams kinderen zouden sterven: "Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel" (Hebreeën 9:27). Maar hoe kon een mens geoordeeld worden nadat hij gestorven is? We zullen het antwoord daarop leren als we in deze les de Bijbel verder bestuderen!

4. Bood Satan Christus heerschappij aan over alle koninkrijken van de wereld als Hij hem zou aanbidden? Mattheüs 4:8-9. Erkende Christus Satan als de heerser over deze wereld? Johannes 14:30.

OPMERKING: Dit en de andere verzen die we hebben gelezen laten duidelijk zien dat Satan de heerser van deze huidige boze wereld is. Maar Hij houdt die macht slechts door Gods uitdrukkelijke toestemming. God heeft Satan 6000 jaar gegeven om over de mensheid te regeren. Als die tijd voorbij is, zal Christus op krachtadige wijze tussenbeide komen in de werelddangelegenheden en het Koninkrijk van God op aarde herstellen. Hij zal de wereld de volgende 1000 jaar regeren. Gods plan omvat zodoende een periode van één profetische "week", aangezien een dag voor God is *als* duizend jaar, en duizend jaar *als* een dag (2 Petrus 3:8).

God heeft Satan in feite gezegd: "Zes 'dagen' zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende 'dag' is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen" (Exodus 20:9-10). De eerste zes dagen van deze profetische week heeft God aan Satan overgedragen, in die periode heeft hij de vrijheid om te beïnvloeden en te misleiden.

Satans werk is een werk van misleiding – van het misleiden van de mensheid – van Gods waar-

heid ondersteboven draaien – er de oorzaak van zijn dat eerlijke, oprechte mensen *namaak* voor het onvervalste aanvaardden – mensen bedriegen tot zondigen. En hij heeft bij dat werk in die bijna 6000 jaar enorm veel succes gehad!

We naderen nu het einde van Satans zes duizendjarige werkdagen. En de komende zevende duizendjarige dag zal de sabbat van de Here, onze God, zijn. Die "dag" zal niet van Satan zijn. Die dag behoort aan God. Daarin zal Satan geen enkel werk doen. Hij zal geketend zijn, in bewegingsvrijheid zijn beperkt en in de symbolische "afgrond" zijn geworpen (Openbaring 20:1-3). Het zal hem in het Millennium niet zijn toegestaan iemand te misleiden.

Als Christus naar de aarde terugkeert zal Hij de aartsbedrieger die de mensheid heeft misleid en beïnvloed, zijn heerschappij ontnemen. Christus zal de bouwer en heerser van de beschaving van deze wereld dan in zijn bewegingsvrijheid beperken en hem 1000 jaar vastzetten!

### **Jezus verborg de waarheid over behoud!**

Toen Jezus Christus bijna 2000 jaar geleden naar de aarde kwam, was dat niet om Zijn Koninkrijk op te richten (Johannes 18:36). Christus kwam in die tijd niet om Satan ervan te weerhouden de wereld te misleiden.

In tegenstelling tot wat velen onderwezen is, kwam Christus de eerste keer ook niet naar de aarde om iedereen tot behoud te roepen. Veeleer kwam Hij om de boodschap van Zijn Vader te brengen – het evangelie van het Koninkrijk van God. Die boodschap omvat behoud door Christus. Maar Jezus probeerde niet iedereen zover te krijgen dat hij deze fantastische boodschap ging geloven!

Let op het nieuwtestamentische bewijs dat Christus niet iedereen tot bekering probeerde te brengen.

1. Sprak Jezus tot de menigten in gelijkenissen om Zijn bedoeling duidelijker te maken, of om die te *verbergen* zodat het publiek deze niet zou begrijpen? Mattheüs 13:10-15; Marcus 4:11-12. Sprak Hij tot het grote publiek slechts in gelijkenissen? Mattheüs 13:34. Deed Hij dit omdat het voor de meesten de tijd nog niet was om hun hun zonden te vergeven en zich te bekeren? Marcus 4:12.

2. Legde Christus de bedoeling van Zijn gelijkenissen alleen maar aan Zijn discipelen uit? Marcus 4:1-2, 10-11; Mattheüs 13:10-11, 16.

OPMERKING: Christus verkondigde het evangelie van de Vader als een *getuigenis* aan het publiek. Maar Hij werkte slechts met enkele speciaal daartoe geroepen en gekozen discipelen of studenten. Zij waren degenen waarvan Hij echt wilde dat ze de waarheid over behoud en Zijn komende bestuur over de aarde zouden begrijpen.

3. Probeerde Jezus vaak de menigten te ontwijken? Mattheüs 5:1; 8:18; 13:36; Marcus 3:13; Johannes 5:13; 7:10. Zei Hij degenen die Hij had genezen, vaak niemand te vertellen Wie hen genezen had? Mattheüs 8:4; 9:30; 12:16; Marcus 5:35, 41-43; 7:35-36. Wilde Hij dat iedereen zou weten wie Hij werkelijk was? Mattheüs 16:20; Marcus 3:12.

OPMERKING: Voor het grootste deel van Zijn openbaar optreden vermeed Jezus de publiciteit. Het was niet Gods wil dat iedereen zou begrijpen wie Jezus was. De wereld zal geen geestelijk begrip ontvangen totdat Christus Satan van de aardse troon verwijderd!

4. Hoeveel discipelen bleven na drieënhalf jaar van prediking door Christus, en na Zijn dood, opstanding en hemelvaart, Hem nog trouw? Handelingen 1:2-4, 15.

OPMERKING: De nieuwtestamentische kerk van God begon slechts met ongeveer 120 discipelen. Slechts nadat zij opgeleid waren konden zij anderen onderwijzen en opleiden. Christus had in eerste instantie slechts weinig leraren nodig om anderen te onderwijzen om leraar te worden. Hij *riep* in die tijd *slechts enkelen*.

Bedenk dat iemand slechts tot Christus kan komen als God de Vader hem specifiek uitkiest en roept (Johannes 6:44, 65). Maar sommigen zullen vragen: "Maar wat als iemand echt behoud wil ontvangen – in Christus wil geloven – bereid is zich echt te bekeren en uit deze wereld te komen en door Gods Geest geleid te worden in een echt christelijk leven waarin hij zich aan de geboden houdt? Bedoelt u dat zo iemand niet tot Christus kan komen tenzij God hem *roept*?"

Antwoord: Zo iemand *wordt door God getrokken*, anders zou hij of zij zo'n verlangen niet hebben. Echter de meesten die *menen* tot die categorie te behoren, hebben een vals evangelie gevolgd, een valse leer en zijn *misleid*. Zij hebben een verkeerd idee over wat behoud is, een verkeerd concept van bekering en een verkeerd idee over wat Gods levenswijze is.

5. Zei God ons in de Bijbel van te voren dat Hij slechts enkelen in Zijn kerk zou roepen, en dat Zijn kerk klein zou blijven en zelfs worden vervolgd? Lucas 12:32; Mattheüs 10:16-17; 7:13-14; Johannes 16:33; 2 Timotheüs 3:12.

OPMERKING: Vanaf Christus' menselijk optreden tot Zijn spoedige wederkomst naar de aarde heeft God slechts een kleine minderheid van de mensen geroepen. Gods kerk door de eeuwen heen is altijd klein geweest – een "embryo" van Gods nieuwe beschaving die nog komen moet. Die kerk is, zoals we in de vorige les hebben geleerd, in opleiding om met en onder Christus in de wereld van morgen te heersen en de wereld te onderwijzen.

## Wat predestinatie werkelijk is

Weet God van tevoren of iemand behouden zal worden of verloren zal gaan? Heeft God van tevoren bepaald dat iemand *behouden* zou worden, terwijl anderen ertoe bestemd werden *verloren* te gaan?

Heeft iemand eigenlijk wel een echte *keus* betreffende zijn of haar eigen behoud?

"Als God van tevoren weet hoe ik ga beslissen", zo redeneerde een man die zich ongerust maakte over het onderwerp predestinatie, "dan is het allemaal van tevoren vastgesteld. Als Hij van tevoren weet dat ik verloren zal gaan, dan zal ik hoe dan ook uiteindelijk beslissingen moeten nemen die dat tot gevolg hebben. En aangezien ik verloren zal gaan, waarom zal ik dan proberen behouden te worden?"

"Aan de andere kant, als God weet dat ik me zal bekeren, Christus zal aanvaarden en behouden worden, dan zal ik dat uiteindelijk ook moeten doen, of ik dat nu probeer of niet. Mijn uiteindelijke lot was al van tevoren vastgesteld. En als dat zo is, dan hebben we gewoon geen vrije wil – we hebben er niets over te zeggen."

Het onderwerp predestinatie heeft vaak veel mensen in verwarring gebracht of ze hebben zich er zorgen over gemaakt, gewoonweg omdat zij voetstoots de leer van hun religie hebben aangenomen. Laten we precies begrijpen wat het *woord van God* over "predestinatie" leert.

1. Zegt de Bijbel dat sommigen zijn "voorbested" ("gepredestineerd" is het moderne woord) om *nu* geroepen te worden? Romeinen 8:28-30; Efeziërs 1:11-12. Zijn anderen voorbestemd, aangewezen of gepredestineerd om in deze tijd verblind te worden? 1 Petrus 2:7-8.

OPMERKING: Voorbestemming heeft niets vandoen met de beslissingen die u zult nemen, of met uw uiteindelijke lot – het heeft alleen vandoen met de *tijd* van uw roeping – of God u nu roept of later. Er staat niet één enkel woord in de hele Bijbel over iemand die voorbestemd is verloren te gaan. God heeft *niet* gepredestineerd of van te voren vastgesteld of iemand Christus aanvaardt of verwerpt – behouden wordt of verloren gaat.

De beslissing die we nemen met betrekking tot ons behoud, is niet gepredestineerd. God heeft bepaald dat we onze *eigen* beslissingen moeten nemen. Gods doel is dat we Zijn karakter ontwikkelen, en karakter kan niet op bevel worden geschapen. Het moet door ervaring worden ontwikkeld. En ervaring kost tijd. Al zegt God ons welke beslissing we *zouden moeten* nemen (Deuteronomium 30:19), toch ligt de laatste beslissing om leven of dood voor alle eeuwigheid te kiezen bij ons!

De enige beslissing die gepredestineerd is, is die van *God*. God heeft gepredestineerd dat sommigen op bepaalde tijden voor bepaalde doelen *geroepen* zouden worden. De rest zal *later* door God geroepen worden om de weg tot behoud te begrijpen. Predestinatie heeft gewoon vandoen met *wanneer* iemand geroepen zal worden.

Jezus Christus richtte Zijn kerk op om toekomstige koningen en priesters in Gods Koninkrijk op te leiden – om tijdens het Millennium deel te hebben aan de verkondiging van de weg tot behoud aan de grote massa's. God wist ver van tevoren dat er leiders, leraars en bestuurders in Zijn Koninkrijk nodig zouden zijn. Hij plande dus van tevoren – predestineerde – dat Hij sommigen tot deze opleiding zou roepen, in het bijzonder in dit tijdperk.

2. Wanneer besloot God bepaalde mensen op bepaalde tijden te roepen? 2 Timotheüs 1:9; Efeziërs 1:4-5.

OPMERKING: Als u nu geroepen bent, "kende" God u "van tevoren" voor de grondlegging van de wereld, het huidige wereldsysteem. En "die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd (gepredestineerd)" – om verloren te gaan? Nee, "tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, en die Hij *tevoren bestemd heeft*, dezen heeft Hij ook geroepen ..." (Romeinen 8:29-30). Niet 'zal roepen' in de toekomst – maar 'nu geroepen' in dit tijdperk.

Als u geroepen bent – als God deze fantastische waarheid aan uw begrip heeft geopenbaard en u door Zijn Heilige Geest verwekt bent – hebt u uw gelegenheid nu – uw *ene en enige* gelegenheid om u voor te bereiden door Christus gebruikt te worden in het liefdevolle werk om de overgrote meerderheid van de mensheid in de wereld van morgen te helpen tot behoud te komen!

### **De meesten zijn niet definitief verloren of behouden**

1. Hebben allen gezondigd en daardoor de straf voor de zonde – de eeuwige dood – verdiend? Romeinen 3:23; 6:23. Maar gaf Christus, de Schepper van de hele mensheid, Zijn zondeloos leven om die straf in onze plaats te betalen? Romeinen 5:8-10. Kan behoud *alleen maar* door Christus komen? Handelingen 4:12; 1 Timotheüs 2:5.

OPMERKING: Niemand kan tot God komen behalve door Jezus Christus. Niemand kan de doodstraf die hij heeft verdiend op enig andere wijze betalen. Maar ook kan niemand het voordeel van Christus' betaling ontvangen, tenzij hij de *gelegenheid* krijgt die te aanvaarden. Niemand kan Gods karakter opbouwen zonder Zijn Geest, en die Geest wordt alleen na bekering, geloof en doop verleend. En God zal niemand onsterfelijkheid geven die niet

reeds bewezen heeft dat hij of zij in overeenstemming met Gods levenswijze zal leven.

Miljoenen mensen hebben geleefd en zijn gestorven zonder ook maar de kans te hebben gekregen aan een van deze essentiële punten te voldoen. Aan hen kan geen eeuwig leven worden gegeven – aan hen kunnen de ontzagwekkende krachten van de Godfamilie nog niet worden toevertrouwd. Zij zijn niet "behouden", ook zijn ze nog niet definitief veroordeeld. Zij zullen hun kans later krijgen.

Maar als zij hun behoud nog niet definitief verloren hebben, wie dan wel? Feitelijk slechts een heel kleine minderheid. De Bijbel beschrijft twee manieren waarop iemand zijn behoud kan verliezen.

2. Zullen degenen die God reeds geroepen heeft om de kennis van behoud te ontvangen, een "tweede kans" krijgen – als zij *doelbewust* zondigen? Hebreëën 10:26-29; 6:4-6. Was het, om deze straf te krijgen, eerst noodzakelijk dat zij Gods waarheid zouden kennen? Hebreëën 10:26.

OPMERKING: Slechts degenen aan wie God de kennis van Zijn waarheid heeft geopenbaard, die de kans om geestelijk behoud te begrijpen en eeuwig leven te ontvangen hebben gehad, en die na die kennis gekregen te hebben, *doelbewust zondigen*, zullen geen tweede kans op behoud krijgen!

Er is een groot verschil tussen bereidwillig zondigen en *doelbewust* zondigen. Adam zondigde bereidwillig, maar dat betekent niet dat hij veroordeeld is om daardoor in de poel des vuurs om te komen. Er zijn slechts enkelen die *doelbewust* hebben gezondigd, en zij zijn veroordeeld tot de poel des vuurs!

God zal elke zonde vergeven waarvan men zich bekeert – zelfs als die zonde door zwakheid, verzoeking of gewoonte wordt herhaald. Zolang het iemands bedoeling, houding en *verlangen* is God te gehoorzamen, zal hij zich bekeren en God zal hem vergeven (1 Johannes 1:9). Jezus zei dat wij zeventig maal zevenmaal behoren te vergeven (Mattheüs 18:21-22). God is zelfs bereid nog vaker te vergeven!

Wat is dan een *doelbewuste* zonde of een zonde waarvoor geen vergeving bestaat?

Als iemand geestelijk begrip van Gods levenswijze heeft gekregen en de zegeningen daarvan heeft ervaren, maar besluit dat hij die niet langer wil volgen, zijn houding verandert, welbewust kiest voor een leven van opstandigheid en verachten van Gods wet, dan kan deze zonde niet vergeven worden, *omdat hij zich daarvan niet zal bekeren!* God zal geen eeuwig leven geven aan iemand die erop staat Satans levenswijze te volgen.

"Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige

Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomstige eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, ..." (Hebreeën 6:4-6).

Zulke mensen zijn specifiek door God geroepen en hebben Zijn Geest gekregen, toch hebben zij *die* op een bepaald moment opzettelijk en welbewust *verworpen!* Misschien lieten ze door bitterheid, weigering anderen te vergeven, of door verwaarlozing van gebed en bijbelstudie God niet langer toe Zijn karakter in hen op te bouwen. Evenals de slaaf die niets met zijn pond of talent deed, mislukten ze in Gods doel met hen. Zij zijn zo ongevoelig geworden voor hun zonden dat ze, ongeacht wat God probeert om hen te corrigeren, zich nooit zullen bekeren.

**3.** Sprak Jezus over een andere zonde die door God niet vergeven zou worden? Marcus 3:28-29; Mattheüs 12:31-32. Welke ernstige beschuldigingen wierpen de schriftgeleerden en Farizeeën Jezus voor de voeten? Marcus 3:22; Mattheüs 12:22-24.

OPMERKING: Het opzettelijk lasterend spreken van de Heilige Geest en het opzettelijk aan de duivel toeschrijven van werken van Gods Geest is een doelbewust verwerpen van de enige macht waardoor men tot bekering en behoud kan komen. Dat is een *doelbewuste*, opzettelijke *verwerping* met voorbedachte rade *van God en Zijn macht!*

**4.** Wat heeft 2 Corintiërs 6:2 te zeggen over een "dag" van behoud? In Jesaja 49:8, dat door 2 Corintiërs 6:2 wordt aangehaald, staat in het oorspronkelijke Hebreeuws niet "ten dage des heils" (impliciterend dat er slechts één dag des heils is), maar "tijdens *een* dag des heils", erop duidend dat er meerdere dagen des heils zijn.

OPMERKING: De juiste vertaling van het Grieks van 2 Corintiërs 6:2 is "nu is het *een* dag van behoud (heil)". Als het waar zou zijn dat dit de *enige* tijd is waarin men behouden kan worden, dan zou God niet rechtvaardig zijn, omdat Hij in deze tijd slechts *enkel*en roept!

Dit tijdperk is inderdaad "de" dag van behoud voor de weinigen die God *nu* roept. Maar alle anderen zullen hun "dag" van behoud *later* krijgen!

God roept inderdaad sommige mensen in deze tijd, maar de overgrote meerderheid is verblind. God heeft doelbewust toegelaten dat ze door Satan werden misleid. Daarom hebben de meeste mensen gewoon nog geen kans gehad om de waarheid van behoud te begrijpen. Zij hebben hun gelegenheid om tot behoud te komen nog niet gekregen!

### **"Eerstelingen" nu tot behoud geroepen**

**1.** Zei Jezus, toen Hij – ongeveer 4000 jaar nadat Adam de mensheid van God had afgesneden – naar de aarde kwam, dat het evangelie van het Koninkrijk van God in dit tijdperk aan alle volken verkondigd zou worden teneinde hen tot *bekering* te brengen? Mattheüs 24:14.

OPMERKING: Het evangelie dat Jezus verkondigde, moet voor het einde van dit huidige tijdperk in de hele wereld gepredikt worden tot een *getuigenis* voor alle volken – niet om hen tot bekering te brengen!

De meesten die het ware evangelie horen, begrijpen het evangelie of de weg tot behoud niet echt. Gods waarheid is *geestelijke* kennis, en geestelijke kennis kan niet op natuurlijke wijze naar het denken van een sterfelijk iemand worden overgebracht (1 Corintiërs 2:11-14). Geestelijke waarheid wordt door God *geopenbaard!* Niemand kan die ontvangen, ook al horen de oren de woorden, of worden die woorden door de ogen gezien (Mattheüs 13:14), tenzij God hun begrip opent en hun de waarheid door Zijn Heilige Geest openbaart.

**2.** Zelfs al is het merendeel van de mensheid nog niet geroepen om Gods plan van behoud te begrijpen, toch **ZIJN** er sommigen die het begrijpen en tot Christus komen. Worden deze mensen *specifiek* door God de Vader geroepen? Johannes 6:44, 65. Hoe verwijst de apostel Jacobus naar deze mensen? Jacobus 1:18.

OPMERKING: Degenen die nu geroepen worden, zijn slechts de "eerstelingen" in Gods plan van behoud. God heeft in dit tijdperk slechts *enkele mensen* geroepen – niet voor speciale gunsten, maar voor speciale verantwoordelijkheden. Zij worden geroepen om in Gods karakter te groeien, zodat zij als ze eenmaal in Zijn familie geboren zijn, op rechtvaardige wijze in de wereld van morgen kunnen heersen. Dan zullen zij helpen om tijdens het Millennium aan ieder sterfelijk wezen behoud kenbaar te maken.

**3.** Wanneer werd de Heilige Geest voor de eerste keer gegeven aan hen die als eerstelingen geroepen werden? Handelingen 2:1-4. Aan wie was de Heilige Geest beloofd? Vers 39.

OPMERKING: De belofte werd alleen gedaan aan hen die God voorbestemd had om te *roepen*. God, niet de apostelen, voegde nieuwe bekeerlingen toe aan de kerk (Handelingen 2:47).

De Heilige Geest die ieder mens nodig heeft, verenigt zich met de menselijke geest die in ons is. Dat is een bevruchting met goddelijk leven, waardoor we de verwekte, maar nog niet geboren, kinderen van Gods familie worden – erfgenamen, aan wie de erfenis nog niet ten deel is gevallen.

Die Geest is de geest van begrip, de geest die de fysieke hersenen geestelijk bevattingvermogen verleent – het vermogen om geestelijke kennis echt te begrijpen. Die Geest is de goddelijke liefde van God die in ons werd geplaatst. Die Geest is het geloof van Christus – hetzelfde geloof dat Jezus had – dat nu aan ons gegeven is. Die Geest is ook de

geestelijke kracht die we nodig hebben om ons te helpen ons af te wenden van Satans weg van "nemen", die te weerstaan en te overwinnen en ons te keren tot Gods weg van "geven".

Die Geest is de kracht waardoor de weinige eerstelingen die nu geroepen worden, Gods heilige, rechtvaardige en volmaakte karakter kunnen ontwikkelen – dit is het doel van God waartoe Hij de mensheid op aarde heeft geplaatst – zodat God Zich op die manier kan voortplanten.

Toen Adam ervoor koos God niet te gehoorzamen, werd hij uit de hof van Eden geworpen en werd hem verdere toegang tot de Heilige Geest en eeuwig leven ontzegd. Hij werd geestelijk door Satan gekidnap! Al zou de wereld daarna 6000 jaar lang door Satan bestuurd worden, toch wist God dat dit de beste manier voor de mens was om zijn les te leren.

Degenen die voorafgaande aan Christus' wederkomst worden geroepen, moeten met de kracht van Gods Geest Satan overwinnen terwijl deze nog steeds aan de macht is. Dat is niet gemakkelijk, maar het helpt hen om zich te kwalificeren voor *belangrijkere* posities van verantwoordelijkheid in de wereld van morgen. Er wordt een sterker karakter opgebouwd als men obstakels, zoals de invloed van de duivel, moet overwinnen.

Leven in een wereld vervuld van zonde helpt ons ook te leren de zonde hartgrondig te *haten* (Psalm 97:10; 119:104). De resultaten van zelfgerichtheid en wedijver zijn pijnlijk duidelijk voor degenen die God uit de wereld van Satan roept.

Nadat Christus terugkomt en Satan aan banden legt zal er uiteindelijk een Utopia ontstaan dat de voordelen van de levenswijze van God zal weerspiegelen. De vergelijking met Satans 6000 jaar van heerschappij zal spectaculair zijn!

### **In het Millennium zullen allen worden geroepen**

We verwachten dat het vonnis over de wereld van Adam – om 6000 jaar van God afgesneden te zijn – in deze generatie ten einde zal komen. Deze wereld, met uitzondering van Gods kerk nog steeds Satans wereld, nadert met rasse schreden een periode van grote verdrukking die vlak voor Christus' wederkomst plaatsvindt.

Plotseling, als het het hardst nodig is, maar het minst verwacht door een wereld die is afgesneden van God, zal Jezus Christus in opperste bovennatuurlijke macht en heerlijkheid komen als Koning der koningen. Hij zal dan met Zijn bruid – de eerstelingen van Zijn kerk die zich gereed hebben gemaakt – in het huwelijk treden, en samen zullen zij tijdens het Millennium vanuit Jeruzalem over de wereld heersen.

*Dan*, nadat deze wereld bevrijd is van Satans

heerschappij, bevrijd is van zijn misleidingen en geestelijke invloeden – als dit *Gods* wereld is – zal Christus beginnen om *iedereen tot bekering* en in Zijn eeuwige familie te brengen!

Miljoenen nakomelingen van de zogenaamde "verloren tien stammen" van Israël die in deze tijd leven, zullen worden gered uit werkkampen waarin ze op dat moment als slaven verblijven. In een exodus die veel groter is dan de oorspronkelijke bevrijding van het oude Israël uit Egypte (Jeremia 16:14-15; 23:3, 7-8), zullen ze op bovennatuurlijke wijze van hun overweldigers worden bevrijd.

Velen zullen zich dan de waarschuwingen herinneren die ze van de apostel in deze tijd kregen voor de grote verdrukking begon. Anderen zullen tijdens de grote verdrukking door de twee getuigen worden gewaarschuwd (Openbaring 11:3-12). Zij zullen bereid zijn toe te geven dat hun oude levenswijze, die gebaseerd was op de wegen van de door Satan tot stand gebrachte oude beschaving, verkeerd was. En zij zullen graag Gods levenswijze willen aanvaarden.

Vele miljoenen mensen zullen geestelijk worden verwekt, in Gods karakter groeien en in de familie van God geboren worden, en dat allemaal tijdens die duizend jaar.

1. Wat vroeg de profeet Jesaja toen hem door God werd gezegd dat de overgrote meerderheid van Israël verblind was (Jesaja 6:10)? Vers 11. Hoe lang zou die geestelijke blindheid volgens God duren? De verzen 11 en 12.

2. Zal *heel* Israël uiteindelijk behouden worden nadat de Verlosser – Christus bij Zijn tweede komst – uit Sion komt om hen tot behoud te roepen? Romeinen 11:26-27.

3. Zullen de volken van deze aarde, die nooit van de ware God en Zijn levenswijze die tot behoud leidt, hebben gehoord, Gods levenswijze leren en leren in Zijn wegen te wandelen? Micha 4:2; Jesaja 66:18-23; 11:10.

OPMERKING: De heidenen zullen ook komen om door Christus, de teruggekeerde Verlosser en de "wortel van Isaï", te worden onderwezen, in de tijd dat Hij Zich ertoe zet de geestelijke blindheid van het huis Israël weg te nemen.

4. Als Christus tijdens het Millennium Koning is over heel de aarde, zal dan de Heilige Geest (vertegenwoordigd door "levende wateren") vanuit Jeruzalem stromen? Zacharia 14:8-9. Zal God Zijn Heilige Geest op alle mensen uitgieten? Joël 2:28-29.

OPMERKING: De Heilige Geest zal ter beschikking komen voor iedereen en zal hun denken openen om Gods weg van behoud te begrijpen. Eerst zullen de nakomelingen van de oude twaalf stammen van Israël, die nu in deze tijd leven, leren te gehoorzamen, en daarna, in navolging van hun voorbeeld, zullen ook alle andere volken dat leren.



Denk er eens aan wat voor een geweldige tijd van vreugde dat zal zijn als tijdens het Millennium elk nieuw lid van de Godfamilie in het Koninkrijk van God geboren wordt! Zij zullen dan met de heersende heiligen gaan meewerken aan de voorbereiding voor de tijd waarin miljarden mensen *na de duizend jaar* uit de doden zullen worden opgewekt en de weg van behoud onderwezen zullen worden.

### De rest wordt na het Millennium geroepen

Allen die tijdens het Millennium leven zullen hun kans krijgen om deel te nemen aan het proces van behoud. Zij zullen hun gelegenheid krijgen om geestelijk te groeien naar hun geestelijke geboorte in de Godfamilie. Maar wat gebeurt er met hen die reeds gestorven zijn zonder ooit Gods waarheid te hebben begrepen?

1. Begreep Paulus duidelijk dat het volk Israël, en de mensheid in het algemeen, geestelijk verblind was? Romeinen 10:16, 18-21. Al hoorden deze Israëlieten het evangelie, toch gehoorzaamden ze er niet aan. Kwam dit omdat God met opzet hun verblindheid toeliet? Romeinen 11:8, 25, 32. Wist Paulus dat ze toch een *toekomstige* gelegenheid tot behoud zouden krijgen? Vers 26.

OPMERKING: Toen Paulus zei dat "heel Israël zal behouden worden", bedoelde hij HEEL Israël, inclusief degenen die in zijn tijd leefden. Maar *wanneer* zullen zij hun gelegenheid krijgen om de geestelijke kennis van behoud te verwerven?

2. Beschrijft de profeet Ezechiël een opstanding van dode Israëlieten tot sterfelijk leven? Ezechiël 37:11-13. Is dit duidelijk een opstanding tot *fysiek* leven – hebben de lichamen vlees, huid en beenderen, en hebben ze lucht nodig om te leven? De verzen 5-9.

3. Zal God Zijn Geest geven aan deze miljoenen mensen? Vers 14. Zullen de heidenen ook opgewekt worden en tot hun "vorige staat" terugkeren? Ezechiël 16:55.

OPMERKING: Israël is een type van alle volken. Ezechiëls profetieën beschrijven een tijd waarin zowel Israëlieten als heidenen die in geestelijke onwetendheid stierven, hun gelegenheid tot het ontvangen van behoud zullen krijgen.

Alle inwoners van Sodom stierven eeuwen voordat Ezechiël dit schreef (Genesis 19:24-25). God kan slechts "een keer brengen in hun lot" door hen *uit de doden te doen opstaan!* Alle niet-bekeerde Israëlieten zullen in dezelfde tijd als die heidenen worden opgewekt, en ze zullen allen hun eerste gelegenheid tot behoud krijgen (vers 62)! De profeet Ezechiël legt niet uit *wanneer* deze opstanding zal plaatsvinden, maar Christus openbaart dat in Zijn openbaring aan de apostel Johannes.

4. Wil God uiteindelijk iedereen roepen en tot

behoud brengen? 2 Petrus 3:9; 1 Timotheüs 2:4. Wordt iedereen in dezelfde tijd behouden of is er een bepaalde tijdsvolgorde? 1 Corinthiërs 15:22-24.

OPMERKING: Evenals alle mensen sterven, zullen ook *alle* mensen weer tot leven worden gebracht (vers 22). Iedereen die ooit heeft geleefd en gestorven is, zal worden opgewekt – eerst werd Christus opgewekt, daarna later zullen de heiligen die leefden en stierven voor Christus' tweede komst, worden opgewekt. Maar wat gebeurt er met de overgrote meerderheid die nooit van Christus was? Vers 24 vat ze allemaal samen onder "het einde" – als Christus Zijn taak om alle vijanden te overwinnen voltooit (vers 25). Dat vindt plaats *na* het Millennium (Openbaring 20:7-10).

Zij die de waarheid niet hebben gehoord of begrepen, worden niet overgeleverd aan de eeuwige dood. Zij hebben niet opzettelijk gezondigd. Zij *hebben nooit een kans gehad!* Zelfs als sommigen tijdens hun leven naar hun beste kunnen en weten hebben geleefd, leert de Bijbel dat er slechts één weg is tot behoud – door geloof in Christus (Handelingen 4:12) en geestelijke bekering zoals in de Bijbel gedefinieerd.

De meesten van onze geliefden die "niet-behouden" stierven zijn naar alle waarschijnlijk niet "verloren" gestorven. Zij werden hoogstwaarschijnlijk niet in dit tijdperk geroepen, hun roeping komt dan later. Zij zullen tot sterfelijk leven worden opgewekt en ze zullen geestelijk begrip krijgen en de gelegenheid om leden van Gods familie te worden. Openbaring 20 zegt ons wanneer deze geweldig grote opstanding zal plaatsvinden.

5. Heeft de Bijbel het over een "eerste" opstanding, daarmee dus implicerend dat er nog meer opstandingen zijn? Laatste deel van Openbaring 20:5. Wanneer vindt de *tweede* opstanding plaats? Eerste deel van hetzelfde vers.

OPMERKING: Het eerste deel van vers 5 is in feite een opmerking tussen haakjes. Het vers zou moeten luiden: "(De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.) Dit is de eerste opstanding."

De zin "Dit is de eerste opstanding" verwijst naar de geestelijke opstanding van de eerstelingen in Gods plan; deze opstanding vindt plaats bij Christus' wederkomst, vlak voor dat de periode van duizend jaar begint (de verzen 4 en 6).

Maar let nog eens op de eerste zin in vers 5: "De overige doden [zij die nooit de gelegenheid hadden gekregen om Gods waarheid te begrijpen] werden niet weder levend [zouden niet worden opgewekt], voordat de duizend jaren voleindigd waren." Deze opstanding, die plaatsvindt *na* de duizend jaar, is de tweede opstanding. Het is een opstanding tot *sterfelijk* leven!

6. Hoe wordt de tweede opstanding verder uit-



gediept? De verzen 11-13. Hoe zullen deze mensen worden "geoordeeld"? Vers 12.

OPMERKING: Onder de doden die voor God staan, kunnen zich geen christenen uit deze tijd bevinden, omdat zij bij de eerste opstanding bij Zijn wederkomst voor Christus zullen verschijnen om hun beloning te ontvangen. Deze opstanding kan ook niet verwijzen naar hen die zich tijdens het Millennium bekeren, omdat zij het Koninkrijk *reeds* tijdens de duizend jaar zullen hebben beërfd, nadat ze een normale levensduur hebben gehad.

De mensen van deze tweede opstanding zijn degenen die in de achter ons liggende eeuwen in geestelijke onwetendheid stierven. *Hun* tijd van behoud ligt na de tweede opstanding!

Het Griekse woord dat in vers 12 met "boeken" is vertaald is *biblia*. Van dit woord hebben we ons woord "Bijbel" afgeleid. De boeken die geopend worden zijn de boeken van de Bijbel! Zij zullen geopend worden voor het *begrip* van de vele miljarden mensen die tijdens hun vorige leven niet in staat zijn geweest Gods doel en plan met hen te kennen en te begrijpen. Zij werden nooit door de Vader geroepen en hebben nooit Zijn Geest van begrip ontvangen.

Aannemend dat "oordeel" alleen maar duidt op het uitspreken van een vonnis gebaseerd op gedrag uit het verleden, hebben sommigen gedacht dat deze mensen, zelfs al zouden ze zich bekeren, niets konden doen om verandering in hun lot aan te brengen. Gelukkig is God barmhartig en bij oprechte bekering altijd bereid tot vergeving.

In deze periode van oordeel wordt niet alleen de Bijbel voor hun begrip geopend, maar wordt ook het boek des levens geopend. Deze mensen krijgen de gelegenheid eeuwig leven te ontvangen! God zal hun in volmaakte rechtvaardigheid dezelfde gelegenheid tot behoud geven als die Hij nu geeft aan degenen die Hij in dit tijdperk roept. Zij zullen echter niet blootstaan aan de invloed van Satan zoals wij in deze tijd, omdat Satan uiteindelijk zijn straf heeft gekregen (Openbaring 20:10).

Laten we ervoor zorgen dat we de bedoeling van Gods oordeel, waarnaar in Openbaring 20:12 verwezen wordt, goed begrijpen.

**7.** Worden echte christenen in deze tijd al door God geoordeeld? 1 Petrus 4:17. Heeft dit oordeel ten doel dat ze daardoor een veroordeling *voor-komen*? 1 Corinthiërs 11:32.

OPMERKING: God oordeelt Zijn door de Geest verwekte kinderen door te evalueren hoe goed ze in overeenstemming met Zijn woord leven. Hun beloning in Gods Koninkrijk zal, zoals we in les 20 leerden, afhangen van hun karakterontwikkeling tijdens hun sterfelijk leven.

Zij die na het Millennium worden opgewekt, zullen *op dezelfde manier* geoordeeld worden. Zij

zullen, evenals de door de Geest verwekte christenen in deze tijd, door een leven van overwinnen en gehoorzaamheid aan God genoeg tijd krijgen om te bewijzen dat ze bereid zijn volgens Gods levenswijze te leven.

Met Gods Geest vrijelijk ter beschikking en bevrijd van Satans geestelijke invloeden, zullen ze hun eerste en enige gelegenheid op behoud krijgen door bekering, doop en groeien in goddelijk karakter tijdens een tweede sterfelijk leven.

Degenen die Gods levenswijze blijven volgen, zullen aan het einde van deze periode van oordeel van sterfelijkheid tot onsterfelijkheid worden veranderd.

### **De overgrote meerderheid zal uit God geboren worden!**

Stelt u zich, als u kunt, de verbazing eens voor van hen die aan het begin van de zojuist beschreven periode uit de doden worden opgewekt. Elk van hen zal zijn eerste moment van bewustzijn krijgen sinds zijn dood. Sommigen zouden eerst kunnen denken dat ze in de "hemel", de "hel" of het "vagevuur" zijn. De meesten zullen verward – verbijsterd – zijn.

*Niets* dat velen over een leven na de dood werd onderwezen, zal blijken waar te zijn. Geconfronteerd met het onmiskenbare bewijs dat hun oude onderwijs en manier van leven verkeerd was, zullen ze bereidwilliger zijn dit toe te geven, opnieuw te beginnen en zich de waarheid te laten onderwijzen. Ontelbare miljoenen mensen die nooit enig religieus onderwijs of wat dan ook hebben gekregen, zullen dit vanaf het begin gaan leren.

Wie zal deze ontelbare miljarden mensen onderwijzen? Miljoenen leraren die tijdens de eerste opstanding en daarna tijdens het Millennium in Gods familie geboren zijn.

Degenen die weer tot sterfelijk leven zijn teruggebracht, zullen dan een proces van bekering ondergaan dat overeenkomt met het proces waar de door de Geest verwekte christenen in deze tijd doorheengaan. Zij zullen in Gods wet onderwezen worden en zij zullen leren dat ze schuldig zijn aan zonde en tengevolge van hun zonden voor alle eeuwigheid de doodstraf verdienen. Zij zullen leren dat God barmhartig is en dat Christus de straf *voor* hen betaalde als ze die betaling willen aanvaarden. De overgrote meerderheid zal zich ongetwijfeld bekeren.

Na bekering en geloof in Christus als hun persoonlijke Verlosser zullen zij vergeving ontvangen en zal hun Gods Geest gegeven worden. Daarna kunnen zij als door de Geest verwekte kinderen van God geestelijk gaan groeien – Gods heilige, rechtvaardige en volmaakte karakter in hen tot ontwikkeling brengen.



Voor velen zal het afleren van alle onjuistheden die ze in hun eerste leven hebben geleerd en het leren van Gods levenswijze heel wat tijd kosten. En karakter bouwen zal tijd kosten, omdat karakter *slechts* door tijd en ervaring kan worden ontwikkeld.

1. Hoe lang zal hun periode van oordeel duren? Jesaja 65:20.

OPMERKING: Dit vers in Jesaja verwijst klaarblijkelijk naar deze periode van oordeel en suggereert dat degenen die dan opstaan honderd jaar lang zullen leven, ongeacht hoe oud ze waren toen ze stierven.

God is groot, barmhartig, liefhebbend en wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil dat allen tot kennis van de waarheid en echte bekering komen. Maar Hij weet dat het het beste is als de meeste mensen Zijn waarheid gaan begrijpen in een betere wereld dan de huidige boze wereld. Daarom zullen zij in een tweede opstanding uit de doden worden opgewekt – een opstanding in een wereld die vrij is van Satans misleidingen en in liefde door de Godfamilie wordt bestuurd.

Zij zullen de resultaten van 6000 jaar van Satans levenswijze van "nemen" kunnen vergelijken met de 1000 jaar van Gods levenswijze van "geven" onder Christus. Met een menselijke geschiedenis van 7000 jaar die dan voorbij is, kunnen deze sterfelijke wezens onder ogen zien wat hun vorige ervaring in zonde werkelijk bewees. De *overgrote meerderheid* zal voor Gods levenswijze kiezen.

2. Hoe verwees Jezus naar deze speciale "dag" of periode van oordeel voor mensen die de fantastische boodschap van behoud nog moeten horen en begrijpen? Mattheüs 11:20-24; 12:41-42.

OPMERKING: Christus noemde de mensen van Tyrus en Sidon, Sodom, Nineve uit de tijd van Jona en tenslotte de koningin van het Zuiden. Al deze voorbeelden van mensen die in verschillende generaties leefden, worden vergeleken met de burgers die in de steden en dorpen van Jezus' dagen leefden,

waarvan de overgrote meerderheid Christus' boodschap niet begreep of geloofde. Jezus zegt ons dat zij allemaal uit de doden zullen opstaan samen met de generatie die in Zijn tijd leefde!

Jezus gaf genoeg voorbeelden van mensen die in ver uiteenliggende tijden leefden om te bewijzen dat het merendeel van de mensheid in dezelfde periode op aarde zal leven. Er zullen mannen en vrouwen zijn van voor de zondvloed, alle twaalf stammen van Israël, allen die leefden tijdens de Middeleeuwen en de overgrote meerderheid van degenen die nu leven. Zelfs baby's en kinderen die vroegtijdig stierven zullen dan uit de doden worden opgewekt. Ze zullen allemaal in de tweede opstanding tot leven komen, omdat ze tijdens hun eerste leven niet door God geroepen werden.

Deze groep omvat alle mensen van alle tijden, met uitzondering van hen die reeds uit God geboren zijn, en de relatief weinigen die hun gelegenheid op behoud reeds gekregen hebben maar die doelbewust verwierpen door opzettelijk te zondigen. Die laatstgenoemde enkelingen zullen in de derde en laatste opstanding worden opgewekt om in de poel des vuurs te worden geworpen (Openbaring 20:14-15).

De volken uit de oudheid die Jezus in Mattheüs 11 en 12 noemde, zouden zich hebben bekeerd als Hij in hun dagen persoonlijk tot hen gekomen was. En zij *zullen* zich bekeren en de Heilige Geest ontvangen als ze in een wereld worden opgewekt die reeds 1000 jaar lang door Jezus Christus persoonlijk is bestuurd!

Uw Bijbel laat zien dat de *overgrote meerderheid* van hen die ooit hebben geleefd, uiteindelijk aan het einde van hun komende periode van oordeel in Gods familie geboren zullen worden. Gods basisplan van behoud voor de mens zal dan zijn voltooid.

Hoe fantastisch en geruststellend is de waarheid van onze alwijze, liefhebbende en barmhartige Schepper God!

---

Engels © 1985 Worldwide Church of God (22066/8503/1102)